

Trons Gnista

Nr 1-2 2012



Curt Johansson besökte Nepal och Indien,
se reportage sid. 10



Birger Skoglund och Göran Duveskog rapporterar
från kampanjerna i Tanzania, Zanzibar och Kenya.
Under dessa missionsresor invigdes också två
kyrkor i Eldoret och Awendo, Kenya



Evangelium över alla gränser!

Trosgnistans Mission

Postadress
Box 1112
821 13 Bollnäs

Besöks / Leveransadress
Edelsbergsvägen 5
821 34 Bollnäs

Telefon
0278 - 130 10

Fax
0278 - 248 88.

E-mail
info@trosgnistan.se

Hemsida
www.trosgnistan.se

Öppettider:
Månd - onsd 9:00 - 16:00
Torsd 9:30 - 16:00
(Lunchstängt 12:00-13:00)
Fred. 9:00 - 13:00

Post / Bankgiro
Pg 90 07 37-8
Pg 90 02 71 - 8
Bg 900-7378

Tg Media
Pg. 22 77 50-7



Trosgnisten Misjon
Postboks 15 Kronstad
N - 5819 Bergen

Tidningen Trons Gnista
Organ för
Trosgnistans Mission,
Betelförsamlingen, Runemo

Ansvarig Utgivare
Curt Johansson

Redaktör
Göran Duveskog

Medarbetare
Börje Norlén
Siv Sandsgård
Henrik Herza
David Duveskog

Tidningen utges med 4 nr/år
Prenumerationsavgift: 100 kr.

Tryck
RG-Tryck

Trosgnistans
Förbönstjänst



Torsdagar mellan 7:30-8:30
är det förbön på Trosgnistan.

Har du ett speciellt böneämne
eller är i behov av en böneduk,
ring eller skriv till oss.

(Se adress & tel nr ovan)

Ledare

Ett Nytt År med Nya Möjligheter



I gemenskap med Gud finns det alltid nya möjligheter. Det är när vi tappar den nära relationen till honom som vi lätt hamnar i vilshenhet, mörker och depression. Därför är det så viktigt inför ett nytt år att lyfta sin blick upp till Honom, som alltid har en framkomlig väg för oss. Jag tackar Gud för det gångna året, som har innehållit både kamp och strid men också segrar och glädjeämne. Vissheten om att Gud har varit med och hjälpt under det gångna året gör att jag frimodigt kan räkna med hans bistånd och hjälp under detta nya år.

Jag vill uppmuntra dig som kanske tycker att för mig finns det inte mycket hopp om framtiden. Även om det kan se mörkt ut mänskligt sett, så vill jag att du skall veta att Jesus har banat en väg för dig, och på den vägen finns det förutberedda goda gärningar. Men, kanske du säger, hur skall jag finna dessa gärningar? Jo, genom att se på Jesus, som är vägen, och genom att följa honom

kommer du att ledas in i det som Gud har tänkt för dig. Det står i Jer. 29:11 – *Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.*

Tillsammans med Gud finns det ständigt nya spännande möjligheter

Det kommer att bli allt viktigare i en värld full av mörker, kaos och desperation att söka sig fram till en intim relation med Gud. Genom Jesus Kristus har detta blivit möjligt för alla som vill. I denna relation föds den övervinnande tron i ditt hjärta och du börjar se nya möjligheter, där du tidigare bara såg hopplöshet och förtvivlan. Börja därför detta nya år med att vända din själ till Gud och *fokusera Jesus, trons upphovsman och*

fullkomnare. Detta enkla förhållningssätt kan förvandla ditt liv.

Under de 45 år jag har varit i heltidstjänst för Gud, har jag ständigt fått se nya möjligheter. Förutsättningen har hela tiden varit helöverlåtelse, bön och lydnad. Låter vi själviskhet, slapphet och olydnad ta över, så hamnar vi mycket snabbt i ovisshet, trötthet och förvirring.

Men tillsammans med Gud finns det ständigt nya spännande möjligheter. *Tack för att du står tillsammans med oss i förbön och tack för att du i trohet också är med och sår in dina medel i Guds verk. Gud välsigne dig med nya möjligheter år 2012.*

Curt Johansson /
Missionsföreståndare



MÖTESPROGRAM CURT JOHANSSON

20 feb - 25 mars
Missionsresa, Kenya

6 - 8 april Påskkonferens
Betel, Runemo

13 maj
Korskyrkan, Gävle

27 maj
Nordupplandskyrkan, Tierp

28 - 29 maj
Josua, Gamleby

14 - 20 maj
Kanal 10, Älmhult

1 - 3 juni
Victory, Linköping

Ge din gåva via SMS
SMS:a **Gnistan 50**
till **72930** för att ge 50kr.

eller **Gnistan 100**
Gnistan 150
Gnistan 200

ev trafikavgift tillkommer





Falska profeter lovat mycket

Så damp det ned i mailboxen. Vilket erbjudande! Just jag hade blivit utvald bland världens alla miljoner. Bankmannen hade upptäckt ett konto bland en av hans klienter. Klienten hade dött och efterlämnat 10 miljoner dollar. Hon hade inga anhöriga.

Jag var utvald att tillsammans med bankmannen dela på denna summa. Allt jag behövde göra var att skicka lite uppgifter om mig och mitt konto så skulle processen starta som skulle göra mig till en "lycklig" mångmiljonär. Med vackra och andliga ord så skulle jag förstå att det var självaste Gud som sett till att just jag var utvald till denna lycka.

Tänk vad mycket jag hade kunnat göra med dessa pengar. Jag hade kunnat färdigställa utbyggnaden av kvinnocentrat i Migori. Satsat en hel del på mikro-kreditprogram för att hjälpa fattiga att bli självförsörjande. Jag hade kanske kunnat unna mig själv något extra.

Men mailet hamnade i papperkorgen. Den som kastade ut sitt metspö i webb-världens stora ocean hoppades säkert att något lättlurat byte skulle hugga

fast i kroken. Det ena skulle lagts till det andra och säkert slutat med att det egna kontot blivit tomt.

Häromdagen blev frun uppringd av någon som talade engelska och ville att hon skulle sätta sig vid datorn. Man hade nämligen upptäckt att vi fått ett felmeddelande på webbplatsen och ville nu gärna hjälpa oss genom att fjärrkoppla sig med vår dator och rätta till felet. Anna-Britt är dock en klok kvinna så hon lade på luren.

Falska profeter brukar lova guld och gröna skogar. Tidningarna är fulla av vidskepelse och horoskop. Många dras med och blir slavar under dessa falska profeter och låter sitt liv ledas på villovägar.

Var på er vakt säger bibeln. *Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. 1 Petr. 5:8.*

Vi uppmanas att vara sunda och nyktra. Skall man hitta rätt i livets djungel så behöver man karta och kompass. Bibeln är vår karta och Den Helige Ande vår hjälpare. *Gud hjälp mig att lyssna på din röst och endast din röst!*

David Duveskog

Trosgnistans godkänd för skattereduktion av gåvor.

Trosgnistans Mission blev den 31 jan godkänd av Skatteverket för skattereduktion av gåvor till sociala insatser. De gåvor som är aktuella för skattereduktion skall vara öronmärkta till bestämda ändamål som t.ex. fadderbarn, mat för dagen och olika nödhjälpsprojekt.

Skattereduktion medges med 25 % av gåvobeloppet och uppgår till högst 1 500 kr per person och år. Det högsta belopp som kan ge skattereduktion är 6 000 kr. Underlag för skattereduktion för gåva kommer att förtryckas i inkomst-deklarationen med ledning av de kontrolluppgifter som de godkända gåvomottagarna är skyldiga att lämna.

Trosgnistans Mission behöver få in personnummer från de givare som vill använda sig av möjligheten med skattereduktion. Vi ser helst att man via vår hemsida lämnar de uppgifter som behövs eller via mejl till henrik@trosgnistan.se

En av Trosgnistans medarbetare förolyckad.

Denish Okoth, en av nyckelpersonerna i Kitgum, Uganda har omkommit i en bilolycka. Denish var nygift med Agatha och hade en stor försörjningsbörda av syskon och släktingar. Denish var en glad person med många

vänner. Han växte upp utan föräldrar. Han blev en duktig affärsman och ungdomsledare i församlingen. En annan av församlingsmedlemmarna färdades i samma bil och är nu inlagd på sjukhus med svåra skador. Bilolyckan inträffade på väg till Gulu då Denish skulle väja för en cyklist. Förlusten är stor och Rehabiliteringscentrat i Kitgum och församlingen har mist en av sina mest hängivna medlemmar.

Julkonsert

En välbesökt julkonsert anordnades i Värne Alliansförsamling i december till förmån för nödlidande barn i Afrika. Insamlingen uppgick till 25 000 kr och under kvällen visades en kort film från Trosgnistans arbete i Kenya. Flera av församlingens medlemmar har besökt Trosgnistans arbete i Kenya och Indien och har vid flera tillfällen bidragit till olika insatser.

Vitryssland

Göran Duveskog är inbjuden till ett antal Pingstförsamlingar i Vitryssland i mars månad tillsammans med Ove Klasson som leder organisationen "Tjernobylobarnen Oasen". Ove gör regelbundna hjälpsinsatser i Vitryssland och hjälper flera kyrkor. Ove tillsammans med sitt team, vandrar i tro och kan vittna om många starka Guds under som svar på bön.

Bed för denna missionsresa!

LYSSNA PÅ RADIO TROSGNISTAN

Nu kan du lyssna till Trosgnistans närradio på webben:
<http://radio.darub.se/bnr.mp3>

Morganandakt:

Måndag - fredag 06.15, 09.00

Goda Nyheter:

Torsdag 19.30, repris lördag 10.30

Gudstjänst:

Söndag 11.00, repris måndag 11.00



ÖVERSVÄMNING PÅ FILIPPINERNA

Hundratals döda, tiotusentals utan hem....
Hjälp oss att hjälpa!

Strax före jul slog en fruktansvärd orkan till mot ön Mindanao ett 30-tal mil från Surigao, där Trosgnistans systemförsamling har sitt center.

Hundratals har dött, tiotusentals har fått fly till uppsamlingsläger. Hem har förstörts i stora jordras. För varje dag som gick efter katastrofen kom rapporter om fler dödsoffer och många av våra medlemmar och kyrkor drabbades. Trosgnistans mission kunde nästan omgående gå in med katastrofinsatser bl a på grund av en större gåva från Korskyrkan i Gävles Second Hand-butik – Erikshjälpen. Marilou, TG:s medarbetare på Filippinerna har tillsammans med sina ”räddningsteam” gjort stora insatser under en månads tid.

Marilou berättar: *Da många människor varit helt utan mat genom denna katastrof så har vi satsat stora resurser på att leverera ris, konserver, kaffe, tvål, kläder och köksredskap. Våra insatser har gjorts i Cagayan, Oro City, Iligan och Biki-danon. Vi har hjälpt ca 2500 familjer. Två kyrkor drabbades. Den ena stod helt under vatten, men som ett mirakel stod den kvar. Den andra kyrkan blev totalt förstörd. Översvämningarna steg och vattenmassorna nådde upp till taket på andra våningen. Detta är den värsta översvämningen som vi upplevt på 50 år. De hemlösa bor tillfälligt i skolor, idrottshallar och tält som skänkts av Rotary.*

Med Trosgnistans bistånd har vi alltså kunnat hjälpa 2500 familjer, men vi bygger också 15 hus till familjer som fått sina hem förstörda. Faktum är att först var orkanen på väg mot vår hem-

stad Surigao, men vi skonades och den slog till många mil från vår hemstad.

Tack till Trosgnistan för all hjälp!



Trosgnistan har hjälpt 2500 familjer, bl.a. med bidrag från Korskyrkan i Gävles Second Handbutik - Erikshjälpen.



Cyklon ödelade stora delar av Sydindien



Rapport från Terry Prakasam, Indien

När hela världen stod i begrepp att välkomna det nya året, slogs människorna i södra Indiens kustområden för sina liv. En cyklon svepte in över Indiens östkust, dagen före nyårsafton och slog till mot Tamil Nadu och Puducherry. Cuddalore är ett av de värst drabbade områdena, samma område som drabbades av tsunamivågorna för några år sedan. Cyklonen passerade strax norr om Cuddalore kl 6:30 på morgonen i en hastighet av dryga 125 km/tim. Träd och telefonstolpar slets upp, elledningar förstördes och skördefält ödelades, hus och hem ruinerades totalt. Cyklonen som kallades "Thane", krävde flera hundra liv och lämnade ödeläggelse och mänskligt lidande

bakom sig. Många av de fiskare som lagt ut tidigt på morgonen, rapporterades som saknade och tusentals hektar av skörd ödelades.

Nära 6000 personer blev hemlösa och bor nu i flyktingläger som regeringen ordnat. Detta är utan tvekan den värsta katastrofen i historien i Tamil Nadu och Puducherry.

Cyklonens raseri förstörde även flera kyrkor och pastorsbostäder som finns i detta område. Tak blåste bort och de väggar som stod kvar vacklade. När regnet vräkte ner vattenfylldes både kyrkor och hem. Men många räddades som genom ett mirakel.

En pastor lyckades, med 15 av sina medlemmar, ta sig ut

från en lokal 10 minuter innan den rasade samman. Hade de varit kvar så hade deras liv stått på spel.

Pastor Devan och hans familj, i Puducherry, bad om Guds beskydd, då vinden var oerhört hård. Vid kl 4 på morgonen hade vinden uppnått en hastighet av 145 km/tim. Situationen förvärrades av att det regnade häftigt. Plötsligt blåste taket av. Hade det fallit ned, hade familjen dött. Hela deras hem vattenfylldes och allt förstördes. Vid 11-tiden avtog både regn och vind, så pastor Devan rusade till sin kyrka för att se om den stod kvar. Han blev chockad då han såg att de åtta bärande cementpelarna var totalförstörda av stormen och det mesta i kyrkan var förstört.

Under 30 år har I.P.A. (Indian Pentecostal Assemblies) och Trosnistan Mission varit samarbetspartners. När denna katastrof var ett faktum vände vi oss till våra vänner i Sverige och bad om hjälp. Totalt 29 av våra pastorer i 5 olika distrikt har fått sina kyrkor eller hem, eller båda förstörda. Men genom Trosnistan Mission har vi nu kunnat hjälpa dem alla, samt många andra familjer som drabbades av den värsta cyklon som detta område i södra Indien någonsin upplevt.

Från Trosnistan Mission vill vi även rikta ett varmt tack till alla som bidragit med gåvor för att hjälpa dessa människor som drabbats så hårt.

Muslimer får höra om Jesus



Tusentals människor samlades till mötena på Zanzibar där Birger Skoglund och Göran Duveskog predikade

Den vackra ön utanför Tanzanias kust är mest känd för sol, bad och turism. Men vår resa till Zanzibar var en missionsresa. Birger och jag var inbjudna att predika i en evangelisationskampanj organiserad av 7-8 pingstförsamlingar med pastor John Rioba som kontaktperson.

Zanzibar har hela 97 % muslimer, så bara att få tillstånd för en väckelsekampanj är ett mirakel i sig.

Ön har en tragisk historia då det gäller slavhandeln. I centrum av staden Stone Town låg slavmarknaden. Platsen är

utmärkt på kartorna och en av de platser turister besöker. Vi blev omskakade då vi gick ned i de små kalla källarrummen där man packade in män, kvinnor och barn. Det berättas att syret tog slut och många slavar dog i väntan på slavmarknaden då slavar såldes. Marknaden hölls två gånger i veckan. Denna slavhandel pågick under lång tid och varje år var det mellan 30 000 – 70 000 slavar som såldes. Den kände missionären och upptäcktsresanden David Livingstone var en av dem som medverkade till att slavmarknaden stängdes och att det istället byggdes en stor kyrka på den platsen. Prästen

från den kyrkan var med på vår konferens.

Möteskampanjen hölls i utomhus och upp emot 3500 människor samlades på eftermiddagarna. I första mötet, just innan jag skulle predika var det en grupp muslimer som kastade ruttna ägg mot plattformen. Några personer träffades men ingen blev skadad. Det var en stor andel muslimer på mötena. Vi predikade enkla budskap om Jesus som frälsare och försonare som befriar från synd och sjukdom. Varje möte blev människor frälsta och sjuka vittnade om helande. En person berättade hur hon kände att concertumören

försvann, den liksom sjönk ihop under mötet. Invid plattformen fanns ett bönerum, där man bad intensivt under mötena. Dit fördes även demonbesatta och flera av dem blev befriade i Jesu namn.

Gud gav en underbar favör dessa dagar. Vi fick höra att det var sällan som så stora folkskaror samlats till möten på ön. Bed för Zanzibar! Nu rapporteras därifrån om kyrkor som bränns. Behoven är stora bland de kristna församlingarna. Särskilt ber de om hjälp till egna kyrkolokaler där de fritt kan hålla gudstjänst.

Göran Duveskog

Glädje och Fest vid invigning av nya kyrkan i Eldoret

Av Göran Duveskog

James Macharia, heter Trosnistan ledande pastor i Eldoret. Hans livsberättelse förtäljer hur han som ung kom ut i kriminalitet och droger. Till slut hamnade han i fängelse efter ett rån i Kitale. I fängelset bad han "om du finns Gud, så hjälp mig ut från denna plats och jag vill

ge mitt liv till dig". Hans bön blev besvarad, men han glömde Gud. En tid senare blev han likväl en kristen och träffade Milton Sarara, som då var ledare för Trosnistan arbete i Eldoret.

James fick en vision om att starta en församling i Huruma-området. Det dröjde

inte länge förrän den lilla kyrkan blev för liten. James fick då en vision att köpa in en tomt strax utanför slumområdet och bygga en stor kyrka. Först byggdes en plåtkyrka upp, men för 7-8 år sedan började de bygga en permanent kyrka som med läktaren kan rymma ca 2000 personer.



Göran och Birger inviger kyrkan i Eldoret

Församlingen växte och de gjorde det mesta arbetet själva. Efter valet för några år sedan blev det stora stam-
motsättningar och Eldoret

Zanzibar / Kenya

drabbades hårt. Kyrkor brändes och många dödades. Utanför Trosgnistans kyrka utspelades hemska scener. Hundratal förskansade sig i James kyrka, för att undfly dödandet men också som mänskliga sköldar för att rädda kyrkan. Kyrkan räddades, men James fick under en tid ta sin tillflykt till andra områden i stan.

Nu har tårarna bytts till glädje. Folkgrupper har försonats, församlingen växer igen och kyrkan invigdes vid Birgers och mitt besök i november. Natasha och Dimitri från Ukraina deltog under helgen och fick vara till stor välsignelse. Bortsett från läktaren var kyrkan klar och vilken fest det blev. Mötet avslutades

med ett stort tårtkalas. På kvällarna hade vi väckelsemöten i Huruma slumområde. Jag tror hela slumstaden fick höra evangeliet! Högtalarsystemet var bland det starkaste jag varit med om, och i mina öron upplevdes ljudet väl högt. Men afrikanerna stortrivdes!



Kyrkan i Eldoret

Terry Prakasam besöker Norge & Sverige

14-15 april
Trosgnisten, Bergen
Norge

18 april kl 19:30
Arken, Kungsängen

19 april kl 19:00
Byrsta Friförsamling

21 april kl 18:00
Betel, Runemo

22 april kl 11:00
Högliden, Hudiksvall

22 april kl 16:00
Korskyrkan, Gävle

Livet förändrades för muslimen Suliman när han fick se en vision av Jesus

Under besöket på Zanzibar träffade vi två av Trosgnistans pastorer från Dar Es Salaam, Jeremia och Suliman. Sulimans vittnesbörd är ganska enastående.

Han är uppvuxen i en muslimsk familj och i sin iver att utvecklas inom religionen reste han i början av 90-talet till Gaza för att utbildas till en andlig ledare, som kallades "Shejk". En sådan har ett större inflytande än imamerna enligt Suliman. I den miljön hatade han också Israel och judarna. Han tillbringade ca åtta år i den utbildningen, men under det sista året hade han en märklig upplevelse som överraskade honom.

Efter en middag på en restaurant, fick han plötsligt se en vision av Jesus. Visionen var mycket tydlig och han hörde Jesus tala. Han sa "*den väg du nu går är inte den rätta för dig. Följ mig så skall jag ge dig frid*". Han blev förundrad. Denna vision kom sedan tillbaka två gånger och då beslutade sig Suliman för att bli en kristen. Han lämnade Gaza. Även hans inställning till Israel och judarna har ändrats. Idag säger han att han älskar Israel och det judiska folket. Han återvände till Tanzania och är idag pastor i en av Trosgnistans dotterförsamlingar i utkanten av Dar Es Salaam. Det berättas att han har en speciell gåva

att berätta för muslimer om Jesus.

När jag skriver detta har vi just haft en stark konferensdag i Dar Es Salaam tillsammans med Suliman och Jeremia. Deras kyrka fylldes av människor och ett par hundra stod utanför. När vår bil körde in i området av "halvslum" så stod där en blåsorkester och väntade. Sedan gick de utmed den trånga vägen och spelade så hela området kom i rörelse! Skaror av människor följde



Suliman och Jeremia

blåsorkestern och de tre bilarna till kyrkan. Bilarna var dekorerade med färggranna mötesaffischer. Det var som elektricitet i mötet. Atmosfären var laddad och efter predikan var det många muslimer som tog emot Jesus till frälsning. Många sjuka fick förbön. Gud var där!!!

Göran Duveskog



Siv tillsammans med två av barnen på Kawangware skola

Barnen i till en ny

Text och bild av

Under november månad hade jag förmånen att få följa med ett team till Nairobi på ett ALIGN seminarium. En sån här resa brukar jag alltid se fram emot, möjligen med en viss bävan. Nu visste jag att spännande möten och utflykter väntade, så denna gång var det enbart förväntan i luften!

Att få träffa våra medarbetare från de olika länder där vi har arbete, ger en hel del olika känslor och upplevelser. Det är fantastiskt att höra olika vittnesbörd om vad som händer i länderna och den utveckling som följer med när evangelium förkunnas. Många av våra ledare och socialarbetare riskerar ibland sina liv för evangeliet och man fylls av beundran inför dessa tappra män och kvinnor. Elva nationer var representerade och bara det är stort i sig, tycker jag!

Vi samlades varje morgon till bön och sedan var det seminarium, med avbrott för te och kaffe förstås! Efter lunchen fortsatte seminariet till det var middagsdags. Och som avslutning på dagen hade vi en kvällssamling. Temat för årets ALIGN var "Att förbereda församlingsledare för den sista tiden". Mycket bra undervisning gavs från plattformen.

På onsdag var vi en grupp på 12 personer från 7 nationer, som besökte MCF (Mully Children Family). Det blev en mycket givande och uppskattad dag. Vi kom först fram till Yatta Center. Charles och Esther Mully som är grundarna för detta stora arbete, insåg att det till 95 % var pojkar som fick hjälp att komma från gatan, medan flickorna lämnades åt sitt öde. Därför startades Yatta Center dit gatans flickor som blivit illa behandlade, utsatta

för övergrepp och våld, ofta prostituerade och sjuka, fick komma. Flickorna fick själavård och så småningom växte arbetet och Yatta började byggas ut. Här får flickorna gå i skola och kan utbilda sig inom sömnad, datakunskap och skönhetsvård, som t ex frisörskola och manikyrist.

Nu har man sex stora växthus där och exporterar gröna bönor till Europa. Naturligtvis finns även andra grönsaks- och fruktodlingar här. MCF är till 42 % självförsörjande idag. Sammanlagt 2100 barn får hjälp genom denna organisation som uppmärksammats i Kenya genom att belönas med många olika utmärkelser. Innan vi lämnade Yatta fick vi lyssna till en av deras körer och det var en fantastisk upplevelse! Vilka stämmor och vilken entusiasm!

Vår utflykt fortsatte sedan till Ndalani, där 700 barn har sitt hem. Här finns grundskola och gymnasium som Trosngnistan i samarbete med SIDA varit med och byggt. Även yrkesutbildning till snickare, murare, plåtslagare m.m. finns här. Esther bjöd på jättegod lunch och Charles bjöd på en rundvandring då han även

berättade en hel del om allt de gått igenom under åren. Det var här som odlingen av gröna bönor började. De odlar även andra grönsaker och frukter, samt har kor för att barnen ska få mjölk. De vet att barn också behöver lära sig ta hand om djur, så det finns t ex kaniner här också. Nere i Thikafloden som flyter genom deras mark, har man byggt dammar där man har fiskodling. Även kalkoner och höns finns här. Allt detta har vuxit så mycket att familjen Mully ger ortsbefolkningen arbete på sin stora farm. De har även byggt upp en "dispensär" där folk från trakten söker hjälp för sjukdomar, skador och andra problem. Barn får vaccinationer och mediciner delas ut gratis till dem som inte kan betala. Här finns så mycket att det är svårt att få med allt i en liten artikel! Vi avslutade besöket med en samling i kyrkan/aulan där barnen hade dansuppvisning med sång, samt några halsbrytande akrobatiska övningar som fick många av oss att tappa andan och knappt våga titta. Efter den intensiva dagen var vi 12 mycket trötta resenärer, fulla av intryck och idéer att ta med oss till våra hemländer! På torsdagen besöktes Trosngnistans skola i

Fadderbrev

får chans framtid

Siv Sandsgård

Kawangware slum. Dagen till ära hade scouterna en enklare uppvisning på skolgården och Curt Johansson fick likt en general inspektera leden att de var raka och de gröna baskrarna satt rätt! De små barn som gått ut förskolan var iklädda svarta vida rockar och små hattar som liknade doktorshattar. Gissa om de stal vår uppmärksamhet och våra hjärtan!

Vi blev visade runt i skolan, som ligger som en oas i slummen. En av lärarna hade ansvar att plantera och hålla snyggt på skolgården och han får ”med beröm godkänt” för sitt jobb. Det var verkligen trevligt med alla gröna växter på skolgården, smakfullt inramade av låga murar.

Barnen som egentligen hade jullov, offrade sin ledighet för att närvara vid skolan när ett sånt fint besök kom! De minsta barnen kanske inte ens sett en vit människa på skolan förut. Man kunde se hur de funderade vilka vi var och vilket underligt språk vi talade! Men dom satt stilla som små ljus, tills vi var ute ur klassrummen – då började dom prata och fnittra. Några av de äldre barnen hade som specialarbete byggt upp skolan i miniatyr som de stolt visade för oss. Våra två lärare,

Anne från Norge och Råsie från Sverige, var naturligtvis dom mest alerta när det gällde att fråga barnen saker.

Efter rundvandringen samlades vi i kyrkan/aulan där rektor och andra ledare höll tal. Man tycker mycket om att hålla tal och presentera ”auktoriteter” i Kenya! Men innan dess hade barnen olika framträdanden vilket naturligtvis var mycket underhållande! Här på Kawangware har man även startat undervisning i franska, så barnen i den franska klassen läste ett långt stycke utantill och förstärkte det hela med rörelser. De små barnen med ”examens-hattarna” – alltså sexåringar – läste också ett långt stycke utantill. Något sånt har jag aldrig hört i Sverige. Heder åt lärarna!

Ni som är faddrar till den här skolan, ska veta att här kommer era pengar väl till användning! Barnen i slummen behöver vårt stöd!

På fredagen började gruppen skingras efter avslutningen vid lunchtid. En del åkte vidare med David och Anna-Britt till Komotobo, via Masaii Mara. Andra åkte på något uppdrag, medan de flesta åkte hem. Vi var några som blev kvar i

Nairobi och på lördag fick vi en guidad tur genom stan av William Okech vilket var mycket trevligt. Vi var även på ”Animall Orphanage”. Det är en park med djur som mist sin mamma av någon orsak. Tyvärr såg vi inte så många ”bäbisar” där, utan de hade nog växt upp! Men vi fick se geparder, olika sorters apor, lejon m.m. på nära håll.

Innan vi lämnade Kenya på söndagen var vi med på gudstjänst i Kawangware kyrka och jag säger – äntligen! Jag har hört så mycket om dessa härliga möten i Afrika, men aldrig haft turen att få vara med. Nu var jag där och fick bevittna denna explosion av glädje och dans! En underbar avslutning på en fantastisk vecka!



Align-seminariets deltagare kom från elva länder. Från Filippinerna i öst till Norge i väst.



Halsbrytande akrobatik som fick oss att tappa andan och knappt våga titta.



Våra två lärare, Anne från Norge och Råsie från Sverige, var alerta att fråga barnen om deras skolarbete.



De små barnen med ”examens-hattarna” – alltså sexåringar – läste ett långt stycke utantill.

Gud verkar i Nepal och Indien

David Prakasam rapporterar från Curt Johanssons besök



Kathmandu med Himalaya i bakgrunden

Ett hundra sextio pastorer samlades till den första ALIGN-konferensen i Nepal. De fick alla uppleva en andlig förnyelse, då de lyssnade till Curt Johanssons starka förkunnelse. Det var himmelskt manna för dem. Curt talade om "Visionens kraft" till ledarna i Nepal och han berörde sina egna erfarenheter under mer än 40 års tjänst. Bland deltagarna fanns många unga pastorer, som var hungriga efter Guds ord, och de bara drack in Guds närvaro. Jag själv talade om "Vikten av relationer och enhet bland ledare", som är en nyckel till väckelse. Vi bad för alla ledare sista dagen, och de fick ett mäktigt vidrörande av den helige Ande. Förnyade och styrkta kunde de sedan återvända till sina olika platser för att fortsätta tjänsten.

Svår tid i Nepal

Nepal går igenom en svår tid med strömavbrott på upp till 14 timmar, långa köer av bilar vid bensinstationerna, strejker, kaos och hopplöshet. En fanatisk grupp, som kallar sig Nepals försvarsarmé, placerar bomber i kyrkor. De försöker bevara Nepal som ett hinduiskt rike. Trots alla svårigheter lyckades vår ledare, pastor Binod, att ordna en evangelisk kampanj i ett kyrkoauditorium. Det var



Trots alla svårigheter så lyckades vi ordna en evangelisk kampanj i ett kyrkoauditorium.

stor förväntan bland folket och de kom med sina sjuka och lidande till kvällsmötena. Curt predikade det enkla evangeliet under Andens kraft och gav inbjudan till behovande. Varje kväll lyfte nästan alla sina händer vid inbjudan att ta emot Jesus som sin Frälsare. Många upplevde helande och vittnesbörd strömmade in om vad Herren gjort. En kvinna, som hade varit besatt i 13 år, vittnade lycklig om

befrielse. En ung kvinna, som hade varit besatt sedan sin barndom, dansade runt och prisade Gud. Vi tackar Gud för att han uppenbarade sin underbara helande kraft i Nepal.

Ledarsamling i Ambala

Från Kathmandu i Nepal reste vi vidare till Ambala i norra Indien. 200 pastorer från 10 delstater registrerades för seminariet. Detta hölls i ett tält på området, där Trosnistan tidigare varit med och byggt ett flickhem för 38 unga flickor. Curt undervisade över ämnet "Att förbereda ledare för den sista tiden". Det var en stark undervisning, då han också varnade för förvirring och satanisk förförelse under den sista tiden. Han uppmuntrade ledarna att bygga på en stark grund. Jag själv undervisade om "Principer för lojalitet och trofasthet". Sista dagen

Nepal / Indien



Curt predikade det enkla evangeliet under Andens kraft i Kathmandu, Nepal



Ledarsamling i Ambala, Norra Indien



Curt avslutade sin resa med att predika i Coimbatore.

smorde vi varje ledare med olja och bad för dom. Många föll under Guds kraft och andra grät på grund av Guds mäktiga närvaro. Curt öppnade också ett nytt studierum för flickorna, som hade sponsrats av Trosgnistan.

Avslutning i Coimbatore

Vi inbjöd Curt att komma till Coimbatore under veckoslutet. På lördagen ordnade

vi ett seminarium för ledare och 135 kom för att lyssna till Curts undervisning om "Vision, passion och syfte", tre nycklar för framgångsrik tjänst. Pastorerna uppskattade verkligen undervisningen. Pastorer från ett cyklondrabbat område kom för att personligen tacka Trosgnistan för en omedelbar hjälp till det drabbade området. Vi hade glädjen att på söndagen få lyssna till

Curt i två av våra stora Tamilgudstjänster i kyrkan. Vi har dryga 6000 mötesbesökare varje söndag i nio olika gudstjänster. Den första börjar kl. 5.30 på morgonen. Curt talade från Psalm 91 om Guds

beskydd och bad sedan för alla. Folk tog med glädje emot ordet och det var en stark Guds närvaro i mötena. Det har i sanning varit en välsignad resa och vi är mycket tacksamma för Curt Johanssons besök.



Trosgnistans mission har köpt Vevlingestrand i Bollnäs

Vevlingestrand har under många år varit Bollnäs missionsförsamlings sommarhem, men inkluderar även en 3*** camping. Den har bästa läge invid sjön Varpen, endast 2,5 km från Bollnäs centrum. När missionsförsamlingen beslutat att sälja, var det en önskan att den

skulle fortsätta att drivas i kristen regi.

Trosgnistan har skapat en ungdomsförening som ska driva campingen. Trosgnistan planerar även olika satsningar här, såsom minikonferenser, seminarier, ungdomshelger m.m.

Vi vill säga ett stort välkommen till Trosgnistans vänner som planerar sin semester för sommaren! Boka gärna någon av stugorna eller kom med er husvagn.

Läs mer på vår hemsida www.vevlingestrand.com

Trosgnistans årsmöte

21 april kl.14:00
Betel, Runemo

kl 18 Stort kvällsmöte
sång & musik, missionsnytt
Terry Prakasam fr Indien medv.
Vi bjuder på smörgåstårta!

Alla välkomna!



Helt otroliga dagar i Tanzania!

Dag 1. 23 januari Stor förväntan

Ja, då sitter jag här på Arlanda igen. Birger skoglund och fyra ungdomar är med. Vi ska resa till Tanzania och Kenya. Imorgon har vi möte i en del av Dar es Salam där 90 % är muslimer. Sedan väntar flera kampanjer och pastorskonferenser. Nu är Guds tid för skörd. Det är stor förväntan. Men Guds hand är inte bara uträckt till Afrika, den når till dig också.

Dag 2. 24 januari Ibland överaskas man!

När vi flög från Amsterdam igår blev vi försenade en timme på grund av snöväder. Detta gjorde att vi med knapp nöd hann med flyget från Nairobi till Dar Es Salaam. Ingen i teamet fick ut sin väska på morgonen. Vi var trötta. När bilarna rullade in i "halvslummen" i utkanten av Dar Es Salaam stod blåsorkestern där och väntade. De gick spelande genom det muslimska området och det blev stor rörelse! Hundratals hakade

på, och en vanlig tisdag eftermiddag fylldes kyrkan med ca 400 personer och några hundra stod utanför. Det var som elektricitet i mötet. All trötthet försvann. Gud var där, många muslimer blev frälsta, sjuka vittnade om helande och glädjen visste inga gränser. I morgon reser vi vidare till Geita i Tanzania.

Dag 3. 25 januari Hjälpen når fram!

När vi lämnade Dar es Salaam på morgonen för att resa vidare in i landet, så körde en man vid namn Stephen, oss till flygplatsen. Han är en av ledarna i Trosgnistans systerkyrka i Dar Es Salam. Han berättade hur han växte upp i Soroti, Uganda. Hans pappa dödade av rebeller. Han fick hjälp till skola och framtid genom pastor Emanuel och Trosgnistans fadderhjälp. Han sa: "*Göran jag minns när jag bara var 3-4 år och du och din bror David kom till Soroti. Trosgnistan gav mig en ny chans i livet. Det är ca 30 år sedan och nu är det andra*

gången jag möter dig", fortsatte han. Fadderpojken är nu en av våra ledare i Dar Es Salam, men har också ett bra jobb som grafisk designer. När vi kom fram till Geita, stod en annan f d barnhemspojke, Ezekiel, på plattformen och ledde 300 i frälsningens bön inför en publik på flera tusen. Vi kan alla hjälpa någon. Först i framtiden ser vi frukten. Vill du bli fadder, hör av dig till Trosgnistan!

Dag 4. 26 januari Vilken hunger och längtan!

Jag kunde knappt hålla tårarna tillbaka i mötet ikväll. Tusentals människor samlades. Många ungdomar klättrade upp i trädkronorna för att se vad som hände. Jag vet inte hur många hundra som tog emot Jesus till frälsning ikväll. Folk ville inte gå hem. Osökt gick mina tankar till en berättelse där det står att folk trängdes kring Jesus för att få röra vid

honom. Både Birger, jag och teamet är tagna av det som händer. Många vittnade om helandeunder. Nu när jag skriver detta, så tror jag att Gud även vill möta med dig just nu. Vi ber i Jesu namn att också du får ett vidrörande av Herren idag.

Dag 6. 28 januari Fattig familj öppnade sitt hem för fosterbarn.

Efter mötet ikväll var vi hembjudna till pastorsfamiljen Constantine. Frun kommer från muslimsk bakgrund men blev frälst efter att pappan dog. Hon och hennes man fick ett barn, men sedan följde 18 år av barnlöshet. Då



Familjen Constantine, hjälper nu över 10 hemlösa "flickor". Vill du bli fadder för denna familjen? 200 kr/mån

Tanzania / Kenya

öppnade de sitt hem för föräldralösa barn. Det var unga flickor som de räddat från prostitution och hemlöshet och dessa är nu en del av familjen. Tyvärr har de inte pengar till utbildning åt dom. Sammanlagt har 16 flickor fått hjälp. Nu har de 10 i sitt hem. De önskar utöka hjälpen till ensamstående kvinnor med bl a sömnads-träning samt att några av flickorna kan få gå 1-2 års dataträning om de får hjälp. Underbara godhjärtade människor. Vill du hjälpa? Sänd din gåva till Trosnistan, märk bet. "Familjen Constantine".

Dag 7. 29 januari Otroliga dagar !

Det var ca 10 000 på mötet ikväll. Många blev frälsta, flera muslimer. En pojke berättade om sitt svåra lidande och hur han blivit helad. Tolken Mosati började gråta. När jag predikade ikväll, kom en kvinna spring-

ande upp på plattformen och föll ihop. Hon låg under Guds kraft i 10 minuter och blev helad från 3 svåra sjukdomar. Levande kristendom präglas av glädjen i Gud. Det var otroliga glädjescener. En av de bästa möteskampanjer jag haft under mina 40 år som evangelist. Vi hade också dopförrättning idag då ca 75 nyfrälsta döptes. Tack alla vänner för förbön!

Dag 8. 30 januari Alla är värdefulla!

När vi satt på båten över Victoria sjön, berättade en pastor för mig om bönelivet under möteskampanjen. Mellan kl 3 och 6 varje natt var 30 bedjare i bön för möteskampanjen. Varje dag var det 12 som bad och fastade från morgon till kväll. Det är både sunt och effektivt när bön och evangelisation går tillsammans. Men man får inte heller glömma alla dessa som jobbar praktiskt för att allt ska fungera. Guds



Många ungdomar klättrade upp i trädkronorna för att se.

församling består av många lemmar, och ALLA lemmarna är värdefulla. Vi har fått seger-rapporter efter mötet i Dar Es Salaam där de fått döpa 20 nyfrälsta!

Tack till alla som bett och gett gåvor till detta, tack till alla partners i "Tillsammans för skörden". Ni möjliggör dessa satsningar.

Göran Duveskog

Göran Duveskogs reseschema:

20 feb – 1 mars
Israel

9 – 10 mars
Vitryssland

23 mars – 1 april
Israel

7-8 april
Korskyrkan, Alingsås
20 – 22 april
Kristet Center, Örebro

Invigning av kyrka i Awendo

Pastor Fanuel Nyambouro som tillhört missionens ledning i Kenya under många år, har byggt en kyrka vid en sockerrörsplantage i Awendo. Församlingen har ca 4-500 medlemmar.

Under en vecka i februari var Birger Skoglund och Göran Duveskog inbjudna att leda en väckelsekampanj i staden och på söndagen inviga den nya kyrkan.

Cirka 1000 personer samlades vid kyrktomten, som ligger på en sluttning invid staden. Det blev en festlig tillställning då träd planterades, flera sångkörers sjöng och det bjöds på tårta. Göran fick i uppdrag att

klippa bandet och förklara kyrkan öppnad. Han predikade sedan från Matt. 16 kapitel om "Den övervinnande församlingen".

En hel delegation från Sverige var med vid detta högtidliga tillfälle. Margareta Boberg, Ulla Jansson, Karin Rööst Johansson, ett team på



Margret, Göran, Birger och Fanuel Nyambouro

5 ungdomar som var med på missionsresan, samt missionens ledare i Kenya, John Abisai.

Under möteskampanjen blev många frälsta. Tidigare i

veckan hade Birger och Göran undervisat på missionens stora pastorskonferens i Migori med 400 deltagare.



ISRAEL - det storslagna resmålet

27 april - 6 maj
Tillval: 2 dagar
Fr norr till söder
Boka nu!

Vårens resor till Israel 2012

- 19/4 Pär Alfredsson, Per Marklund
- 1/5 Per-Åke & Hedvig Eliasson
se höstens alla resor www.duvres.se
- 18/9 Kjell Fors, Karlskoga
- 19/9 Leif Svensson och Göran Duveskog
- 14/10 Carl-Erik Sahlberg och Klara kyrkas vänner
- 24/10 Ungdomsresa med Maria Olausson, Frälsningsarmén
- 26/10 Höstens stora resa med Göran Duveskog, Daniel Viklund och Johannes Amritzer, Joen Lindkvist
- 30/10 K-G och Gun-Eva Larsson
- 23/12 Jul & Nyår i Israel med Birger och Maryann Skoglund

Ledare: Göran Duveskog & Birger Skoglund. Guide: Joen Lindkvist 8 pl
Gallilen-Jerusalem-Döda Havet-Eilat

Tunisien 27/4 - 4/5 Anita Barker, Marie Arnfjell m.fl
Turkiet 22 - 30 sept. David Duveskog, Leif Tholin
Kenya-Tanzania 10-24 febr -2013 David Duveskog

Vill du ha vår resebroschyr?
Ring så skickar vi den till dig!

Församlingar & organisationer
Välkomna att boka er "egen" gruppresa till Israel!

Tel. 0278 - 160 05 Boka online www.duvres.se info@duvres.se



Gör som vi.
Stöd Trosgnistans Mission!



WEBBKONSULTERNA

www.wk.se

Den som har en sann tro visar omsorg om föräldralösa barn, änkor och andra som har det svårt och han låter sig inte påverkas av den här världens ondska. En sådan tro uppskattas av Gud.

Stora Afrikaresan

Tanzania och Kenya 10-23 feb 2013
En unik kombination av: Äventyr, Mission och Naturupplevelser

Förutom den världsberömda kratern Ngorogoro och Lake Manyara med närkontakt till djur och natur så möter vi missionens hjälparbete.



I Tanzania besöker vi barnhemmet som Carl-Erik och Ovira Sahlberg driver och i Kenya besöker vi slumskolan i Kawangware samt Komotobo.

En resa med gedigen och erfaren reseledning av David Duveskog.
Anmäl dig redan nu till "drömresan" Arr. Duvreskogs Reseservice AB
www.duvres.se e-mejl info@duvres.se Tel 0278-16005.

Trosgnistan inbjuder

Lördagen 14 april
Israelmöte Kl.18:00
Centrumkyrkan, Alfta
Göran Duveskog
Bet El Choir

Söndagen 13 maj
Korskyrkan, Gävle
Kl.11:00 Curt Johansson
Kl.18:00 Göran Duveskog
med team från Trosgnistan

6-8 april 2012

PÅSKKONFERENS

Betelkyrkan, Runemo



Linda & Gunnar Bergling
Långfredagen 15:00 & 19:00



Carl-Gustaf Severin
Lördag 19:00 & Påskdagen 19:00



Susanne & Tord Renkel
Påskdagen 15:00

Logi: Nils Olsgården 0278 - 39163, Scandic 0278-744100 Arr: Betelkyrkan, Runemo

8 -15 juli 2012

Välkommen till Smålandskonferensen

8 -15 juli 2012

Anmäl dig till Trosnistan's konferens på Ralingsåsgården, Aneby

Låt Smålandskonferensen bli platsen för dig i sommar!

En konferens med gemenskap, värme och möten, med både nya och gamla vänner men framförallt med Jesus.

Oavsett om du är ung, mittemellan eller äldre finns det något för dig.

Morgonbön eller Nattpöten,
Sportaktiviteter eller Förmiddagsgudstjänst,
Barnmöten eller Kvinnofrukost.

Eller varför inte njuta av hela smörgåsbordet och vara med på allt?

Ta gärna med konferensen i bön.
Det betyder mer än du kan ana.

Varmt Välkommen!



Ralingsåsgården ligger 3 km utanför Aneby och 3-5 mil från Jönköping, Nässjö, Eksjö och Tranås.



I servicebyggnaden finns kök för självhushåll. Det finns även matsal, där du kan köpa frukost, lunch, kvällsmat och nattfika. Behöver inte förbeställas.



Bli en del av konferensen!

Utan alla våra underbara frivilligarbetare skulle inte konferensen fungera.

Var med du också och gör konferensen!

En viss kompensation på matpriserna ges till dig som hjälper till.

Kontakta Jeanett:
0278-13010
jeanett@trosnistan.se



Husvagnsförmedling:

Boka i god tid.
Olika prisnivåer.

Campingpriser / natt:

Husvagn utan el: 110:-
Husvagn med el: 150:-
(el endast i mån av plats)

Du kan även att boka rum / stuga i närheten av Ralingsås genom
Aneby Turistbyrå 0380-462 40

Matpriser:

Frukost	40:-
Lunch	70:-
Kvällsmat	50:-
Nattfika*	30:-
(*ingår ej i dag / veckokort)	

Dagkort:

Barn 0-6 år	gratis
Barn 7-12 år	75:-
Skolungd	110:-
Vuxna	150:-

Veckokort:

Barn 0-6 år	gratis
Barn 7-12 år	500:-
Skolungd	750:-
Vuxna	1000:-



Vill du boka eller har du frågor?

Kontakta Jeanett på 0278-130 10 eller jeanett@trosnistan.se

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning, returnera tidningen med ny adress till:
TROSGNISTAN, Box 1112, 821 13 Bollnäs

SMÅLANDS KONFERENSEN 8 - 15 JULI 2012

Familjefest för alla åldrar på Ralingsåsgården, Aneby

Ungdomskonferens

Tisdag - lördag
Nattmöten
Sportaktiviteter
Grillkväll
Seminarium

Möten dagligen i kyrkan

Morgonbön 8:30
Möten 11:00, 15:30, 19:30
Öppningsmöten:
Söndag 8/7 kl. 15:00 och 19:30
Söndag 15/7 kl 8:30
Morgonbön med Nattvard

Barnmöten

Måndag - Fredag
Ralle Kidz - För alla åldrar
Max Mix - För 11-12 år
Familjegudstjänst
lördag kl 15:30



Årets talare:

Emanuel Minos
Hans Weichbrodt
Linda Bergling
Daniel Viklund

Mikael Alfvén
James Macharia
Göran Oscarsson
GertOve Liw
Tord Renkel

Curt Johansson
Birger Skoglund
Göran Duveskog
Kjell Halvorsen
David Duveskog

Sång & Musik:

Mikael Järlestrand
Anders Ekstedt
Anders Spetz
Betels Lovsångsteam

VARMT VÄLKOMMEN!

Trosgnistans Mission, Box 1112, 821 13 Bollnäs
jeanett@trosgnistan.se 0278-130 10 www.trosgnistan.se