

Trons



Nr 1 - 2013

Gnista



Trosgnistans Mission

Hemsida
www.trosgnistan.se

E-mail
info@trosgnistan.se

Telefon
0278 - 130 10

Fax
0278 - 248 88

Postadress
Box 1112
821 13 Bollnäs

Besöks / Leveransadress
Edelsbergsvägen 5
821 34 Bollnäs

Öppettider:
Månd - onsd 9:00 - 16:00
Torsd 9:30 - 16:00
(Lunchstängt 12:00-13:00)
Fred 9:00 - 13:00

Post / Bankgiro
PG 90 02 71 - 8
PG 90 07 37 - 8 (OCR)
BG 900 - 7378

TG Media
PG 22 77 50 - 7



Trosgnisten Misjon
Postboks 15 Kronstad
N - 5819 Bergen

Tidningen Trons Gnista
Organ för
Trosgnistans Mission
Betelförsamlingen, Runemo

Ansvarig Utgivare
Curt Johansson

Redaktör
Göran Duveskog

Medarbetare
Börje Norlén
Henrik Herza
Siv Sandsgård
Veronika Bodén
David Duveskog

Tidningen utges med 4 nr/år
Prenumerationsavgift: 100 kr.

Tryck
RG-Tryck

Trosgnistans
Förbönstjänst



Torsdagar mellan 7:30-8:30
är det förbön på Trosgnistan.

Har du ett speciellt böneämne
eller önskar en böneduk,
ring eller skriv till oss.

Guds basun ljuder



När jag skriver dessa rader befinner jag mig på vårt högkvarter i Migori, Kenya. Just nu pågår vårt årliga pastorsseminarium med ca 400 deltagare från olika delar av landet. Tord Renkel undervisar tillsammans med flera infödda ledare och mig.

Det är en stor glädje att få dela Guds ord med våra bröder och systrar i Kenya. Trots att många kommer från fattiga förhållanden, så visar de en stor entusiasm och glädje. Det är en av årets höjdpunkter för dem att få komma tillsammans på detta sätt.

Många av dem är verksamma i områden, där det har rätt mörker och hedendom i århundraden, och de bygger nu församlingar genom vilka Guds ljus och härlighet blir synlig för andra människor.

Jag upplever det som en glädje och ett privilegium att fortsätta i tjänsten för Gud efter min 70-åriga födelsedag. Att tjäna Gud upplever jag som hälsa för både ande, själ och kropp. Att stagnera leder lätt till både trötthet, sjukdom och meningslöshet. Vi som är äldre har mycket att ge till en ny generation.

Om Kaleb och Josua också hade gett upp, när Israels barn stod inför löfteslandet, så hade ju alla gått under i öknerna.

Men genom deras trosvisshet så restes en ny generation upp och under ledning av Josua korsade de Jordan och intog landet. En ny generation

behöver förebilder, som visar vägen in i Guds välsignelser och rikedomar, så att församlingen blir en plats för Guds närvaro och härlighet.

Jag upplever inför det nya året, att det börjar ljuda en klar signal från Guds basun, som får Guds folk att vakna och göra sig redo för slutstriden innan Jesus kommer för att hämta sin brud.

**"Tiden är inne
för en förändring"**

Paulus säger i 1 Kor. 14:8 – **Likaså om den signal som basunen ger är otydlig, vem gör sig då redo till strid.**

Vi har upplevt mycket av stagnation, ljumhet och likgiltighet i svensk kristenhet de senaste åren, men tiden är inne för en förändring. På nytt börjar Herrens tjänare förmedla budskap som skakar och väcker människor till insikt om tidens allvar.

Just nu hör jag bönebruset från kyrkan i Migori, där idag 400 pastorer och evangelister är samlade i bön och fasta. Jag önskar att samma mäktiga bönebrus skall börja att ljuda i våra kyrkor i Sverige.

Det är med stor tacksamhet i mitt hjärta, som jag skriver denna ledare.

Ett stort tack till alla som har kommit ihåg min 70-års dag genom att ge en gåva till Bibelskolan i Migori!

Innan Ingegerd och jag lämnar Kenya kommer vi att vara med på bibelskolans stora examensdag. Då blir det fest och glädje!

Jag vill slutligen önska Trosgnistans alla trogna förebedjare och sponsorer Guds rika välsignelser.

*Curt Johansson /
missionsföreståndare*

LYSSNA PÅ

RADIO TROSGNISTAN

Nu kan du lyssna till Trosgnistans närradio på webben: <http://radio.darub.se/bnr.mp3>

Morgonandakt:

Måndag - fredag
06.45, 09.00

Goda Nyheter:

Torsdag 19.30,
repris lördag 10.30

Gudstjänst:

Söndag 11.00,
repris måndag 11.00





Ovännen sådde ogräs

Vintern är snart över och det blir dags att vara lite av en bonde igen. Jag brukar skoja med min fru att det bor en bonde i mig. Det gör det nog i de flesta svenskar för det är inte mycket mer än 100 år sedan vi lämnade det gamla bondesamhället.

När våren kommer skall jorden förberedas för sådden. Vi sköter om vår äldsta dotter Deboras sommarstuga vid Voxnan i Alfta. Hon arbetar i Afrika och är sällan hemma. Så den 4000 kvm stora tomten måste hållas efter.

Jag tror varje odlare, liten som stor, tycker att det är jobbigt med ogräset. Vi kämpar år efter år. Hos oss har det mest varit Anna-Britt får jag väl erkänna. Mest känsligt är det i början då ogräset lätt kan förkväva den goda säden.

I Jesu liknelse talar han om en ovän som sådde ogräs under nattens timmar. I denna liknelse skulle ogräset inte

röras utan få växa tillsammans med den goda säden. Gud skulle själv ta hand om rensningen för bara han kan skilja det äkta från det oäkta.

Ibland kan det kännas jobbigt att behöva överlämna det åt Herren för vi tror ju att vi själva är experterna och att våra bedömningar är dom rätta. Jesus ville att vi skulle vara försiktiga, för vi kunde i vår iver att städa och rensa, även ta bort det goda.

Någon sa att där Gud bygger sin kyrka där bygger djävulen sina kapell. Det är en del av den kamp vi har att kämpa.

I samband med nattvarden säger Paulus - *pröva då människan sig själv*. Kom ihåg att varje gång vi riktar pekfingret mot någon så har vi de övriga mot oss själva.

Vill du vara den goda säden så håll dig nära Jesus och drick från den källa vars vatten aldrig tryter.

David Duveskog

Notiser

Göran Duveskog blev inbjuden till Israels ambassadörsbostad tillsammans med 90 andra gäster.

Ulf Cahn, generalsekreterare för förenade Israelinsamlingen, överraskade med att dela ut ett diplom till Göran.

Ulf motiverade det med Görans resor till Israel där de tagit mellan 15 000 - 20 000 personer till Israel, opinionsbildning i Sverige samt insamlingar genom Trosgnistan för att hjälpa hemvändande judar. - "Jag känner mig ödmjukt tacksam över detta diplom" säger Göran.

Gud välsigne Israel och vi ber om fred över Jerusalem!



På bilden står Göran mellan Ulf Cahn (t h) och Israels ambassadör Isak Bachman samt hans hustru.

Nedbrända hem

Kuriaområdet i Kenya har drabbats av en fruktansvärd hämndaktion på gårdarna. Ett 20-tal hem har bränts ner och över 100 människor har blivit hemlösa.

Vår ledare kom med ett nödrop om hjälp till mat, vatten och kläder. Vi hjälpte omgående med 10 000 kr till mat men mer hjälp behövs. Organisationen World Vision har bidragit med tält och filter.

Vår mission har församlingar i Kuria och tyvärr drabbas medlemmarna av stridigheter som ofta pågår i området.

Vill du hjälpa? Sätt in din gåva på Pg 90 02 71-8. Märk betalningen "Kuria"

Tack för din gåva!
Curt Johansson



Ge din gåva via SMS
SMS:a **Gnistan 50**
till **72930** för att ge 50kr.

eller **Gnistan 100**
Gnistan 150
Gnistan 200

ev trafikavgift tillkommer





På frammarsch i Afrika

Text: Birger Skoglund Foto: Göran Duveskog

Under två veckor har evangelistduon Göran Duveskog och Birger Skoglund besökt två stora städer i Östafrika. Det handlar om Kinshasa i Kongo och Dar es Salaam i Tanzania.

I teamet ingick också Alf Nordmark, mångårig vän till Trosgnistan, Simon Hallstenson, som även var med på vår missionsresa till Tanzania och Kenya förra året, samt Michael Sjöberg som gjorde sin första missionsresa.

Brohuvud öppnat i Kinshasa

I Kongo, det så sargade landet, har Trosgnistan flera systerkyrkor. De är nu 170 i hela landet och vårt centrum för hela arbetet ligger i Bukavu där pastor John Bulambo arbetar sedan många år. Nu har det upprättats ett brohuvud för evangelium i huvudstaden.

Arbetet startade 2010 och redan nu, drygt två år senare, har sju församlingar grundats, utspridda över denna miljonstad. Jag tror det är viktigare än någonsin att också inta huvudstäderna. Under pastorsseminarierna fick många evangelieförkunnare nytt mod och ny kraft. John Bulambo sa: "Denna

konferens betyder mer för Kongo än någon av oss anar." Det är alltid lika intressant att se hur det som startar i det lilla har grokraft och att fröet som sattes för bara några år sedan nu börjar bära frukt.

I kampanjmötena fick vi se många möta Jesus till frälsning. Redan första

kvällen tog 150 personer emot Jesus. Jag är övertygad om att det som planterats i denna stora stad kommer att bära riklig frukt. I östra Kongo arbetar vi med både fadderbarn och insatser i flyktingläger där nöden är obeskriverlig. Vi har bara ett fokus för vårt arbete och det är "Kongo för Kristus".

Dar es Salaam

Redan förra året mötte vi pastor Jeremia Lukikho, en härlig dynamisk predikant med en god församling och en underbar familj. Det var oerhört gripande att möta denna församling, som redan efter tre år har tagit ansvar för tre missionärer till sin egen stora stad.

Pastor Jeremia och hans hustru Sippora är goda föredömen för sin församling. I sitt eget hem har de tagit hand om 13 unga människor, som blivit utkastade från sina



Birger Skoglund, Emanuel Matumba, Jeremia Lukiki och Göran Duveskog framför den nyöppnade kyrkan i Dar Es Salaam.



hem då de tog emot Jesus. Detta fastän de har fyra egna småbarn. Vi mötte en pastorsfamilj som berörde våra hjärtan. Kanske någon som läser detta upplever Guds kallelse att gå in med fadderhjälp till någon eller några av dessa barn och ungdomar. Kontakta i så fall Trosgnistans Mission.

Det var en fantastiskt stark och underbar Ande utgjuten under dagarna i Tanzania. På bara tre år har den församling som pastor Jeremia leder vuxit till över trehundra medlemmar. Vi fick vara med och inviga den nya kyrkan som Trosgnistans vänner har hjälpt till att bygga.

Under dagarna i Dar es Salaam fick vi se många bli frälsta. Eskorterade av polis och en sjungande, jublande och dansande skara troskykon for vi genom området, där mer än 90 % är muslimer. Det var en märklig känsla att ha 7-8 poliser runt plattformen för gästernas säkerhet. Helgen efter vårt besök skulle man ha dopförrättning med ca 50 nyblivna kristna.

Församlingen har hittat en nyckel till det muslimska folkets hjärtan. De driver en förskola där det går 90 barn, och de flesta av dem kommer från muslimska hem. Barnen får även gröt varje dag. Gåvor att driva förskolan behövs.

En dag bjöd kyrkans muslimska grannar alla konferensdeltagarna på mat. Det var oerhört gripande att predika evangelium för dessa människor. En av de första som kom fram för förbön var en muslimsk man, som med tårade ögon räckte mig sin hand och sa: *"Tack för att ni kom, och tack för att ni berättat om Jesus och bett till Honom för mig"*. Slutsatsen för hela denna satsning blir: Låt oss fortsätta att arbeta tillsammans med våra vänner och inte förtrötta. De allra största dagarna ligger framför!



Bild t v: Göran Duveskog och Birger Skoglund inviger kyrkan i Dar es Salaam, Tanzania.

Bild längst upp: Lovsång och tillbedjan i Tanzania.

Bild ovan: Två flickor använder stolar som paraply under kampanjen i Kinshasa, Kongo.

Bild längst ned: Kampanjen i Kinshasa, Kongo.



Motgångar vänds till Seger

Text och foto av David Prakasam, Översatt av Göran Duveskog

Berättelsen om Samuel är en solskenshistoria som visar hur fadderhjälpen kan lyfta en fattig pojke.



Samuel växte upp i Sydindien med tre bröder och en syster. De fattiga föräldrarna hade ingen möjlighet att hjälpa den yngste pojken Samuel med utbildning. De vädjade till Trosgnistans barnhem att ta hand om Samuel och hjälpa honom med hans skolgång. 1997, sju år gammal, kom lilla Samuel avvaktande och undrande till TG:s pojkhem i Coimbatore.

Samuel älskade att studera och hemmets egna "föräldrar" såg talangen hos Samuel. Efter grundskola fick han studera på en högskola i Coimbatore och tog examen i handel och ekonomi.

Strax efteråt fick han jobb i staden Tirrupur där han bodde som barn och tjänade 8 500 rupees (ca 1000 kr). I Indien är detta en skaplig lön för en fattig ung man och nu kan han både försörja sig själv och hjälpa sina föräldrar. Han siktar på att bli egen företagare men lägger sitt liv i Guds hand. Redan på barnhemmet i Coimbatore såg man honom ofta tillbringa tid i bön.

Han riktar ett stort tack till Trosgnistans som hjälpte honom hela vägen med utbildningen. Ett särskilt tack till den fadder som blev hans livlina till ett bättre liv. Tack Gud, tack Jesus, säger Samuel då han ser Guds hjälp genom uppväxten.

Kyrka samlar tusentals

Arbetet växer i Indien. Många kommer till tro på Jesus men det finns också stora utmaningar.

Bethel City Cathedral i Coimbatore, samlar tusentals människor varje vecka. Pastor David Prakasam har numera ett stort team av medarbetare och impulser

från denna kyrka når ut till hela Indien. Under nyårshelgen samlades 7000 människor och vakade in det nya året, deltog i gudstjänster och prisade Gud.

Men för de flesta församlingar ligger den största kampen i de mindre byarna - att göra Jesus känd för de som inte vet något eller endast litet om den kristna tron. Indien är ett stort skördefält och man räknar med att 1,2 miljarder saknar kunskap om Jesus.

Entusiastisk ung pastor

Praven Kumar, är en ung pastor som med entusiasm ville grunda en församling i byn Thiruvankatanapuram.

Men folket reste sig emot honom och han blev misshandlad och fick söka hjälp på sjukhus. Där skulle berättelsen kunnat sluta och Kumar sökt sig någon annanstans. Men de som hade gjort honom illa, råkade själv ut för olika problem. En fruktan för Kumars Gud spred sig i byn och man sökte upp den enkle bypredikanten och bad om förlåtelse.

"- Jag har redan förlåtit er," sa Kumar. Nu öppnade sig hela byn för honom och man gav honom skolbyggnaden för att ha möten. Antalet besökare fördubblades. Ja, många kom till tro på Jesus och Kumar började träna "arbetare" för Guds rike.



Under nyårshelgen samlades 7000 människor i Coimbatore

Snart hade han åtta förkunnare i sitt team och skaran växte. Nu har denna pionjärförsamling planterat 22 nya församlingar. Guds rike växer och människor blir frälsta och döpta.

David Livingstone, David Livingstone kommer från en hinduisk familj och hette tidigare Murugan efter en gud inom hinduismen. Sedan han blivit frälst och döpt fick han sitt nya namn.

Efter att ha studerat på Trossnistan bibelskola i Coimbatore startade han ett arbete i textilstaden Tirrupur i södra Indien. Skaran av troende växte från 10-15 till en församling med 160 medlemmar på bara tio år.

Nu har David drabbats av en svår njursjukdom. Båda njurarna är utslagna och han går på dialys. En njurtransplantation är mycket kostsam och även om han fått en del bidrag så räcker det inte.

Behov av bykyrkor

Många pastorer möter samma problem som John Manohar. Han kom till Kuthalam för fyra år sedan. Flera har blivit frälsta och döpta, men när folk från RSS (militant hinduisk rörelse) såg att hinduer mötte Jesus till frälsning så försöker de skapa motstånd och hyreskontrakt säges upp. Under tre år har pastor John fått flytta sex ggr till nya lokaler. Men hans passion för att vinna dessa

människor för Jesus växer bara starkare. Nu önskar de köpa mark för att bygga en egen kyrka. Vill du hjälpa pastor John? De har samlat in en del pengar själva men behöver ca 30 000 kr till.

Vill du hjälpa detta pionjärarbete i Indien, sänd din gåva till Trossnistan, märk betalningen: "Kyrktomt pastor John, Indien."

Forts på sid 11



David Livingstone med sin familj



David Prakasam, Indien & Göran Duveskog

Välkomnar dig till



Onsdag 27 mars	19:00	Arken, Kungsängen
Långfredagen	11:00	Filadelfia Högliden, Hudiksvall
	19:00	Korskyrkan, Gävle
Lördag	19:00	Betel, Runemo
Påskdagen	10:00	Södermalmskyrkan, Stockholm
	12:00	Södermalmskyrkan, Stockholm
	18:00	Kristet Center, Örebro
Annandagspåsk	11:00	Korskyrkan, Alingsås
	18:00	Livets Ord, Huskvarna
Onsdag 3 april	19:00	Torshälla Pingstkyrka
Torsdag 4 april	19:00	Salem, Tuna

Uppmuntrade och styrkta i tron!

Text och foto: Tord Renkel

Den 27 januari flög jag till Kenya för att möta upp med Curt Johansson i Migori. Trots allt mitt tidigare resande kändes det väldigt spännande.

Susanne och jag var ju missionärer där för ca 25 år sedan. Men vi har inte varit tillbaka sedan dess så jag visste inte riktigt vad som väntade. Efter en lång resa med nattbussen från Nairobi kom jag fram på tisdag morgon. Först på programmet stod ett pastorsseminarium med ca 400 deltagare från de närliggande distrikten.

Seminarium i Migori

Vad som först slog mig var den mognad som fanns bland dessa pastorer. Man märker att åren av ständig sådd av Guds Ord har börjat bära en god och mogen frukt. Curt, John Abisai och jag delade på undervisningen och det var så öppet att undervisa och predika. Den Helige Ande var så mäktigt närvarande på varje session. Det var

längesen jag var med om något liknande.

På tredje dagen fastade vi allihop och efter förmiddagens lektioner var det gemensam bön som leddes av några av deltagarna. Jag gick och fotade lite men blev ofta tvungen att avbryta för att bönsens Ande var så stark så man var bara tvungen att be.

På avslutningsdagen gjorde vi vad som börjar bli en god tradition - vi smorde alla deltagarna med olja och bad för dom. Finns bara ett ord för detta: "starkt", sen kan man lägga till några superlativer på det. Glädjen var stor och dessa pastorer var så tacksamma.

Jag tror inte vi förstår vilken betydelse de här seminarier-na har för dessa bröder och systrar. I Sverige är vi nästan övermätta på predikan och undervisning. Utbudet är så stort, men vad får dom? Dom får hela tiden ge ut och ge ut. På söndagen delade vi på oss.

Curt åkte till Awendo och jag stannade i Migori och fick predika i en nästan fullsatt kyrka.

Seminarium i Eldoret

På tisdagen fortsatte vi sedan upp till Eldoret för ytterligare ett pastorsseminarium. Denna gång var det ledare från de nordligare distrikten, bl a från Turkana och Mt Elgon. Cirka 200 var registrerade men det kommer alltid några extra.

Situationen i Eldoret var lite speciell. James Macharia som är pastor och overseer där har ju en stor församling med en nybyggd, nästan färdig kyrka. När den är klar finns där 2000 sittplatser.

Trognistan har ytterligare två center i denna stad och i december förra året tog James över ansvaret också för dessa. Så seminariet blev förlagt vid ett av dessa, Kipkaren. Det har varit lite turbulent i det området så man trodde att det skulle vara lite tuffare att

bryta igenom där. Men James hade gjort ett fantastiskt förberedande jobb. Både i det praktiska och i det andliga, så himmelen var öppen redan från första stund.

För att inte upprepa vad jag sagt om Migori så nöjer jag mig med att säga att det blev ett ordentligt genombrott. Ledarna fick en enorm kick framåt och detta nygamla center blev etablerat i Anden.

Återuppbyggnad efter plundring och stridigheter

Jag fick också tillfälle att träffa den regionala ledaren för Mt Elgon, Bramwei Moikut. Låt mig få återge lite av vad han sa.

Han har varit pastor sedan 1985, blev sen distriktsledare efter några år och nu leder han hela den regionen.

Församlingsarbetet startade på ett bra sätt. Det växte sakta men säkert. Men 2006-2007 blev det våldsamma sammandrabbningar mellan två olika stammar och striderna gällde rättigheter till land. En av

grupperna hade lierat sig med rebellgrupper i Uganda och därigenom fått tag på mycket vapen som dom skoningslöst började använda. Det blev en fruktansvärd tid. Kyrkorna plundrades på allt, folk dödades och lemlästades. Man skapade egna grymma lagar, ett vanligt "straff" var att få ben eller armar avhuggna. Unga män och pojkar tvingades in i rebellarmén.

Detta pågick i nästan två års tid och över tusen människor miste livet. Ingen vet riktigt hur många som dog och fortfarande hittar man massgravar. Som ni förstår flydde många människor därifrån. Även pastor Bramwei lyckades fly. När oron lagt sig kom han tillbaka men det fanns inget kvar av det han byggt upp. Hela området var i ruiner.

Men 2008 byggdes staden upp igen av den Kenyanska regeringen och olika hjälporganisationer, där även Trosgnistans arbete. Militären upprättade också en närvaro där. Det intressanta



Pastor Bramwei Moikut, regionala ledaren för Mt Elgon

är att kommandören för detta militärförband var från Kuria, där Komotobo ligger. Han kände mycket väl till Trosgnistans arbete. Detta ledde till att vår pastor fick ett speciellt beskydd och favör och kunde åter börja bygga upp det som var nedrivet. Han har också fått ett landområde att börja om på.

Men det är inte lätt att komma tillbaka efter en sådan händelse. Så många som dött, så många som flytt. Många änkor och barn som behöver hjälp, många inre sår som

behöver helas. Men pastor Bramwei är ändå vid gott mod, arbetet har återigen börjat växa. Jag frågade honom vad dessa seminarier betyder för honom och han svarade: *"Det betyder allt. Vi blir uppmuntrade och styrka i vår tro. Vi får hopp för framtiden för vi ser att vi inte är ensamma. Andra kämpar med oss och för oss. Det är också ett tillfälle att träffa de andra pastorerna inom Trosgnistans arbete. Vi behöver den gemenskapen och utbytet. Vi önskar att vi kunde komma tillsammans*

fler gånger och även att det fanns mindre regionala seminarier, vi behöver detta"

Efter den intervjun inser man ju att de svårigheter man själv har att brottas med inte är så mycket jämfört med vad många får gå igenom. Dessa människor behöver våra förböner och all den hjälp vi kan ge.

Sista söndagen fick jag förmånen att predika i James Macharias nybyggda kyrka. Det var 7-800 människor samlade till förmiddagsgudstjänsten och det var hur öppet som helst. Gud håller på att göra något stort i Kenya. Vi kan ju tycka att det har Han gjort en längre tid och det är sant. Men vi ska gå från härlighet till härlighet. Och det är det som jag tycker mig se i detta arbete. Det fortsätter och det växer. För mig har detta varit en fantastisk upplevelse. Skyhögt över mina förväntningar. Jag tror inte det tar 25 år innan jag åker tillbaka nästa gång.



Lovprisning, dans och glädje i Eldoret



Gud är trofast!

Text av Marilou Navarro, Översatt av Göran Duveskog

Jesus sa: "...och på denna klippa ska jag bygga min församling, och dödsrikets portar skall inte få makt över den".

Alltsedan vår kyrka startades 1975 tills nu, har vi upplevt Guds trofasthet och övervunnit många svårigheter. Vi har nu mer än 200 församlingar, i städer, byar, bland stamfolk och ute på olika öar. En del av våra kyrkor har egna byggnader, andra samlas i hyrda lokaler och skolor. Vi har även en hel del husförsamlingar. Vår huvudförsamling finns i Surigao och har över 1000 medlemmar. Varje söndag måste vi ha tre gudstjänster för att alla som kommer ska få plats. Därför planerar vi nu för en utbyggnad.

Under förra året planterade vi 15 nya församlingar. Många av dem grundades ute på

mindre öar och vi upplever ett genombrott. Häxkraft bryts och många har blivit befriade.

Just nu pågår intensiv förbön i vår stad. Vi ber om Guds barmhärtighet och beskydd över vårt land som ofta skakas av svåra cykloner.

Vår Bibelskola har 76 elever. Stödet från Trosgnistans faddrar har verkligen hjälpt oss, men trots det så räcker det inte till. 29 elever skall nu examineras och de går sedan ut i olika pionjärarbeten. Tack för det bidrag ni ger till mat och lärarlöner. Under året som gått, har vi byggt två nya klassrum.

På barnhemmet har vi 63 barn, som går på olika skolor. Just nu jobbar vi med att sätta upp stängsel och en port vid tomtgränsen. Vi har även

börjat med odling av egna grönsaker till barnhemmet och uppfödning av grisar i liten skala.

Tack för all hjälp både från Trosgnistans och "Second Hand" i Gävle.

Fjärde december var en katastrofens dag. Då kom en kraftig tyfon med enorma översvämningar. Hela området blev katastrofklassat. Kyrkor, hus och även stora byggnader förstördes, många tusen dog.

Flyktingläger upprättades. Även bland våra medlemmar hade vi tre dödsfall och många skadades. 26 kyrkor skadades svårt. En del av dem blev totalförstörda. Hundratal hem förstördes bara bland våra medlemmar. Genom Trosgnistans mission och bidrag via "Second Hand" i Gävle har vi kunnat hjälpa

många genom matutdelning, mediciner, kläder och torkad fisk. 3500 familjer har fått hjälp.

Vi gör vad vi kan för att även hjälpa de 26 församlingar som fick sina kyrkor skadade, så de kan fortsätta med sitt arbete och sina gudstjänster.

Tre av barnhemsbarnen, Angeline 11 år, John 5 år och Ruby 3 år, förlorade sina föräldrar i katastrofen. Barnen överlevde genom att springa upp på ett berg men föräldrarna är borta. Angeline bar sin lillebror Ruby.

Vi behöver era förböner i första hand, men även gåvor.

Vill du hjälpa våra syskon på Filippinerna? Sätt in din gåva på Trosgnistans pg 90 0271-8 Märk gåvan "Filippinerna"

Forts fr sid 7

"Motgångar vänds till seger"

Många infödda missionärer behöver hjälp med mark, så de kan bygga en bykyrka. Minst tio kyrktomter behöver köpas in. Trosgnistans infödda missionärer är på väg från by till by...

Kvinnocentret

Joy Prakasam, skriver och tackar för julgåvorna. Kvinnocentret fylldes under december månad av bergsfolken som kom i bussar.

Det var julfest och kärleksmåltid med ris, "mutton biriyani", äggsås, grönsaker och mycket annat. Det var fest för de fattiga.

Barnen spelade drama. Peter Prakasam och John Peter predikade. Några blev frälsta och några anmälde sig till dop.

En liten flicka från bergsfolket hade memorerat bibelverser, och fick en liten extra gåva som uppmuntran.

När de fattiga bergsfolken skulle lämna centret, fick de alla en påse ris, barnen fick små leksaker och ett litet klädesplagg.

Dessa enkla människor från bergstammarna säger ett stort tack till Trosgnistans vänner för all hjälp!

Vi lyfter fram David Livingstone som böneämne. Ett under är vad de ber om, men om inte detta sker så behövs över 50 000 kr till operation. Vill du hjälpa så sänd in din gåva till Trosgnistans pg 90 02 71-8 och märk betalningen: "David Livingstone, Indien"



Bild t v. Matutdelning efter tyfonens förstörelse. Bild ovan: Dopförättning i Oceanen.



Kyrkor, hus och även stora byggnader förstördes av tyfonen Bopha



En bil kommer lastad... med mat till de hungriga

Ecuador

- ett land i förändring

Av David Duveskog



Mitt besök i Ecuador i slutet av 2012 var mitt tredje i detta sydamerikanska land. Ecuador skärs rakt igenom av ekvatorn och är kanske mest känt för att äga de fantastiska Galapagos öarna.

Landet med sina drygt 15 miljoner människor har under senare år fått den reformvänliga presidenten Rafael Correa att styra landet. Efter ett misslyckat kupp försök har hans popularitet växt. Fattigdomsbekämpning och utbildning är ledord.

Trosgnistans mission har genom Inger och Karl-Erik (alias Carlos) Appelfeldt jobbat här över 20 år. Sedan Inger och Carlos återvände till Sverige i slutet 90-talet har Trosgnistans Mission främst gett stöd till några skolor i kåkstäder runt landets största stad Guayaquil. Vi stöder två organisationer; dels Betel Mision De Fé, som leds av

Juan och Narcisa Alvarado, och Viva de Roca, som leds av Gabriel och Fatima Quinde. Gabriel är även pastor i en mindre pingstförsamling. Förutom skolor och församlingsarbete så har man matsalar för fattiga barn och ungdomar och ett fadderarbete.

Mitt uppdrag denna gång var att följa upp våra insatser. Carlos som varit på plats hela hösten mötte upp på flygplatsen tillsammans med ett team pastorer.

Om jag hade trott att uppdraget bara rörde sig om uppföljning så kunde jag snart konstatera att detta var fel. En massa möten hade också ordnats i flera kyrkor.

Det var en härlig vecka och jag imponerades av Carlos nöd för människor. Ibland kunde vi stanna till mitt på promenaden och lägga händerna på någon stackare

som satt med tiggarbössa i handen. Fattigdomen behövde vi inte leta efter trots regeringens ansträngningar.

Arbetet som stöds av Trosgnistans genomgår stora förändringar. Regeringens satsningar på statliga skolor har slagit mot privata skolor, också de kristna skolorna, som inte lyckas upprätta tillräckligt bra standard. Endast en av de skolor som Trosgnistans stött fungerar nu och där har man kompletterat med vuxenutbildning.

Tillsammans med familjen Quinde fick jag träffa barnen på Comedor och gladdes att se hur fräscha fina lokaler man nu fått efter att Trosgnistans gett stöd till reparationer. Här får utsatta barn både mat och läkarundersökningar.

Under året kommer Trosgnistans att genomföra en

del förändringar i stödet till organisationerna. Större krav kommer att ställas på redovisning och uppföljning.

Men Ecuador och alla varma människor berörde mig mycket starkt denna gång. Jag mötte också pastor Alberto Savando från kusten, som på kort tid förlorade sin fru och sin pappa. När sonen blev påkörd av en bil och ambulanspersonalen konstaterade att sonen dött, ville de köra direkt till bårhuset. Pastor Alberto Savando ropade till Jesus i flera timmar och till allas förvåning väcktes sonen till liv och är nu helt återställd.

Jag mötte även djungelpastorer som brinner för de inre områdena av landet och vill bygga ett bibelcenter. Det skall bli spännande att se vad Gud har på programmet för landet på sydamerikas västkust.

Tecknar för att göra skillnad!

Jag heter Linn Andersson och är en tjej på 18 år från Edsbyn.

Under sista året på gymnasiet går man en obligatorisk kurs, som kallas projektarbete. I denna kurs har man som elev möjlighet att göra så gott som vad man vill, bara man gör någon slags undersökning eller finner ett problem som man ska försöka lösa.

Eftersom mitt största intresse är att teckna och måla, kändes det redan från början väldigt självklart att jag skulle använda detta intresse i mitt projektarbete. Jag visste dock att jag inte ville teckna för min egen vinning eller utveckling. Istället ville jag på ett eller annat sätt hjälpa människor genom detta projekt.

När jag i höstas bokade in ett möte med Göran Duveskog och fick material kring olika projekt som Trosgnistan arbetar med, så fastnade jag genast för rehabiliteringscentret i Kitgum, Uganda.

I materialen kunde jag läsa om brutala övergrepp på små flickor, och om små pojkar som tvingats mörda sina bästa vänner. Detta lät väldigt orealistiskt i mina öron, men verkligheten har sett ut just så här i Uganda. Fram till för endast fem år sedan levde barnen i det här landet under förfärliga förhållanden då ett inbördes-

krig härjade i området. Ett inbördeskrig där gerillan tvingade små barn att vara med om saker ingen skulle behöva uppleva.

Lyckligtvis kunde jag även läsa att läget ser bättre ut i landet nu när kriget är över. Men ungdomarna som var med om dessa hemskheter har definitivt spåren kvar efter allt som inträffade. De har ingen kunskap om hur man lever ett vanligt liv, och de kommer alltid bära med sig minnen från vad de har varit med om.

Jag förstod väldigt snabbt att dessa människor behövde hjälp att komma på fötter igen. Jag kände att jag ville att dessa tonåringar, precis som jag, också ska ha möjlig-

het att ägna såg åt sina intressen och göra vad de vill med sina liv.

Eftersom jag älskar att hjälpa folk, och brinner för att världen ska bli mer jämlik, kändes det inte mer än rätt att jag genom mitt projektarbete skulle försöka få in pengar till dessa ungdomar, så att de kan få ett bättre liv.

Jag bestämde mig för att göra tre blyertsritningar (se framsidesbilden) och måla en akryltavla som alla på något sätt kunde visa dessa ungdomars situation. När tavlor var färdigställda hade jag en utställning på biblioteket som resulterade i en intervju i lokaltidningen



Linn Andersson

Ljusnan. Detta gav sedan upphov till att utställningen flyttades vidare till Pingstkyrkan i Edsbyn och sedan till Betelkyrkan i Runemo. Bilderna har även visats på Trosgnistan's hemsida.

Under mina utställningstillfällen har man kunnat köpa mina tavlor eller ge ett valfritt bidrag. Pengarna kommer att gå avkortat till rehabiliteringscentret i Uganda.

Överlag är jag väldigt nöjd med vad jag har åstadkommit med mitt projektarbete. Eftersom jag redan från början läst in mig på vad som har hänt i Uganda, kunde jag göra tavlor som avbildade förhållandena då och nu på ett bra sätt. Jag ångrar verkligen inte att jag valde att ha detta som mitt projektarbete. Jag fick syssla med det jag älskar mest av allt, samtidigt som jag fick vara med och göra skillnad.



ISRAEL

Gallilen-Jerusalem-Döda Havet-Eilat

Boka nu!!

Klippstaden
Petra som tillval

26/4 - 5/5 2013 ISRAELRESAN
Birger Skoglund & Göran Duveskog

Vill du ha vår resebroschyr?
Eller våra nyhetsbrev www.duvres.se



4/5 TURKIET rundresa med
IBRA o Tommy Josefsson

20/10 TANZANIA & KENYA David Duveskog
Safari - Afrikas vilda djur, naturupplevelser, Både
Sahlbergs & Trosgnistans hjälparbete besöks, 6 pl

Församlingar & organisationer
Välkomna att boka er "egen"
gruppresa till Israel!

Tel. 0278 - 160 05 Boka online www.duvres.se info@duvres.se

Det lilla landet med
destora platserna

VÅRENS RESOR ISRAEL
21/2, 7/3, 3/4, 8/4 (fullt)
6/4 Anita & Pelle Frisk, 2 pl
16/4 Pär Alfredsson & L Åkerlund 4pl

HÖSTENS RESOR
27/9 Caroline o Lennart Torebring,
Göran Duveskog & guide Joen Lindkvist
29/9 Åsa Evegren & Monica Öholm
5/10 KG & Gun Eva Larsson
11/10 C-E Sahlberg, Viveka & Hans
11/10 Lövdahl Kristiansand, fullt
14/10 Turid Andersson, Oslo
23/10 Familjeresa K-G Larsson
25/10 Daniel Viklund, Johannes
Amritzer, Göran Duveskog & Joen
26/10 Desta Haregot & svensk
afrikaner
27/10 Per-Åke Eliasson fr Örebro
se program - www.duvres.se

Duvskos
RESESERVICE
ISRAELSPECIALISTEN

VINDKRAFTGRUPPEN



www.vindkraft-gruppen.se

Gör som vi.
Stöd Trosgnistans Mission!



WEBBKONSULTERNA

www.wk.se



Israelmöte

Betel, Runemo
14 April kl11:00

Ulf Cahn
-General sekreterare på Förenade
Israelinsamlingen berättar

Göran Duveskog
-predikar

Bet El Choir
-sjunger Israelsånger

*Bruchim ha-baim!
Välkommen!*

Hjälp ett barn FÖRÄNDRA SIN FRAMTID

Med ditt fadderbidag
på 200 kr /månad
hjälp du ett barn med
mat, kläder och utbildning.



Trosgnistans Mission
Box 1112, 821 13 Bollnäs
Tfn: 0278-13010 info@trosgnistan.se
www.trosgnistan.se

Påskkonferens

i Betel, Runemo



Linda & Gunnar Bergling
[långfredagen]

David Prakasam
[påskafton]

Daniel Viklund
[påskdagen]

Välkommen till

Smålands konferensen

7-14 juli 2013

*Sätt guldkant på din sommar!
Kom till Trosnistan sommarkonferens
på Ralingsåsgården, Aneby*



Ralingsåsgården ligger 3 km utanför Aneby och 3-5 mil från Jönköping, Nässjö, Eksjö och Tranås.



I servicebyggnaden finns kök för självhushåll. Det finns även matsal, där du kan köpa frukost, lunch, kvällsmat och nattfika. Behöver inte förbeställas.



Bli en del av konferensen!

Utan alla våra underbara frivilligarbetare skulle inte konferensen fungera.

Var med du också och gör konferensen!

En viss kompensation på matpriserna ges till dig som hjälper till.

Kontakta Jeanett:
jeanett@trosnistan.se
0278-13010



Husvagnsförmedling:

Boka i god tid.
Olika prisnivåer.

Campingpriser / natt:

Husvagn utan el: 110:-
Husvagn med el: 150:-
(el endast i mån av plats)

Du kan även att boka rum / stuga i närheten av Ralingsås genom

Aneby Turistbyrå 0380-462 40

Matpriser:

Frukost	50:-
Lunch	75:-
Kvällsmat	50:-
Nattfika*	30:-
(*ingår ej i dag / veckokort)	

Dagkort:

Barn 0-6 år	gratis
Barn 7-12 år	75:-
Skolungdom	110:-
Vuxna	150:-

Veckokort:

Barn 0-6 år	gratis
Barn 7-12 år	500:-
Skolungdom	750:-
Vuxna	1000:-



Vill du boka eller har du frågor?

Kontakta Jeanett på jeanett@trosnistan.se eller 0278-130 10

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning, returnera tidningen med ny adress till:
TROSGNISTAN, Box 1112, 821 13 Bollnäs



Familjefest för alla åldrar på Ralingsåsgården, Aneby

Barnkonferens

Ralle Kidz
Max Mix
Kidz Kväll
Filmtajm
Familjegudstjänst

Möten dagligen i kyrkan

Morgonbön 8:30
Möten 11:00, 15:30, 19:30
Öppningsmöten:
Söndag 7/7 kl. 15:00 och 19:30
Avslutning:
Söndag 14/7 kl 8:30 Morgonbön med Nattvard

Ungdomskonferens

Nattmöten
Sportaktiviteter
Grillkväll
Seminarium
Nattcafé



Medverkar: Carl-Gustav Severin, Carl-Erik Sahlberg, Curt Johansson, Linda & Gunnar Bergling, Tord Renkel, Göran Oscarsson, Birger Skoglund, GertOve Liw, Johannes Amritzer, Per-Åke Eliasson, Hans Marklund, David Duveskog, Daniel Viklund, Göran Duveskog, Mikael Järlestrand, Betels lovsångsteam, m.fl



VARMT VÄLKOMMEN!

Trosgnistans Mission, Box 1112, 821 13 Bollnäs
www.trosgnistan.se 0278-130 10 jeanett@trosgnistan.se