



Komotobo barnhem firar 40 år sid 5

Framgång bland Masaierna sid 6

Kongos kvinnor får hjälp sid 8

Hon räddades från döden sid 10

Stor Gudslängtan i Kina sid 4 & 13

Trosgnistans Mission

Hemsida
www.trosgnistan.se

E-mail
info@trosgnistan.se

Telefon
0278 - 130 10

Fax
0278 - 248 88

Postadress
Box 1112
821 13 Bollnäs

Besöks / Leveransadress
Edelsbergsvägen 5
821 34 Bollnäs

Öppettider:
Månd - onsd 9:00 - 16:00
Torsd 9:30 - 16:00
(Lunchstängt 12:00-13:00)
Fred 9:00 - 13:00

Post / Bankgiro
PG 90 02 71 - 8
PG 90 07 37 - 8 (OCR)
BG 900 - 7378

TG Media
PG 22 77 50 - 7



Trosgnisten Misjon
Postboks 15 Kronstad
N - 5819 Bergen

Tidningen Trons Gnista
Organ för
Trosgnistans Mission
Betelförsamlingen, Runemo

Ansvarig Utgivare
Curt Johansson

Redaktör
Göran Duveskog

Medarbetare
Börje Norlén
Henrik Herza
Siv Sandsgård
Veronika Bodén
David Duveskog

Tidningen utges med 4 nr/år
Prenumerationsavgift: 100 kr.

Tryck
RG-Tryck

Trosgnistans
Förbönstjänst



Torsdagar mellan 7:30-8:30
är det förbön på Trosgnistan.

Har du ett speciellt böneämne
eller önskar en böneduk,
ring eller skriv till oss.

Guds Omsorg



Idag upplever många människor brist på kärlek och omsorg. Många äldre tynar bort på äldreboende och servicehus, där personalen inte har tid att ägna sig åt dem. Föräldrar är jäktade och har inte tid att ägna sig åt barnen. Folk har inte tid att umgås och dela varandras bördor. Allt detta leder många gånger till uppgivenhet, trötthet och depressioner.

Vi behöver upptäcka på nytt att det finns en som har omsorg om oss och när vi vänder oss till honom så har han tid med oss. Johannes säger i sitt tredje brev, andra versen *"Min älskade, jag önskar att det i allt må stå väl till med dig och att du må vara vid god hälsa, såsom det står väl till med din själ."* Guds vilja är att vi skall må gott både till ande, själ och kropp. Människan är kronan i Guds skapelse och i sin stora kärlek gick Gud så långt, att han offrade sin egen son på ett kors för att vi på nytt skulle få erfara hans kärlek och omsorg.

Då min fru och jag nyligen besökte Kina och predikade i den underjordiska kyrkan mötte vi mycket av smärta och sorg, men också mycket av glädje och hängivenhet. De kristna har varit förföljda och förtryckta i många år, men i allt detta har de upplevt Guds omsorg och hjälp. Det var så underbart att se dem sjunga lovsång och jubla inför Gud, sam-

tidigt som vi ofta såg tårarna rinna nerför deras kinder under förbönstunderna.

Vi lever i en tid av mycket råhet, kärlekslöshet och hårdhet och många orkar inte med sin tillvaro utan får söka hjälp hos psykiatriker och

**"Guds händer
är utsträckta
mot oss"**

läkare. Andra flyr in i droger och alkohol. Åter andra söker i det ockulta för att finna någon slags hjälp och mening med livet. Tänk om våra ögon skulle öppnas, så att vi upptäcker att Guds händer är utsträckta mot oss var och en, och hos honom finner vi den trygghet, omsorg och läke- dom vi behöver.

Jag är så tacksam för att jag i mer än 40 år fått vara med

och förmedla budskapet om honom som tog alla våra synder, våra sjukdomar och vår förbannelse på korset, så att vi kan uppleva förlåtelse, helande och upprättelse på alla livets områden. Genom Jesus Kristus har Gud visat sin stora omsorg om oss. Fly in i hans famn så att han får omsluta dig på alla sidor.

Ännu en konferenssommarsommar ligger framför oss. Trosgnistans mission håller såsom tidigare sin stora sommarkonferens på Ralingsåsgården. Min bön är att många skall få uppleva Herrens kärlek, kraft och omsorg på ett påtagligt sätt. Välkommen att vara med!

Slutligen vill jag tacka alla Trogna understödjare, vänner och förebedjare och jag tillönskar er alla
En Välsignad Sommar!

Curt Johansson /
Missionsföreståndare

LYSSNA PÅ RADIO TROSGNISTAN

Nu kan du lyssna till Trosgnistans närradio på webben: <http://radio.darub.se/bnr.mp3>

Morgonandakt:
Måndag - fredag
06.45, 09.00

Goda Nyheter:
Torsdag 19.30,
reprise lördag 10.30

Gudstjänst:
Söndag 11.00,
reprise måndag 11.00





När livet krisar

Ibland tänker jag på vännen Hilding Fagerberg som talade oftast med humor men ibland också med mycket allvar. Det är studenttider och jag påminns om berättelsen om hur Hilding broderade ut texten från gamla tiders studentexamen där den sista tentan eller förhöret kunde vara avgörande om man skulle lyckas eller inte. Man kunde inte vara säker förrän den sista dagen var över. Skulle man lyckas eller misslyckas? Familjen till den unge studenten fanns på plats för att välkomna sonen. Han kom ut bland de som lyckats. Blommor och ballonger hängdes runt hans hals, men far fanns inte där. Efter en stund infann han sig och sonen undrar varför han var sen. Jo, sa han jag tänkte att om du misslyckas så vill jag finnas vid baddörren, för då behöver du mig mer än någonsin.

Sådan är Gud och sådan borde Guds församling vara. Bibeln är en ärlig bok. Den skönmålar inte människor inte heller dom som Gud använder. Ur den djupaste nöd kan de största segrar komma.

Ibland möter jag dem som farit illa mitt i de troendes gemenskap. Där man skulle mött kärlek och barm-

härtighet har man funnit elakhet och ondska. På en gruppresan som jag och vännen Leif Tholin hade till Grekland för några år sedan hade vi några som farit illa och blivit besvikna. Mannen berättade att han växt upp i en frikyrka och hans far ingick i äldsterådet. Men livet hemma var inte som det visades upp i kyrkan. Som 16-åring blev han ertappad med att någon sett honom gå på tivoli och även röka där. Det rapporterades till församlingsledningen och ledde till att han blev utesluten. Obegripligt och tack och lov så sker sådant knappast idag. Vår vän var besviken i många år men fann vägen tillbaka till Gud genom en Alphakurs.

När man som mest behöver Gud så drar han sig inte undan. Han finns där när livet krisar. När sjukdomen plågar eller livet i allmänhet trasslat till sig. Guds församling är ingen utställningshall med färdiga produkter. Det är en verkstad. Psalmisten lyfter blicken upp mot höjderna. Bergen och hindren känns så stora. Varifrån skall min hjälp komma! Han finner svaret. Min hjälp kommer från Herren han som skapat himmel och jord.

David Duveskog

John och Alice Abisai besöker Smålandskonferensen

John Abisai står i ledningen för Trosnistan's systerkyrkor i Kenya med över 70.000 medlemmar. John är en mycket uppskattad talare och har predikat i konferenser och kampanjmöten där många blivit frälsta och helade.

John har ett gripande vittnesbörd om hur hans familj splittrades och han blev ett gatubarn. Han kom i kontakt med Trosnistan efter att han blivit kristen och efter en tid blev han även pastor inom missionen.

John har besökt Sverige vid några tillfällen tidigare och hans undervisning har varit uppskattat.



John & Alice Abisai

Nödorp från Kongo

Nyligen gick en grupp rebeller in i bostaden till en av Trosnistan's pastorsfamiljer i Kongo, inte långt från staden Goma. Endast frun var hemma och hon blev skjuten till döds. Hela området är drabbat av så mycket våld. Pastorn är nu änkeman med flera små barn att ta hand om. Bed för familjen.

Vill du hjälpa familjen ekonomisk, sänd en gåva till Trosnistan pg 900271-8. Märk betalningen, "Pastor i Kongo 2-13"

Israel

Trosnistan fortsätter och stöder tre olika verksamheter i Israel.

Nya immigranter

Gåvor som förmedlas genom "Förenade Israelsinsamlingen i Sverige" med Ulf Cahn som en av ledarna. Det gäller främst hjälp till nya immigranter som vill ta sig till Israel från olika delar av världen. Fortsatt kommer nya immigranter från gamla Sovjet, andra kommer från Etiopien, men också andra länder. Detta är en uppfyllelse av det profetiska ordet, och Trosnistan får vara en del av det.

Messiansk församling

Den Messianska församlingen i Netanya med Evan Thomas som en av ledarna. De har ständiga "outreacher", där de på olika sätt försöker göra Jesus känd, eller "Yeschua", som det heter på Hebreiska. De driver också hjälparbete bland fattiga immigranter.

Immanuelkyrkan i Betlehem

Immanuelkyrkan i Betlehem med Nihad Salman som ledare. Han besökte oss i september förra året och hans frimodighet är beundransvärd. Han får se muslimer komma till tro. Nu har de ett team med ungdomar som reser ut och har drama över hela västbanken där de berättar om Jesus och samla mycket barn och ungdom. Detta arbetet behöver stöd och är kanske ett av de mest framgångsrika kristna arbeten på västbanken bland Palestina araber just nu.

Vill du stödja något av dessa arbeten, skicka din gåva till Trosnistan, Pg900271-8, märk betalningen vad gåva gäller.

Tider av förändring



Text och foto: Göran Duveskog

Under kulturrevolutionens dagar utsattes den kristna kyrkan i Kina för en våg av förföljelser. Många kristna blev martyrer, kyrkor stängdes och lidandet var enormt.

Många kristna har det fortsatt svårt men enligt de rapporter vi har fått är det ganska olika beroende var någonstans i Kina man befinner sig. Kina är så otroligt stort med en befolkning på mer än 1,3 miljarder människor med megastäder som Shanghai, Peking och Guangzhou för att nämna några.



En diplomatson berättar om Kina

I mars månad besökte jag Peking tillsammans med en grupp som jag var reseledare för. Vi besökte de stora sevärdheterna.

Vi fick en svensktalande guide, som var son till en diplomat. Hans pappa hade jobbat i 40 år på den kinesiska ambassaden i Stockholm.

Leo, sonen, hade fått möjlighet att studera på Linköpings universitet i 6 år på 90-talet och då lärt sig svenska.

Han gav oss en intressant inblick i det kinesiska samhället och hur bilden på

Mao tse Tung, Maos lilla röda, kulturrevolutionen och dess följderna har förändrats. Det var bister kritik. Samtidigt finns en stolthet över den kinesiska kulturen.

Kineserna är otroliga på att bygga städer, vägar, järnvägar och över hela världen sätter kineserna spår efter sig i sitt byggande, inte minst i Afrika.

Stora böter om ett andra barn föds

Ettbarnspolitiken gäller fortfarande. Vår guide berättade för oss, att om han skulle få ett barn till, skulle han få böta 300.000 kr. En pastor på en annan plats sa 250.000 kr. Tydligt lite olika beroende var man bor och hur förhållandena är.

Besök i kyrkan

För en grupp kristna resenärer är alltid besök i en kyrka ett viktigt inslag. Vad skulle vi möta, hur skulle gudstjänsten vara utformad? Vår rese-agent i Peking hade besökt flera kyrkor innan han

bestämde sig för att rekommendera "Hardian Christian church" som inte ligger långt från Olympiaparken.

De har en stor byggnad och kyrkan är registrerad. Hela vår grupp blev storligen överraskad. Kyrkan rymde ca 1000 personer och fylldes vid 5 gudstjänster varje söndag. Vi deltog i den femte gudstjänsten som var på engelska. Innan gudstjänsten började fanns en kö på många hundra utanför kyrkan. (se stora bilden) Det blev överfullt och många stod utmed väggarna. Vår guide fick vara med på sin första gudstjänst.

Det var härlig lovsång, troligen inspirerad från Hillsong, Australien. En liten kinesisk kvinna predikade frimodigt, att Bibeln är Guds ord, den högsta auktoriteten och som står över alla andra böcker. Hon uppmanade alla kristna att läsa Bibeln och så fortsatte hon att Jesu död på

Forts sid 14

Komotobo

Barnhem

40 års

JUBILEUM



Den 23:e oktober 1973 startades Komotobo barnhem i ett plåtskjul. Plåtskjulet hade använts som förråd för virke och annat. Två väggar byggdes med masonitskivor och blev till sovrum, lektrum och ett litet kök för de åtta små bebisarna som flyttade in. Efter några år invigdes en ny barnhemsbyggnad.

Idag finns det två byggnader för de tjugofyra barnen som bor där nu. Men många härliga barn har bott där under åren.

Alldeles i början kom en mamma till oss bärande på ett litet bylte, som visade sig vara hennes lilla dotter. Hon ville att vi skulle ta hand om henne.

Vi vek upp byltet och där låg en nästan livlös liten varelse med grått hår. Vår läkare

på kliniken undersökte henne och konstaterade att hon hade oerhört lite blod i kroppen och dessutom var rejält undernärd. Hon fick blodöverföring och under några månader arbetade personalen med henne både dag och natt. Naturligtvis bad vi till Jesus för henne hela tiden. Efter omkring fyra månader kom hennes vackra svarta hårfärg tillbaka. Hon kunde även sitta på en filt, och när vi pratade med henne, skrattade hon med hela ansiktet. När hon varit hos oss i ungefär sju månader kunde hon återvända hem. Idag är hon gift och har själv fyra barn.

De flesta barn som kommer till barnhemmet har förlorat en eller båda föräldrar. Rätt ofta har en pappa blivit ensam med en liten bebis eftersom mamman dött under förlös-

ningen. Några s k hittebarn har vi också på barnhemmet nu. Glädjen och tacksamheten är stor hos oss alla över att vi får vara med och hjälpa några av de minsta.

I år är det alltså 40 år sen barnhemsarbetet startade. I november kommer vi att fira det med en stor jubileums-högtid och fest i kyrkan i

Komotobo. Förutom de barn som bor på barnhemmet just nu kommer vi att bjuda in alla före detta barnhemsbarn till jubileet.

Margaretha Boberg

Insamling till

före detta barnhemsbarn

I samband med denna högtid vill Trossnistan Mission göra en stor insamling till de före detta barnhemsbarn, som ej fått någon utbildning. Många av dessa barn har inga föräldrar eller släktingar som kan hjälpa dem. Om de inte har någon utbildning, har de heller ingen framtid!

Tänk, att du och jag kan få vara med och ge dessa härliga barn och ungdomar en framtid och ett hopp.

Du kan skicka in din gåva på Trossnistan pg 900271-8 eller bg 900-7378. Märk betalningen: Utbildning till fd barnhemsbarn.

VI TACKAR REDAN
NU FÖR DIN GÅVA!



Ingegerd Johansson på besök på barnhemmet

Guds rike går framåt bland masaierna

Text och bild av Börje Norlén



I 20 år har James Konchellah varit en uppskattad ledare i Trosgnistans samarbetsorganisation Maranatha Faith Assemblies (MFA) i Kenya. Han tillhör det folk som alltid väckt en speciell nyfikenhet och fascination för sina färggranna kläder, livsstil och kultur. Pastor Konchellah är huvudansvarig för MFA:s omfattande arbete bland masaierna, där många nya församlingar grundats de senaste åren.

I början av 1990-talet bodde jag med familjen på Trosgnistans missionsstation i Komotobo i sydvästra Kenya. Inte långt därifrån låg masaiernas område och jag tillbringade mycket tid där, under de tre år vi bodde i Kenya. Då hade flera andra redan gjort betydande insatser där, inte minst Assar Johansson, en hängiven Kristi tjänare, som lämnade oss alltför tidigt. Men då för 20 år sedan var arbetet i Masai fortfarande ganska svagt och instabilt.

I november hade jag möjlighet att återse många av de välbekanta platser jag ofta besökte på den tiden, med ortsnamn som Kilgoris, Nkararu och Loggorien. Jag hade också glädjen att återse James Konchellah, då ännu

en ung man som just utexaminerats från bibelskolan i Nairobi. Nu är James i 50-årsåldern och har växt till en respekterad andlig ledare med inflytande även i samhället.

James Konchellah är en reslig man, till och med för att vara masai, och han är i allmänhet huvudet högre än allt folket. Han har även en ledares självklara pondus och inre resning. Utöver det är han en mycket vänlig och hjärtlig person, med stort hjärta för sitt folk och stort engagemang för masaiernas andliga och intellektuella utveckling. James kommer från en mycket respekterad familj, hans farbror Gideon Konchellah är ledamot i Kenyas parlament och en framstående ledare i PNU (Party of National Unity). Kusinen Billy Konchellah var en mycket framgångsrik löpare, som länge innehade världsrekordet på 800 meter och vann VM på distansen 1987 och 1991. Billys son vann för övrigt VM 2009 på samma distans.

Som 18-åring döptes James Konchellah av Assar Johansson 1979. James vallade då familjens kor på en plats som heter Emarti, inte så långt från

djurreservatet Maasai Mara. Då hörde han Assar Johansson predika på ett marknads-möte och blev nyfiken.

– Jag hade aldrig hört evangeliet predikas på det sättet förut. Jag kände att det var något för mig, och när Assar inbjöd dem som ville bli frälsta att komma och få förbön gick jag fram. Jag böjde mina knän i den röda jorden och kände Guds kraft när jag fick förbön. Sen blev jag medlem i församlingen i Osinoni och hade olika uppgifter där. 1984 gick jag ut som evangelist och började predika i byarna runt Kilgoris. 1990 fick jag möjlighet att utbildas på en av pingstvännernas bibelskolor i Nairobi. (Familjen Norlén var med på examensdagen 1992. Det var en riktig högtidsdag, med pompa, ståt och feststämning).

Sedan 1997 är James Konchellah regional ledare för MFA:s vidsträckta arbete i Masai. Han är sedan några år även vice director för hela det landsomfattande arbetet i Maranatha Faith Assemblies i Kenya. James gläds över den utveckling som nu sker bland masaierna. Församlingar har startats på ett flertal otillgängliga platser där det inte tidigare funnits någon kristen

kyrka. Evangelister från Kenya har även evangeliserat bland masaierna i Tanzania och där går också arbetet framåt. Nu finns stora behov av kyrkor, förskolor och skolor.

– Vi har en vision av att varje region i Masai ska ha en stor kyrka och att de kyrkor som byggts upp till takåsarna ska kunna få plåttak.

Församlingarna har gjort stora insatser att samla in pengar till kyrkbyggen men vi behöver bidrag, framför allt till taken. Vi satsar också på att pastorerna ska få utbildning, så att de bättre kan undervisa sina församlingar.

James varma, smittande leende visar att sexbarnspappan gläds sig över utvecklingen och att det spirar av liv och tillväxt överallt bland hans folk. Masaierna har respekt för Gud och är öppna för evangeliet och deras ansvarskänsla, generositet och integritet är en god grund för Guds rikets utbredning bland detta färgstarka folk.

I Kilgoris, nära naturreservatet Masai Mara ligger huvudkyrkan inom TG:s systerkyrka i Masai. Därifrån

är det ca en timmes bilresa på en gropig och vid regntiden mycket svårframkomlig oasfalterad väg till den mindre staden Lolgorien, där engelsmännen i många år drev en guldgruva. Strax innan vi kommer fram till Lolgorien svänger vi av rakt ut på den gröna savannen, där man bara då och då kan ana konturerna av en väg. Efter att ha kört ca en timme (max 40 km/tim) kommer vi fram till en by som heter Iloopilukunty. Där har masaierna i den nybildade församlingen själva samlat ihop pengar och börjat bygga på en egen kyrka som nu reser sig upp till takstolarna. Kyrkan, som är tänkt att även användas som provisorisk förskola i veckorna, behöver nu plåttak. Masaledaren James Konchellah beräknar att plåt av bra kvalitet till denna kyrka går på ca 20 000 sv kr.

Stöd arbetet i Masai och sätt in din gåva på Trosnistan's Pg 90 0271-8.

Märk betalningen "Masai"

Blir det pengar över finns det stora behov av böcker till nystartade förskolor i flera små bushförsamlingar med små resurser, där arbetet växer så det knakar.



**GLÖM INTE
ATT MEDDELA
DIN NYA ADRESS
TILL OSS!**

**0278-13010
info@trosnistan.se**

När livet trasas sönder

*Text och bild av Marthine Mutamba
Översatt av Siv Sandsgård*

Situationen i Kongo har sedan 2009, generellt förbättrats, genom en positiv utveckling inom politiska och militära sammanhang.

Men trots alla ansträngningar av Kongos regering att etablera fred i de östra delarna av landet, så möter man motstånd från ett antal oidentifierade beväpnade grupper, som opererar i området. Dessa beväpnade grupper genererar svåra konflikter i flera byar och samhällen i norra Kivu och riktar även attacker mot staden Goma.

Den väpnade konflikten, som rebellgrupper liknande M 23 står bakom, kvarstår och ökar mer och mer i intensitet, vilket resulterar i kriminella övergrepp mot civilbefolkningen.

Resultaten av denna situation blir att brottsligheten ökar, befolkning fördrivs, fattigdom, ingen tillgång till sjukvård, instabilitet, brist på mat, ökning av sexuellt våld och övergrepp mot kvinnor och barn.

Några vittnesbörd från drabbade kvinnor

Lucie 13 år

Det var en helt vanlig dag och Lucie skulle hämta vatten till familjen. Vägen till floden hade hon gått så många gånger att hon kände igen varje liten sten och stubbe. Men den här dagen skulle förändra hennes liv för alltid. När hon var på väg tillbaka, dök några militärer upp framför henne. Hon blev skräckslagen och försökte springa därifrån, men hade inte en chans mot männen.

De var skoningslösa i sin brutalitet mot henne och när hon lyckades släpa sig hem var hennes underliv söndertrasat och hon blödde ymnigt. Lucie opererades, men kommer inte att kunna få barn. Dessutom finns minnet av smärtan, förnedringen och skrällen kvar i henne och orsakar nätter av sömnlöshet och skräck. Hon är bara 13 år och livet har gått sönder.....

Victoria 34 år

Sedan Victoria blev våldtagen av några okända män

inför sin mans ögon, förlorade hon inte bara sitt väntade barn, utan hennes man övergav henne och de tre barnen. Övergreppet skedde hemma på deras egen gård och det blev för mycket för Victoria, så nu är hon psykiskt sjuk och är helt förvirrad. Kan hon nånsin bli frisk igen?

Esperance 30 år

Esperance gick till fältet där de odlade lite grönsaker, för det var dags att rensa och lufta jorden runt plantorna lite. De två barnen var hemma med maken och i trygga händer. Solen sken och Esperance hackade i jorden. Trots fattigdom och pågående krig, kände hon sig glad. Hon hade ju sin man och sina barn.

Från ingenstans dök plötsligt fem okända män upp och drog ner henne på marken. En efter en våldtog de henne. Hon försökte skrika på hjälp, men de tryckte ner henne och höll för munnen. Hon var chanslös mot de fem männen. Smutsig, trasig och blödande, tog hon sig till slut hem till

familjen. Men efter en tid förkastade hennes man henne, tog ut skilsmässa och flyttade från henne. Han tog även barnen med sig.

Esperance fick allvarliga psykiska störningar efter detta och får nu behandling och samtal. Hur kommer hennes framtid att se ut?

Nirandagijimana 24 år

Sent en kväll när Pascaline tillfälligt var ensam inne i deras hus, bröt sig tre militärer in, kastade ner henne på golvet och våldtog henne. Hon skrek och hennes man hörde hennes rop, så han kom inrusande.

En av männen dödade honom och fullbordade sedan våldtäkten. Innan de flydde, fick de tag i hennes svägerska och kidnappade henne.

Tiden efter var mardrömslik för Pascaline och hon upptäckte dessutom att hon var gravid. Men i fjärde månaden förlorade hon barnet. Efter en tid kände hon sig så trött och var ofta sjuk, så hon sökte upp en läkare. Då upptäckte man att hon



*Några av kvinnorna som fått hjälp genom Trosgnistans Mission
Vill du ge en gåva till arbetet bland Kongos utsatta kvinnor; sänd din gåva till Trosgnistan, Pg 900271-8.
Märk gåvan "Kongos kvinnor".*

smittats med hiv/aids vid våldtäkten. Ska hennes liv kunna återgå till det normala?

Zawadi 35 år

Mitt under kriget blev Zawadi våldtagen av fyra militärer och blev gravid. Under graviditeten fick hon många olika sjukdomar som berodde på hennes tillstånd. Men det värsta var nog ändå att när hon som mest behövde sin familj, blev hon övergiven.

Adele 45 år

I ett desperat försök att fly undan en attack i sin by, sprang Adele mot staden. Men hon hann inte så långt förrän hon tillfångatogs av fyra militärer. De kastade in henne i buskaget som skilde byn från staden och våldtog henne grovt. Hon blev svårt skadad och sjuk och har fått underlivsproblem för resten av livet.

Hjälp som når fram

På Mugunga flykting-förläggning har man ett speciellt tält, där våldtagna kvinnor får bo tillsammans. Vi har fått ekonomisk hjälp från Trosgnistan och en lokal församling för att hjälpa kvinnor med läkarvård och medicin, som blivit smittade av olika sjukdomar efter att ha blivit våldtagna.

Trosgnistan har vid ett flertal tillfällen gett ekonomisk hjälp till olika sociala projekt i norra Kivu – som t ex till flyktingar, skolbarn och våldtagna kvinnor.

Det sista bidraget vi fick räckte till 59 kvinnor som skadats svårt vid våldtäkter. Av dem fick 26 kvinnor hjälp genom operation, 28 psykologisk hjälp och 5 fick intensivvård.

De resultat och effekter som önskades, nåddes med

framgång genom ökad tillgänglighet för kvinnor till medicinsk vård och psykologiskt stöd. Vi såg även en minskning av dödligheten, genom att vi i

tid kunde behandla sjukdom och skador.

Tack till alla er som har gjort det möjligt för oss att hjälpa Kongos kvinnor!



På Mugunga flykting-förläggning har man ett speciellt tält, där de våldtagna kvinnor får bo tillsammans.

Hon räddades från döden

-Idag är hon en välsignelse för andra!

*Text av Mrs Jeyaseeli Paul
Översatt av Göran Duveskog*



Som ett ovälkommet barn, som flicka nummer tre i familjen, försökte hennes pappa kväva henne till döds.

Idag bor hon med sin man vid Indiens östkust, i områden som drabbades av Tsunamivågen. Här leder de en stor församling och har också ett hem för föräldralösa barn.

Alla har gått igenom svårigheter i livet och en del har genomlidit fruktansvärda upplevelser. Men många av oss kan också konstatera att Gud var med oss då det var som svårast.

Jag föddes in i en hinduisk familj och mina föräldrar tillbad olika avgudar. De följde traditionerna, fastade och firade högtiderna.

Jag föddes som tredje flickan i familjen. Min pappa blev besviken över att också tredje barnet var en flicka. Han ignorerade mig, tittade inte på mig, jag blev behandlad som om jag inte fanns, det kändes som om en förbannelse vilade över mig.

Pappas besvikelse över tredje dottern var så stor att han, när jag var en liten flicka, blandade ihop okokt ris med mjölk. Han fyllde sedan min näsa och mun med blandningen så att jag skulle kvävas till döds.

Men mormor såg detta och räddade mitt liv och tog mig till sitt hem och jag fick växa upp hos henne.

Mitt liv förvandlades

När jag var 13 år hälsade jag på min morbror och han tog med mig till en kristen

konferens. Pastorn nämnde då till min förvåning mitt namn då han bad och sa *-Jesus älskar dig och Guds frid fyller nu ditt hjärta.*

Jag grät under Guds mäktiga vidrörande. Jag blev frälst och kom att tillhöra en kristen församling. När jag var 16 år döpte pastor David Prakasam mig.

Två år på Trosnistan's bibelskola i Coimbatore

En dag såg jag i en dröm hur Gud kallade mig till tjänst. Jag fick en stor nöd för alla som är på väg att gå förlorade. När jag berättade drömmen för min pappa, så sa han ett bestämt NEJ. Men han kunde inte stoppa mig. Jag hade bestämt mig för att tjäna Jesus.

Jag flyttade till Coimbatore och började på Trosnistan's bibelskola för kvinnor under Ruth Gnanaprakasams ledning. Ruth blev som en andlig mor för mig. Jag såg hur hon arbetade med bergsfolken, de spetälska, kvinnofångelse och barnmöten. 1993 utsågs jag som bästa eleven på bibelskolan.

En församling med 500 medlemmar

Den 4 maj 2000 skrevs ett nytt kapitel i mitt liv. Jag gifte mig med Paul Balakrishnan,

elev på Trosnistan's bibelskola för män i Coimbatore. Efter en tid flyttade vi till Sirkali vid Indiens östkust, en stad som är starkt dominerad av hinduismen. Det var tuffa år i början. Men vi gick från hus till hus och församlingen växte och idag har vi 500 medlemmar i vår kyrka.

När jag såg hur små flickor i detta område diskriminerades och glömdes bort, ropade jag till Gud under tårar för dessa barn. Då hörde jag Guds röst i mitt inre att jag likt Deborah i Bibeln skulle vara en moders gestalt, både för kvinnor och barn. Vi började gå ut till byarna och samlade kvinnorna. Nu har 30 "Life groups" startats. Vi går från hem till hem och vi ser Guds kraft befria människor och kvinnor kommer ut i tjänst.

Föräldralösa barn får ett hem

Jag har också en stort hjärta för föräldralösa barn. Den 26 december 2004 då tsunamin slog till var det många på Indiens östkust som dog. Tsunamivågen slog familjer och hem i spillror. Då öppnade vi ett hem, Tsunami Relief Home. Här bor nu flera föräldralösa pojkar och flickor. De får mat, kläder och vi sörjer för deras utbildning.

Jag, som var nära att kvävas ihjäl då min pappa inte ville ha sin tredje dotter, får nu vara med och hjälpa andra. Jag får vara en modersgestalt till fader- och moderslösa barn. Jag undervisar dom om Guds kärlek och ser deras liv förvandlas.

Jag tackar min underbara Jesus för att han gör mig till en välsignelse för andra!



Välsignelserik resa till Kenya

Text och foto: Curt Johansson

Vi har återvänt efter fem välsignelserika veckor i Kenya. Herren har varit med på ett underbart sätt. Det var en glädje att få fira min 70-årsdag tillsammans med våra kenyanska vänner i Migori. De hade bakat en jättestor tårta i form av en bibel. Vi mötte en sådan värme och kärlek från dessa trogna vänner som vi har fått verka bland, i över 40 år.

Bil till Komotobo

Det var också en glädje att få besöka Komotobo. De hade precis fått ner en bättre begagnad Land Cruiser, som vi hade inköpt tidigare i Nairobi. Den skall serva barnhemmet och handikappcentret. De handikappade barnen fick åka i den nyinköpta bilen, ner till vår trädgård, där vi bjöd dom på saftkalas. De var så lyckliga och glada över att få komma ut lite. Vi är så tacksamma till Erikshjälpens second hand butik i Gävle, som har givit ett stort bidrag till bilen.

Pastorsseminarium i Migori och Eldoret

Vi hann med tre pastors- och ledarseminarier med 800 deltagare. Tord Renkel undervisade i två av dessa. Förutom den stora pastorskonferensen i Migori med 400 deltagare,



så hade vi i år ordnat ett seminarium i Eldoret, dit vi inbjöd våra ledare från Turkana, M.t Elgon, Kitale och västra Kenya. 200 deltog i undervisningen där. Det var verkligen en härlig stämning och framförallt så öppet att undervisa. Guds Ande verkade mäktigt och vi har avslutade seminarierna med en stark förbönsstund, då vi smorde alla med olja. Det utlöste en oerhörd glädje bland deltagarna.

Stark Guds närvaro

Gudstjänsterna på söndagarna präglades av en stark guds närvaro. Kyrkorna var helt fullsatta.

Sista gudstjänsten hölls i vår kyrka i Kawangware, Nairobi. Där mötte också David Duveskog upp med en grupp

på 38 svenskar, som var på en rundresa i Öst-Afrika. Söndagens möte blev en stark upplevelse för dom. Lovsång- en, de afrikanska rytmerna och den starka gudsnärvaron vidrörde deras hjärtan starkt.

Barnhemmet i Lwala

Vi har också besökt barnhemmet i Lwala, som vi planerar att bygga ut med en ny byggnad. Där finns nu över 20 barn. Vi har köpt in nya sängar, madrasser, filtvaror och köksutrustning. Ingegerd köpte även in olika matvaror till köket. Det var en sådan glädje bland personalen och barnen, då vi gästade dom. Den nya byggnaden kommer att ge plats till ytterligare ett 25-tal barn, och vi beräknar att den kommer att stå klar i september.

För övrigt har vi haft fullt upp att ordna med reparationer och underhåll, både i Migori och Komotobo. Nu är vi hemma i Sverige igen, tacksamma över att ha fått göra ännu en insats i Kenya.



Bild ovan: Nya sängar, madrasser, filtvaror och köksutrustning levererades till barnhemmet i Lwala

Bild nedan: Deltagarna på pastorskonferensen i Migori



En spännande resa till Kina

Text och foto: Curt Johansson

Ingegerd och jag blev inbjudna av en god vän att besöka Kina i slutet av april. Vi reste via Helsingfors till storstaden Shanghai i södra Kina. Vår vän mötte oss där tillsammans med en kinesisk tolk, som skulle vara med oss på resan. Vi tog en taxi till staden Suzhou, där vi övernattade.

Nästa dag reste vi med tåg och bil till en liten bibelskola på landsbygden. Den var mycket enkel och primitiv men 20 ungdomar studerade Guds ord där. Jag fick tillfälle att undervisa dem ett par timmar och sedan ville alla ha förbön. Det var så gripande att möta dessa enkla, fattiga människor som hade en sådan längtan och iver att studera Bibeln. Vi blev även bjudna på en äkta kinesisk måltid. I vår smak var den kanske inte alltför aptitlig.

Vi for sedan vidare i en liten minibuss till staden Huoqui där vi fick övernatta hemma hos en kristen syster. Hon var så omtänksam och gästvänlig. På morgonen blev vi bjudna på en kinesisk frukost. Lite annorlunda för oss!

Därefter for vi iväg till en bibelskola i utkanten av staden. Ett 30-tal pastorer och kristna arbetare var samlade till en tio dagars kurs. Det var en mäktig bödens ande utgjuten bland dessa ledare, som hade gått igenom svårigheter och umbärande för sin tros skull. Många har varit arresterade och en del har suttit i fängelse. Jag undervisade dem både på förmiddagen och eftermiddagen. Sedan bad vi för dem med handpåläggning. Vi mötte en sådan



tacksamhet och glädje bland dem. Även på denna plats blev vi bjudna på kinamat. Denna gång lite mer smaklig.

Vi åkte sedan vidare till jättestaden Hefei med över fem miljoner invånare. En hypermodern stad med breda fina gator och massor av skyskrapor. En frimodig pastor hyr flera lokaler i skyskraporna där han håller möten. Han verkar lite mer öppet och myn-

digheterna känner väl till hans verksamhet. Efter en natt på ett hotell undervisade jag följande morgon i en av församlingarna. De sjöng härlig lovsång och det var öppet att tala Guds ord. Jag fortsatte sedan på eftermiddagen, då fler människor strömmade till, och vi fick uppleva en mycket stark gudsnärvaro och smörjelse. På kvällen hade vi möte i en annan lokal, som var helt fullsatt med ca 150 människor.

Många universitetsstudenter var med i detta möte, och de hade en sådan längtan efter Gud.

Nästa dag åkte vi snabbtåg tillbaka till staden Suzhou, där de hade ordnat ett möte i en undangömd lokal på en bakgård. Ett par hundra hade samlats, och det var mycket öppet att predika. På söndag morgon var vi inbjudna till ett annat möte i en större lägenhet, där över 100 människor har packat in sig. Där hade vi också ett starkt möte. Pastorn var dock mycket försiktig och vi fick vänta över en timma med att lämna, så att vi inte skulle ses tillsammans med församlingen, när vi lämnade.

Vi for sedan med snabbtåg till Shanghai, där vi hade möjlighet att se stadens otroligt stor-



Forts från sid 4

Tider av förändring

korset är grunden för vår frälsning. Denna söndagen fick de döpa 67 personer. Det var applåder, glädje och liv i gudstjänsten. Jag kunde inte hålla tårarna tillbaka, när de sjöng "Let God arise", så tänkte jag, - är detta Kina? Efter mötet köpte vi Biblar som vi sedan delade ut.

50 döptes i vänförsamling

Veckan därpå besökte jag Guangzhou, dit jag blivit inbjuden att predika i en församling som har en vänskapsrelation med Trognistan. Vid församlingens bokaffär står det med stora bokstäver Bethel. Kanske för att bekräfta en vänskapsrelation till vår kyrka som också heter Betel.

Jag reste med Lars Storholm. Hans åter-

kommande uttryck är "Jag välsignar Kina". Han har stor nöd för Kina på sitt hjärta och för något år sedan förmedlade han denna kontakt.

Cirka 50 personer deltog på seminariet. Efter ett möte kom en kvinna i 30-års åldern fram och under tårar bad om frälsning. Jag blev överraskad, då ingen inbjudan hade gjorts. Guds ande var starkt verksam.

Sista dagen så kom alla fram för förbön och en våg av Guds kraft sköljde över oss, alla

föll till marken. Jag blev själv överraskad, jag hade inte räknat med det, men Guds kraft var utgjuten. Vår vänförsamling växer och under påskhelgen fick de döpa nästan 50 nyfrälsta. Gud välsignar Kina!

Vill du ge en gåva till arbetet i Kina?

"Biblar, ungdomslitteratur, barnböcker, hjälparbete bland drogmissbrukare etc." Sänd din gåva till Trognistans pg 900271-8, märk betalningen "Kina".



Forts från sid 13

En spännande resa till Kina

slagna centrum med lyxbutiker. Vi besökte också en berömd trädgård från Ming-dynastins tid. Nästa dag blev det hemresa. Tyvärr blev planet tre timmar försenat på grund av tekniskt fel. Vi missade anknytningen i Helsingfors och kom hem till Bollnäs kl 2 på natten. Trötta efter en strapatsrik men spännande resa.

Följ med David Duveskog till Kina

27/3 - 3/4 2014

Se de stora sevärdheterna i Peking, möten med kristna kineser. Tillfälle till shopping

Boka snarast!

www.duvres.se

0278-16005

Duveskogs ordnar visumhanteringen!

Höglandets Industrimaskiner AB

2013

Birger Skoglund
Göran Duveskog

för väckelse och mission

NORRBOTTENS KONFERENSEN

9 - 11 augusti 2013
i Visträsk (utanför Åbsbyn)

Mötestider
Fredag 19:00
Lördag 11:00, 15:00 & 19:00
Söndag 11:00

ALL VÄLKOMMEN!
Visträsk Fria Församling
Trognistans Mission

For mer information kontakta Christer (070-3600559)

BraPlast

Vi tillverkar konsumentförpackningar i pp-plast till godis, kakor, konfektyrer m m.

Titta in på www.braplast.com
Vi kan ha en lösning på ditt förpackningsbehov.

Bra Plast i Vittsjö AB

Box 27,
Smedjegatan 8,
280 22 Vittsjö

Telefon. 0451 - 238 34
fax. 0451 - 233 10

ISRAEL

Gallilen-Jerusalem-Döda Havet-Eilat



Boka nu! (redan ca. 60 bokade)

25 okt - 3 nov (höstlovet, tillval 2 x dgr)

Utflykter, sångkonserter på hotellet, guds tjänster, fridagar med sol & bad. (Extra! Klippstaden Petra)

Ledare: Göran Duveskog & Daniel Viklund Guide: Joen

Vill du ha vår resebroschyr?
Eller våra nyhetsbrev www.duvres.se



12/4 -14 Påskresa till Turkiet med Dan & Lil Johansson - "de sju församlingarna"

2/2 -14 TANZANIA & KENYA David Duveskog

27/3 -14 Kina-Peking med David Duveskog

Församlingar & organisationer
Välkomna att boka er "egen" gruppresa till Israel!

Tel. 0278 - 160 05 Boka online www.duvres.se info@duvres.se

Det lilla landet med de stora platserna

Boka nu!!

KAMPANJERBJUDANDE PÅ RESAN

27/9 Caroline o Lennart Torebring, Göran Duveskog & guide Joen Lindkvist och Södermalmkyrkans vänner. **1000 kr rabatt. Gäller till 10 juni!**

5/10 KG & Gun Eva Larsson
7/10 Hans & Eva Marklund
11/10 C-E Sahlberg, Viveka & Hans
11/10 Lövdahl Kristiansand, **fullt**
14/10 Turid Andersson, Oslo
23/10 Familjresa K-G Larsson **fullt**
27/10 Per-Åke Eliasson fr Örebro
30/10 P-O Härsmar Natur & lantbruksinriktning. Guide Joen L
16 - 25/2 - 14 Jerusalem-Eilat med Mikael Järlestrand & Göran Duveskog
OBS! 1000 kr bokatidig rabatt i sommar

se program - www.duvres.se



Gör som vi.
Stöd Trosgnistans Mission!



WEBBKONSULTERNA

www.wk.se

Ge din gåva via SMS
SMS:a **Gnistan 50**
till **72930** för att ge 50kr.

eller **Gnistan 100**
Gnistan 150
Gnistan 200

ev trafikavgift tillkommer



Ta bussen till Smålandskonferensen!

Avgår söndag 7/7 från Bollnäs
Hemresa lördag 13/7

För mer info och för att boka plats,
ring Jeanett 0278-13010

Bön och Fastedagar 10-30 juni för Smålandskonferensen

Tag gärna en dag, du också, i bön och fasta för konferensen

6-19
februari
2014

Kenya & Tanzania

Reseledare: David Duveskog och Toni Duveskog

Besök vid Trosgnistans arbete i Nairobi, Migori, Komotobo, C-E Sahlbergs hjälparbete på Kilimanjaro sluttning, vacker natur, Ngorongoro crateren med rikt djurliv, "The big five", Victoriasjön, m.m.



Arr: Duveskogs Reseservice AB
www.duvres.se boka online,
eller ring oss 0278-160 05
(Bör bokas snarast p g a stort intresse och endast 32 platser.)

David Duveskog 60 år



David tillhör, sedan många år, ledarskapet i Trosgnistans Mission. Han har arbetat som missionär i Kenya i mer än 10 år, och tjänar nu som pastor i Betel tillsammans med Curt Johansson. David är också kontors & ekonomi chef på Trosgnistans.

Inför sin 60-års dag önskar David göra en insats för de 300 elever på grundskolan i Korogocho slum, Nairobi. Detta slumområde är ett av de fattigaste och mest kriminella i hela Nairobi.

Mitt i denna nöd finns Trosgnistans Mission.



Uppvakta David på hans 60-års dag, genom att sända din gåva till Trosgnistans pg 900271-8. Märk gåvan "David 60 år"

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning, returnera tidningen med ny adress till:
TROSGNISTAN, Box 1112, 821 13 Bollnäs



Familjefest för alla åldrar på Ralingsåsgården, Aneby



Barnkonferens
Ralle Kidz (med Mia Sjöo)
Max Mix
Kidz Kväll
Filmtajm
Familjegudstjänst

Möten dagligen i kyrkan

Morgonbön 8:30
Möten 11:00, 15:00, 19:00
Öppningsmöten:
Söndag 7/7 kl. 15:00 och 19:00
Avslutning:
Söndag 14/7 kl 8:30 Morgonbön med Nattvard

Medverkar: Alice & John Abisai, Carl-Gustav Severin, Carl-Erik Sahlberg, Curt Johansson, Kjell Halvorsen, Linda & Gunnar Bergling, Tord Renkel, Mikael Alfvén, Daniel Viklund, Birger Skoglund, Britt Zachrisson, GertOve Liw, Johannes Amritzer, Per-Åke Eliasson, Hans Marklund, David Duveskog, Göran Duveskog, Mia Sjöo, Betels lovsångsteam, Mikael Järlestrand, Anders Spetz & Anders Ekstedt, m fl



Ungdomskonferens

Seminarium
Workshops
Nattmöten
Praise Explosion



Trosgnistans Mission

Box 1112, 821 13 Bollnäs

www.trosgnistan.se 0278-130 10 jeanett@trosgnistan.se

www.smalandskonferensen.se