

# Trons Gnista

Nr 3 - 2013



Reportage från Smålandskonferensen sid 6-10

## Trosgnistans Mission

Hemsida  
www.trosgnistan.se

E-mail  
info@trosgnistan.se

Telefon  
0278 - 130 10

Fax  
0278 - 248 88

Postadress  
Box 1112  
821 13 Bollnäs

Besöks / Leveransadress  
Edelsbergsvägen 5  
821 34 Bollnäs

Öppettider:  
Månd - onsd 9:00 - 16:00  
Torsd 9:30 - 16:00  
(Lunchstängt 12:00-13:00)  
Fred 9:00 - 13:00

Post / Bankgiro  
PG 90 02 71 - 8  
PG 90 07 37 - 8 (OCR)  
BG 900 - 7378

TG Media  
PG 22 77 50 - 7



Trosgnisten Misjon  
Postboks 15 Kronstad  
N - 5819 Bergen

Tidningen Trons Gnista  
Organ för  
Trosgnistans Mission  
Betelförsamlingen, Runemo

Ansvarig Utgivare  
Curt Johansson

Redaktör  
Göran Duveskog

Medarbetare  
Börje Norlén  
Henrik Herza  
Siv Sandsgård  
Veronika Bodén  
David Duveskog

Tidningen utges med 4 nr/år  
Prenumerationsavgift: 100 kr.

Tryck  
RG-Tryck

Trosgnistans  
Förbönstjänst



Torsdagar mellan 7:30-8:30  
är det förbön på Trosgnistan.

Har du ett speciellt böneämne  
eller önskar en böneduk,  
ring eller skriv till oss.

# VI STRÄCKER OSS FRAMÅT



Vi har fått uppleva ännu en mycket välsignad Smålandskonferens med mycket folk, starka möten och goda offerresultat. För allt ger vi Herren äran! Det är bara Guds nåd att få vara med i Guds verk och få bevittna den helige Andes gärningar i nutid. Livet blir ganska trist och tråkigt utan den gudomliga dimensionen och den himmelska visionen. Jag är personligen så tacksam för att jag har fått vandra med Gud i 50 år. Jag blev frälst hösten 1963.

Under min resa har jag upptäckt vikten av att ständigt fortsätta och sträcka sig framåt. Det finns inget neutralt läge i Guds rike. Antingen vandrar man vidare i gärningar som Gud har förberett eller hamnar i en trist kräftgång, som i värsta fall kan leda till avfällighet. Oh, vad viktigt det är att ständigt sträcka sig framåt och vandra vidare! Då blir livet spännande intressant.

Jag är så tacksam för alla Jesegrar vi har fått vara med om sedan Trosgnistans mission grundades 1968. Vår vision är "Evangelium över alla gränser", och vi har fått korsa många gränser sedan den ringa starten. Det började i Kenya och sedan har det fortsatt i land efter land. Detta år har jag och min fru fått besöka världens folkrikaste land, Kina. Mänskligt sett kunde man ju tänka - nu räcker det! Nu kan du slå dig till ro i en gungstol och njuta av ålderdomen - men inom

mig finns längtan att sträcka sig framåt och vandra vidare.

Paulus hade denna inställning, så jag är i gott sällskap. Han skriver som en gammal man från fängelset i Rom: *Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.* Fil. 3:13-14.

**Det finns inget neutralt läge i Guds rike**

Han hade all anledning att känna sig uppgiven och deprimerad på grund av sina omständigheter, men vi finner att han istället såg framåt och uppåt. Vi får göra detsamma trots allt vad som händer i världen och runt omkring oss. När vi ser upp till Jesus får vi ständigt ny kraft och inspiration att vandra vidare.

Vi tror på en ny tid i Sverige på den andliga fronten. **Låt oss stå till-**

**sammans i bön och tro för ett starkt genombrott av väckelse i vårt land!**

Ett stort tack till dig som är med och stöder Trosgnistans Mission både med dina förböner och dina medel. Nu sträcker vi oss framåt och vandrar vidare.

**Gud välsigne dig!**

Curt Johansson/  
missionsföreståndare

## Curts mötesschema

**13 -14 september**  
Evangelistfondens konferens,  
Trunnagården, Orsa

**16 - 29 september**  
Missionsresa till Kenya

**6 oktober**  
Betel, Runemo

**12 - 13 oktober**  
Frikyrkan, Ljusfallshammar

**20 oktober**  
Filadelfia Högliden, Hudiksvall

**10 November**  
Betel, Runemo

**11 - 17 november**  
Align-konferens, Turkiet

**23-24 november**  
Missionshelg i Allianskyrkan,  
Sävsjö

Ge din gåva via SMS  
SMS:a **Gnistan 50**  
till **72930** för att ge 50kr.

eller **Gnistan 100**  
**Gnistan 150**  
**Gnistan 200**

ev trafikavgift tillkommer





## Jag lyfter mina ögon upp mot bergen.....

Jag citerade denna vers i min förra krönika. Den hade ringt i mina öron en längre tid. När jag skrev senaste krönikan med rubriken "När livet krisar" hade jag ingen aning vad denna vers skulle betyda för mig. Jag visste inte heller att vår kris stod för dörren.

Psalmisten David känner sig utsatt. Han behöver hjälp. *Varifrån skall min hjälp komma?* utbrister han. Han ger själv svaret. *Min hjälp kommer från Herren.*

Någon vecka efter vår sons hemfärd skulle vi röja i hans lägenhet. En svår stund då tårarna ständigt vätte mina kinder. Jag drog ut hans skrivbordslåda och där låg hans bibel. Hans röda bibel som han fick i söndagskolan vid 10 års ålder. Det röda

bandet låg fortfarande över bibeltexten han fick den gången hämtad från Psalm 121:2. Denna vers var understruken med ett tydligt streck.

En bekant kramade om oss på blomsterhandeln i Alfta. *Jag saknar ord*, sa han kärleksfullt. *Säg kan tron verkligen hålla i en prövning som denna?* Mitt svar blev att det är tron som håller oss. Tron bär oss, när vi själva känner oss långt ifrån som troshjältar.

Så mycket av vår andlighet är ett osunt presterande och ibland ett spel för gallerierna. När allt det där faller av och vi står där i vår fulla nakenhet inför Gud är det bara Hans nåd och kärlek som ger oss kraft att gå vidare.

*David Duveskog*

### LYSSNA PÅ RADIO TROSGNISTAN

Nu kan du lyssna till Trosgnistans närradio på webben: <http://radio.darub.se/bnr.mp3>

#### Morgonandakt:

Måndag - fredag  
06.45, 09.00

#### Goda Nyheter:

Torsdag 19.30,  
repris lördag 10.30

#### Gudstjänst:

Söndag 11.00,  
repris måndag 11.00



## Till minne av vår älskade son

*Jonas Duveskog*

*Hemfärd den 25 maj 2013*

Jag glömmer aldrig den där natten då Jonas föddes. Det var den 19 november 1988. Samma dag som vi skulle ha missionsauktion på Rehngården och jag skulle vara auktionsutropare. Det blev en tuff förlossning som avbröts i sista stund då hjärtat höll på att sluta slå. Navelsträngen hade kommit i kläm och plötsligt blev det ett akut kejsarsnitt istället.

Nu hade det gått över 24 år sedan denna dag och vi hade nyss firat vår äldste son Marcus bröllop i Sydafrika. Jonas överträffade sig själv och sin blyghet och höll ett lysande tal för storebror. *"Marcus är min bästa vän och mentor"*, sa han.

Allt tycktes så underbart. Familjen samlad och alla mådde bra. Någon vecka efter hemkomsten förändrades allt. Jonas blev sjuk och fick åka in på sjukhus. En ganska enkel virusjukdom ledde till en blodförgiftning och efter två veckor på Gävle sjukhus orkade inte kroppen längre.

Plötsligt stod vi tillsammans igen, alla i familjen. Fullständigt lamslagna av sorg. Innan hjärtat stannat ropade jag till vår son *"vi möts på andra sidan"*. Ansiktet la sig i ett leende och där och då fick vi ta avsked. Vårt livs svåraste resa tog sin början. Tack till alla vänner som hört av sig. Stöttat oss med uppmuntrande ord och böner. Tack för alla blommor och minnesgåvor.

Min syster Dorthy föreslog en minnesfond för skolbarn i Afrika till Jonas minne. Därute i Komotobo hade han lekt med många av barnen. Många av dem som aldrig får chansen att visa vad de kan. Så har gåvorna strömmat in. Jonas minne kan bli en glädje för dom som ännu får dagar och år av vår Herre. En skolutbildning ger dem nya möjligheter.

Vill du hedra Jonas minne så är också din gåva välkommen. Sänd den till Trosgnistans plusgiro 900271-8 eller bankgiro 900-7378 och märk gåvan "Jonas minnesfond till utbildning".

*David Duveskog*



## Rapport från Bibelskolelever på Filippinerna

**"Gud älskar dig"****-Orden som förvandlade hennes liv**

Text av Marilou Navarro

Översatt av Siv Sandsgård

**En av våra systerorganisationer/kyrkor finns på Filippinerna. Det är ett omfattande arbete som bedrivs på landets många olika öar, genom de 215 församlingar som Marilou Navarro står i ledningen för. Centerkyrkan måste hålla tre gudstjänster varje söndag, av utrymmesskäl. Hittills i år har 600 människor döpts i de olika församlingarna.**

Filippinerna är ett litet land som ofta drabbas av svåra stormar, flodvågor och översvämningar, då det ligger helt oskyddat mitt i havet. Bara i år har många kyrkor skadats eller raserats av flodvågor eller orkanvindar. Trots detta har bara tre församlingsmedlemmar avlidit till följd av stormar, men utanför församlingen har tusentals avlidit, då de dragits med av flodvågor eller begravts underjordskred. Folk är rädda och flyr upp till bergen när dom hör att en storm är i annalkande. Vår kyrka i Surigao har fått

bli en tillflyktsplats, trots att den ligger så nära havsstranden. Vi tackar Gud för att Han hittills beskyddat Surigao från stormar och flodvågor.

**Bibelskolan**

Bibelskolan "The Charismatic Theological Seminary" är den förlängda armen för CFGM i att plantera kyrkor. Men även att träna och utbilda pastorer, evangelister, lärare och andra ledare, inte bara på Filippinerna, utan även utanför landets gränser. Det är endast tack vare Guds nåd vi har kunnat fortsätta sedan starten 1975 och fram till nu. Vår personal är helt överlåttna till det här arbetet. Studenterna kommer från olika delar av vårt land och de får lita helt på att Herren tar hand om deras ekonomi och ger dem styrka att fortsätta.

I år har vi 78 studenter och lärare att ta ansvar för. Det är ett mirakel att våra behov blir fyllda.

Varje student ska betala 2000 peso (knappt 300 kr) per

månad för mat, husrum samt böcker och annat material. Men endast en elev klarar att betala hela summan och sex av dem betalar 500 peso. Resten är helt beroende av vår hjälp och vi tackar Trosgnistan för att ni gör vad ni kan för att hjälpa oss. Må Gud välsigna era generösa hjärtan!

För närvarande har vi elva missionärer, som gått till onådade folk i de muslimska stammarna i olika delar av vårt land. Deras sätt att söka kontakt med dem är att starta små skolor för barnen, så de får lära sig läsa och skriva. De väver in Guds ord i undervisningen.

Några muslimska föräldrar har nu kommit till tro och går på bibelstudier. Hjälpa oss att be om beskydd och vishet för dem.

Det här året har vi bett om ett staket eller en mur runt bibelskolan, därför att folk försöker ta sig in för att stjäla på skolan och i lärarnas bostäder.

Vi ber även om en buss, som kan ta våra elever till gudstjänsten på söndagarna, men även när dom har evangelisation.

**Vittnesbörd från två elever****Cherry Mae Flora**

Mitt namn är Cherry och jag föddes den 19 december 1991. När jag var bara ett år gammal dog min pappa. Tre år senare gifte mamma om sig med en man, som tillhörde en kult. Han var grym mot oss och misshandlade även min mamma. Senare flyttade vi till Manila.

När jag var 13 år lämnade jag mitt hem, p.g.a. den grymhet jag upplevde. På dagarna var jag tillsammans med andra gatubarn och vi fiskade och på nätterna sov vi någonstans längs vägarna.

Min moster, som oroade sig för mig, fann mig, tog mig hem och sände mig till skolan. Men där kom jag in i ett annat gäng ungdomar och lärde mig röka och dricka alkohol. Jag testade även olika droger.



Eftersom min moster oroade sig över mitt liv, sände hon mig till en annan moster i Davao City och det var Guds plan för mitt liv. Där kom jag i kontakt med några bibelskoleelever, som hade en evangelisationssatsning i Davao City. De sa några enkla ord till mig – *"Gud älskar dig"* – och de orden blev levande i mitt hjärta. Tack vare den unga kvinnans förböner och själavård, gav jag mitt liv till Jesus. Jag blev totalt förvandlad och frågade henne vad jag skulle göra för att bli ett vittne för Jesus. Hon gav mig rådet att fortsätta mitt böneliv, läsa och meditera över Guds ord.

Efter några dagar tog hon farväl av mig för att åka tillbaka till bibelskolan och fortsätta sina studier. Då sa jag till henne – *"jag följer med dig och börjar bibelskolan"*! Det är därför jag är här på bibelskolan och jag tar vara på varje tillfälle att förbereda mig själv för tjänst. Jag har en börda för de unga, vars liv påminner om mitt. Jag är med på alla evangelisationssatsningar nära bibelskolan, men även inne i staden. Jag inbjuder alla ungdomar att komma till våra gudstjänster varje söndag eftermiddag och jag tackar Gud att några av dom kommer varje söndag. Genom Guds nåd kommer jag att ta examen under april 2014 och då kommer jag att arbeta heltid för Herren! Gud välsigne dig!

### Leopoldo Seroy jr

1992 kom det en flodvåg över Ormoc city som dödade drygt 10 000 människor. Min mamma som var gravid drogs med i flodvågen. Men som genom ett mirakel fick hon tag i en gren på ett stort träd och kunde hålla sig fast. En månad senare föddes jag. Min mammas och mitt eget liv är som ett Guds mirakel. Efter den här flodvågen blev

de överlevande placerade på ett stort landområde, som en missionär köpt in för ny bosättning. Min familj var en av dessa förmånstagare som fick chansen till ett nytt liv.

Där på området var det bibelstudier varje vecka och min mamma blev frälst. Efter ett år blev även min pappa frälst. Tack gode Gud!

De tog mig med till gudstjänsterna, men när jag började högstadiet, lämnade jag kyrkan och gick in i ett gäng med icke kristna ungdomar. Det var spännande och roligt, tyckte jag. Jag började dricka alkohol och provade även droger. Men efter en tid blev jag så sjuk att jag trodde jag skulle dö. Då kom jag ihåg Herren och bad Honom förlåta mig alla mina synder och hela mig från sjukdomen. Jag blev helad, därför att Herren är god och trofast och jag gick tillbaka till kyrkan. Där fick jag kontakt med de unga män som vaktade kyrkan och jag gjorde sällskap med dom. De bad och studerade bibeln innan de gick ut och vaktade.

En söndag morgon bara grät jag under hela gudstjänsten och jag fattade inte varför.



Till sist böjde jag mig ner och utgöt mitt hjärta inför Herren. Där överlämnade jag mitt liv helt till Honom och lovade att tjäna Honom trofast. Sedan pratade jag med pastorn och frågade var jag kunde få studera bibeln och han visade mig hit. När vi studerar blir vi inte bara tränade i att be och fasta, utan vi får också gå ut och evangelisera, hålla bibelstudier och undervisa både barn och ungdom på gatorna. Under sommarloven får vi gå ut i team, för att tjäna på olika platser. Med Herrens hjälp tar jag examen i april 2014. All ära till Herren!

Vill du stödja bibelskolan på Filippinerna hör av dig till till [info@trosnistan.se](mailto:info@trosnistan.se) eller ring 0278-13010.



En återblick på

# Smålands konferensen



Tord Renkel tolkar  
John Abisai, Kenya



Johannes Amritzer

Det kom ett mejl efter konferensen! Det gladdde oss och vi vill gärna dela med oss!

*Hej kära syskon!*

*Vi vill tacka för en underbar konferensvecka på Ralingsåsgården med många fantastiska möten! Det har varit så härligt att få vara med. Vi bor i Aneby och har åkt på de möten vi har haft möjlighet att vara med på.*

*Ett kännetecken för Smålandskonferensen är att det förkunnas ett tydligt och klart evangelium där Jesus är i centrum. Detta gäller både talare och sångare. Det behöver vi i Sverige i dag! Bra mix med olika talare och även variation när det gäller sången med lovsångare och solister.*

*Vi känner oss väldigt privilegierade som bor så nära.  
Tack för att ni har er konferens här!*

*Vänliga hälsningar och Guds välsignelse i ert arbete.  
Agneta och Leif Evertsson, Aneby*



Konferensen har stort utbud av talare. Här ser vi bl a Carl-Erik Sahlberg, GertOve Liw, Göran Duveskog, Birger Skoglund, Alice och John Abisai, Kenya

## Sara Lind, 21 år

Varför valde du Smålandskonferensen, när det finns ett sånt utbud?

*För att Smålandskonferensen är speciell. Det är så många underbara människor här och så otroligt starka möten.*

Hur många gånger har du varit med?  
*Tror jag har räknat till ca 9 år nu.*

Vad betyder den för dig?  
*Väldigt mycket! Har massor av underbara minnen därifrån och så många fantastiska möten med Gud!*

Vad bär du med dig från årets konferens?  
*Att varje människa har en gåva från Gud! Jag har blivit använd av Gud detta år mer än någonsin och jag vet att han har en stor plan för mig liksom för alla andra.*

**Petrus Långs, 23 år**

Varför tillbringar du en hel vecka på Ralle, som ni ungdomar kallar konferensen? *Det krävs att du offerar tid för Gud om du vill att han ska tala! Därför är jag en vecka på Ralle men självklart även för att träffa alla härliga människor.*

Har du varit med förr?

*Ja, flera år. Första gången jag var med på konferensen var på Doestorp. Då var jag bara sju år.*

Vad betyder den här veckan för dig?

*Den har betytt livet för mig faktiskt. Några år innan konferensen 2012 valde jag att inte följa Jesus, för att jag kände mig som en hycklare. Jag levde inte för Jesus trots att jag visste att han finns men jag fick genom böner från nära och kära en förståelse att jag MÅSTE välja Jesus. Så det året (2012) hade jag bestämt mig för att söka Gud igen och jag visste att Han skulle stå där med öppna armar för Han är nådens och kärlekens Gud! Jag kom tillbaka till Gud det året på Ralle och har sen dess följt Jesus. Konferensen har betytt livet för mig helt enkelt.*

Kan du nämna något som gjorde ett starkt intryck på dig?

*Ja, jag har varit på många olika konferenser, föreställningar, sportevenemang osv. Men människorna här är ofta väldigt öppna och jag tror helt enkelt det är pga att människor har en mening i livet. Det är en tillfredsställande atmosfär som inte är vanlig i Sverige.*

Kommer du tillbaka?

*Jo visst kommer jag tillbaka. Man lever bara en gång här på jorden.*



Linda Bergling höll en appell för fadderbarn innan hon predikade om Guds härlighet. Foton på barnen lades fram på trappan för faddrar att välja

**Daniel Persson, 39 år**

Du var med som barnledare på Ralle Kidz. Berätta lite hur det var.

*Det började med att jag vid planeringen blev tillfrågad att hjälpa till under några kvällar. I bilen, på vägen ner, sa jag till Herren - använd mig. Redan från början blev det problem med ljudet och jag blev ombedd att fixa det. Sedan frågade Mia om jag kunde fortsätta hjälpa till med ljudet under veckan. Vem kan säga nej till att få sitta på första parkett och se alla barnens glada och förväntansfulla ansikten.*

2. Kan du nämna något speciellt som gjorde ett starkt intryck på dig?

*Det starkaste ögonblicket är svårt att ta fram. Det var så många härliga saker som hände under veckan, som när Mia och Sofia Sjöo lärde barnen en ny sång. Varje gång den sjöngs sträcktes det upp händer i lokalen. Barnen bara tillbad Jesus. Det var så starkt att sitta längst fram och se detta. Sen att se hur Mia och Sofia fångar barnen med sin energi och får fram budskapet om att Jesus är vår kung! Att se hur barnen gick in i bönetältet där de fick be och lämna sina bönen.*

3. Vad bär du med dig från konferensen? *Jag är så otroligt tacksam för det Jesus gjorde under veckan. Jag fick så starka tilltal så jag ser fram emot vad som kommer att hända framöver!*



Carl-Gustaf Severin



Mikael Alfvén



Daniel Viklund



Mia och Sofia Sjöo ansvarade för barmbötena



Henrik Herza med team, "prisade loss" under Praise Explosion, vilket var konferensens sista nattnöte

### Charlotte Liw, 14 år

Varför tillbringar du en vecka på "Ralle" som ni ungdomar kallar konferensen? Därför att redan efter första dagen, känner man att man inte vill åka hem! Och så känner man sig så nära Gud under hela veckan, och man känner sig liksom uppfylld. Sedan får man så underbara vänner där, och alla är så go'a! Man mår så bra av att vara med en massa andra kristna, för man märker verkligen skillnad på att vara med kristna och okristna, särskilt ungdomar då.

Har du varit med förr?

Ja jag har varit med i kanske fem/sex år och alla åren har varit super!

Vad betyder den här veckan för dig?

Den betyder väldigt mycket. Särskilt det här med att få umgås med andra kristna ungdomar som har samma åsikter och värderingar. Det är väldigt givande och häftiga möten, och det blir som en fristad från den stressande omvärlden liksom. Sedan blir man inte frisk/glad/peppad bara för att man sätter sin fot på området, men det finns hela tiden människor där som bryr sig och vill hjälpa.

Kan du nämna något som gjorde ett starkt intryck på dig?

Det som gjorde starkast intryck på mig i år var nog bara när jag gick ut en sväng från nattnötet och sedan kom in igen och bara såg alla ungdomar stå och prisa Gud. Det var en sådan mäktig känsla att stå där tillsammans med alla och tillsammans prisa vår gemensamma Gud.

Kommer du tillbaka?

Försök stoppa mig!



Maria och Dev berättade om arbetet i Indien under missionsmötet



En stor offervilja fanns i konferensen. På lördag kväll behövdes ett stort offer för att täcka omkostnader och ett jubel utbröt när det meddelades att 104 000kr hade kommit in! Herre, välsigna givarna och gåvorna!

### Lovisa Eklänge, 35 år

Varför valde du Smålandskonferensen, när det finns ett sånt utbud?

Först och främst för att min man är med och spelar. Men även för att jag själv tycker att det är en härlig vecka som ger tillfällen att möta både Gud och många härliga människor. Även barnen ser fram emot Ralle.

Hur många gånger har du varit med? Nio gånger.

Vad betyder den för dig?

En vecka där man hinner vara med familjen. Barnen trivs! En vecka då man alltid får något från Gud.

Vad bär du med dig från årets konferens?

Eftersom jag var barnledare och främst var med på dessa samlingar tänker jag på alla de fantastiska samlingarna med Mia och Sofia Sjöö. De möten och upplevelserna barnen gjorde med Gud. Härligt att se barnens hängivenhet i lovsången!



Dance to glorify - Dansa för att förhärliga. Sofia Sjöö med team visade lovsångsdans på barnmötena och familjegudstjänsten





Glädje när barnen tillsammans med Mia Sjöö sjöng på familjegudstjänsten



Britt Zachrisson förmedlade tro på kvinnofrukosten, som var välbesökt

## Albin 11 år

Hur många gånger har du varit med på konferensen?

*Vet inte, men vi brukar åka dit varje år.*

Vad tycker du om konferensen?

*Skitkul! Man är med kompisar, en del träffar man ju bara där. Sen så spelar vi fotboll.*

Brukar du vara med på några samlingar?

*Ja, MaxMix. Där har vi en samling med drama, tävlingar och sånt. Sen är det aktiviteter. Man fick välja mellan sport, drama eller pyssel och då tog jag sport.*

Men du var med i ett drama på familjegudstjänsten. Berätta!

*Det var en tjej som blev nedslagen av 3 gubbar. Sen kom 2 tanter och en till tjej men de ville inte hjälpa henne, men sen kom det en som ingen gillade....*

Den barmhärtige samariten?

*Ja, just det.*

Hände det nåt mer under veckan som du vill berätta?

*Jaa, jag bad så där så man blev frälst och så fick jag ett frälsningskort. Den ligger nog kvar i våran husvagn.*

Kommer du nästa år också?

*Ja, självklart!*

## Roland & Vivi-Ann Manfredsson, 70+ år

Varför valde ni Smålandskonferensen, när det finns ett sånt utbud?

*Valet av Smålandskonferensen kommer av våra resor med Göran Duveskog. Vi har besökt Trosgnistans arbete på olika platser i ett flertal länder, så intresset för ert arbete har påverkat valet av konferens. Vi beundrar ert stora arbete i så många länder, där vi förstår att ni är i Guds vilja och plan med ert arbete.*

Hur många gånger har ni varit med?

*Detta var fjärde året vi var med hela veckan.*

Vad betyder den för er?

*En konferens där man får höra mycket från de olika missionsområdena över ert stora arbetsfält, samt att vistas i en atmosfär av läkedom och hälsa till ande, kropp och själ.*

Vad bär ni med er från årets konferens?

*Massor av välsignelse, samt mycket av gemenskap och glädje.*

*Tack för en fantastisk konferens!*



Ett par kvällar bjöds det på smakprover. Här är det Asien-tema med Lappethou' sallad (tebladssallad) och grönt te



Några av barnen som var med på Max Mix spelade drama om den barmhärtige samariten, fast i modern tappning



Konferensen avslutades med en nattvardsgudstjänst

**Mikael Järlestrand, 48 år**

Varför valde du Smålandskonferensen, när det finns ett sånt utbud?

*Dels för att jag var kallad som sångare.. Men också för att jag och min familj upplever Smålandskonferensen som en kraftstation som ger inspiration för ett nytt arbetsår.*

Hur många gånger har du varit med?

*Varje år sedan 2005 samt tre eller fyra gånger på nittitalet då konferensen var på Doestorp.*

Vad betyder den för dig?

*Den betyder ett samlat tillfälle att få lyssna till olika talare som ger av sin kunskap och gåva. Man får också olika infallsvinklar på läget i Sverige och ut över världen. Konferensen präglas också av en stark gudsnärvaro i allt*

*från morgonbönemötena till den underbara lovsången.*

*Sedan är det en härlig gemenskap att sitta och äta middag tillsammans med både gamla och nya bekantskaper.*

Vad bär du med dig från årets konferens?

*Än finns det hopp för Sverige!!!*



Vilken glassig konferens :-)



Beställ CD från

## Smålands konferensen

Söndag 7/7

15:00 Curt Johansson - Den sista tidens övervinnare  
19:00 Mikael Alfvén - Genombrott eller sammanbrott

Måndag 8/7

11:00 John Abisai - En plats nära Gud  
15:00 Gunnar Bergling - Du är rättfärdig och kallad till tjänst  
19:00 Linda Bergling - Guds härlighet

Tisdag 9/7

11:00 Göran Duveskog - Jesus-kraftkällan för att fullborda ditt lopp  
15:00 GertOve Liw - Isebels ande  
19:00 Carl-Erik Sahlberg - Vägval i livet

Onsdag 10/7

11:00 Hans Marklund - Det gäller landet  
15:00 Tord Renkel - När arken fördes tillbaka till Jerusalem  
19:00 Daniel Viklund - En passion för Ordet

Torsdag 11/7

11:00 Per-Åke Eliasson - Se den stora bilden i Guds Ord  
15:00 Kjell Halvorsen - Hönperspektiv eller örnperspektiv  
19:00 Carl-Gustaf Severin - En framtid och ett hopp

Fredag 12/7

11:00 Olika missionärer - Missionsmöte  
15:00 John Abisai - Guds nåd  
19:00 Johannes Amritzer - I gränslandet mellan nåd och tro

Lördag 13/7

11:00 Curt Johansson - Guds vilja - din högsta prioritet  
15:00 Mia Sjöo - Saulus blir Paulus (Familjegudstjänst)  
19:00 Birger Skoglund - Nytt gudomligt flöde eller fortsatt ökentorka

40kr/st. Beställer du 5 CD eller fler betalar du 35 kr/st  
**Köp hela konferensen i mp3 format för endast 200kr/st**  
Porto tillkommer

Beställ på hemsidan [www.trosgnistan.se](http://www.trosgnistan.se)

(klicka vidare på webbshop)

eller mejla din beställning till [henrik@trosgnistan.se](mailto:henrik@trosgnistan.se)

### Sökes: Praktikanter till Afrika!

Trosgnistan har sökt praktikantbidrag från SMR-SIDA från hösten 2014. Detta gör det möjligt för ungdomar mellan 20-30 år att under 6 månader göra en insats på missionsfältet.

Praktikantinsatsen gäller främst rehabiliteringscentrat i Kitgum, Uganda eller Komotobo missionsstation, Kenya.

Låter detta intressera dig, kontakta David Duveskog på [david@trosgnistan.se](mailto:david@trosgnistan.se) eller 0278-13012

### Skattereduktion

Privatpersoner kan under vissa förutsättningar få skattereduktion för gåvor till Trosgnistan. Din gåva ska vara till sociala projekt (t ex fadderbarn) och uppgå till minst 200kr/betalningstillfälle. Mer info hittar du på [www.skatteverket.se/gavogivare](http://www.skatteverket.se/gavogivare)

Anmäl dig på [www.trosgnistan.se](http://www.trosgnistan.se) eller skicka ett mail med ditt namn, adress och personnummer till [info@trosgnistan.se](mailto:info@trosgnistan.se)

### Görans Duveskogs mötesschema

**Lördag 21 september** 18:00 Hope Church, Märsta

**Lördag 12 oktober** Trosgnistens Misjon, Norge  
**Söndag 13 oktober** Trosgnistens Misjon, Norge

**Lördag 19 oktober** 16:00 Citykyrkan, Västerås  
19:00 Citykyrkan, Västerås

**24 oktober - 4 november** Israel

**11 - 17 november** Align-konferens, Turkiet

**Lördag 23 november** Centrumkyrkan, Kinnarp

**Söndag 24 november** 11:00 Pingstkyrkan, Falköping

**Söndag 1 december** 11:00 Korskyrkan, Gävle

**Ta gärna med dessa möten i bön**



**V**i lever i en mycket turbulent tid.

Politiskt, moraliskt och andligt, allt som kan skakas, kommer att skakas. Uppfattningar och normer som varit vägvisare för människor under lång tid skakas. En del menar att Bibeln är en gammal bok och irrelevant för vår tid. Men den är mer aktuell än någonsin. Även då det gäller den turbulenta situationen i Mellanöstern, så ska alla veta att det är Gud som har sista ordet. Vad han har sagt står fast.

**I Sakarja 8 står det att judarna ska komma tillbaka från både öst och väst och bosätta sig i Jerusalem**, men Sakarja säger att det judiska folket ansåg att detta var omöjligt. Men Gud har sista ordet. Det står "att de som är kvar av folket tror att detta är omöjligt i kommande dagar, men är det därmed omöjligt för mig? frågar Herren". Det har verkligen sett omöjligt ut, men efter två världskrig blev det plötsligt möjligt. Israel finns på världskartan igen.

#### **Kan Sara och Abraham få ett barn?**

Gud sade till Abraham, "din hustru Saraj skall du inte mer kalla Saraj, hon skall heta Sara. Jag skall välsigna henne och ge dig en son också med henne. Jag skall välsigna henne så att folkslag

och kungar över folk skall komma från henne. Och genom dig skall alla jordens folk bli välsignade...". Detta såg omöjligt ut. Sara var för gammal och kunde inte få barn.

Om människor haft sista ordet så hade de sagt - *detta kan aldrig ske! Abraham, religionen har gått dig åt huvudet, nu fantiserar du. DET ÄR OMÖJLIGT!* Men vem fick rätt? **Gud har sista ordet.** Isak föddes och det judiska folket lever vidare än idag.

Några av världens största ledare har kommit genom den stamtavlan - Mose, kung David och Jesus. Löftet om välsignelse gällde både andligt och fysiskt.

Tänk att Sverige får dela ut ett av världens mest prestigefyllda pris, Nobelpriset. Och Abrahams ättlingar genom det judiska folket utmärker sig inom både medicin, kemi, fysik och ekonomi. Visste ni att 20-25% av alla nobelpris getts till judar? Åren 1901 – 2010 har 543 nobelpris delats ut till 817 personer och 23 organisationer. Av dessa har 181 varit judar! Abraham och Sara fick se Guds löften uppfyllas – Gud hade sista ordet.

#### **"Kan dessa ben bli levande?"**

Hesekiel 37 talar om de

förtorkade benen, vilket är en bild på det judiska folkets hopplösa situation, men också löftet att de skall upprättas och forma både en nation och en armé. Inom teologin hävdade en del teologer att "kyrkan har ersatt Israel. Israel finns inte mer och kommer aldrig mer att finnas". Men där hade teologerna fel. Det är inte teologerna som har sista ordet. Det är Gud som har sista ordet, och han sa Profetera till de torra benen så de åter blir levande.

Det hade varit klädsamt om teologer och predikanter som försvarat denna villfarelse hade övergett den felaktiga läran nu när Israel har återupprättats i modern tid. Men en del håller envist fast vid den läran ändå.

När man lämnar Yad Vashem, minnesplatsen i Jerusalem över judeutrotningen, går man under en betongbalk där just orden från Hes 37:14 påminner besökarna att Gud lovat att upprätta Israels folk "och jag ska låta er få bo i ert land".

Det finns ett gripande konstverk vid Yad Vashem, som beskriver förintelsens hemska historia. Men efter den beskrivna tiden så har konstnären skapat ett kraftfullt lejon. Lejonet är på väg framåt, men tittar ändå bakåt, och ur lejonens ögon faller 6 tårar, för de 6 miljoner judar som dödades. Men

Lejonet ser kraftfullt ut - det är lejonet av Juda. Det är det upprättade Israel, som bär både framtidstro och smärta över det förflutna inom sig. Lejonet av Juda. Israel lever och finns på kartan. GUD HAR SISTA ORDET!

#### **Josef valde förlåtelsens väg**

I 1 Mos 50:20 läser vi om hur Josef förlåter sina bröder. Nu när deras pappa har dött är de rädda för att Josef skall hämnas. Men Josef säger "Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott. Han ville göra det som nu har skett och därigenom bevara många liv".

När Josef var en ung man blev han utsatt för hat och avundsjuka från sina egna bröder. Man sålde honom till främmande folk i tron att man aldrig mer skulle se honom. Men Josefs drömmar var inte hans drömmar, det var Guds dröm för hans liv och familj. Brunnen blev inte slutet för Josef. Fängelset i Egypten blev inte slutet. Gud hade sista ordet. Men det finns en viktig lärdom. Josef valde förlåtelsens väg. Han valde att förlåta. Att förlåta är Guds väg. Jesus har förlåtit oss våra synder. Jesus bad: "Fader förlåt dem." Det gäller hela världen. Han lärde oss att bedja: "Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi

Fortsättning sid 14

# Utbildning är viktigt!

LÅT  
STÅ!

**När våra faddrar fortsätter att underhålla sina fadderbarn, trots att dom är tonåringar, betyder det otroligt mycket för barnens framtid.**

På det här uppslaget kan ni läsa om Yakobo som går en sjukvårdsutbildning, tack vare att hans fadder fortsätter med fadderbidraget.

Läs även om Amsavalli som fyller 20 i april nästa år och om Muruges h som längtar att studera vidare.

## Amsavalli

När hon kom till flickhemmet i Chennai var hon inbunden och ängslig inför allt det nya som mötte henne. Men efter en tid började hon öppna sig och vågade leka med de andra flickorna.

Hennes pappa kom från en bergsstam och när han träffade Amsavallis mamma var han redan gift, men berättade inte detta. Sedan hon ganska snabbt fött tre flickor, övergav han henne och flickorna och flyttade tillbaka till sin första fru. Det blev ett hårt slag för mamman som nu stod ensam med tre flickor att ansvara för. Efter en tid orkade hon inte längre, utan tog kontakt med

flickhemmet och bad om plats för de två äldsta flickorna.

Det visade sig efter en tid, att Amsavalli var en intelligent och hårt arbetande flicka. Det bevisades även nu när hon gick ut den första kursen i en sjukvårdsutbildning. Hon gick ut med högsta betyg och fick därför en guldmedalj! Och nu har hon sökt till en sjuksköterskeutbildning.

Många av flickorna drömmer om en bra utbildning och tack vare de trogna faddrarna, kan fler och fler fortsätta skolan och högre ut-

bildningar.

När det gäller flickor så är det fortfarande mycket svårare för dem att kunna fortsätta skolan. I många länder anses det "onödigt" att flickor utbildar sig, för dom ska i alla fall gifta sig, föda barn och sköta hemmet. Men vi har några ledare som av hela hjärtat hjälper flickorna att fortsätta skolan och vi på Trosgnistan bistår med det vi kan. Men utan våra trogna faddrar skulle det inte fungera!

Det är med stor glädje vi följer dessa tonåringar mot deras drömmars mål!

## Muruges h

Muruges h är en av de tusentals barn i Indien som bor på barnhem. När han var åtta år dog hans mamma av tuberkulos och hans pappa som var mentalt sjuk, kunde inte ta hand om pojken och hans lillasyster. Det blev mormor som tog hand om honom, men Muruges h var en bestämd pojke, som hade sett vårt hem för pojkar. Han sa till mormor att han ville komma hit och fortsätta gå i skola. Eftersom hon kände att hon inte orkade jobba ihop till hans skolkostnader, kom hon hit och bad om plats för honom.

När han kom hit gick han i sjätte klass och nu i mars tog han examen från klass tolv och klarade alla prov.

Sedan hans pappa dog 2012, har han inga släktingar som kan hjälpa honom vidare med studierna. Vi bestämde oss då för att hjälpa honom vidare med högre studier. Så nu har han börjat i ett College där han kommer att studera informationsteknologi. Han önskar bli ingenjör och kursen är på tre år.

Muruges h är i behov av en till fadder. Kan du hjälpa honom i tre år, så hör av dig till oss!





**Dazy Awuar, Kenya**, är 18 år. Hon har två systrar och två bröder. Hennes pappa har dött i aids och mamman är allvarligt sjuk.

Dazy går, trots sin ålder, bara i klass 7. Detta beror på att hon har problem med sin syn. Tidigare såg hon nästan inte alls, men efter behandling har synen förbättrats.

Dazy har förlorat sin fadder men är i fortsatt behov av fadderhjälpen.



**R. Jeevanraj Indien**, 14 år, kommer från en fattig familj. Hans pappa övergav familjen och mamman får själv försörja Jeevanraj och hans två sysstrar. Det går bra för Jeevanraj i skolan och hans dröm är att bli pilot. Han tycker mycket om matte, men att samhällskunskap och liknande ämnen är svåra.

Han är fortfarande i behov av en fadder.



**Amisi Basinyize, Kongo**, bor med sina fyra syskon och mamma i ett litet hus av träväggar med grästak. Hans pappa kidnappades och togs till skogen av rebeller under inbördeskriget. Ingen vet vad som har hänt med honom. Mamman har inget arbete och har svårt att försörja barnen. Amisi har förlorat sin fadder men är i fortsatt behov av fadderhjälpen.



**Dina Cadaa, Filippinerna**. Hennes mamma födde Dina, sitt åttonde barn, bara två dagar efter maken och två av deras barn dött av förgiftat vatten. Mamman klarade inte att ta hand om barnen själv, utan kom till barnhemmet och bad om hjälp.

Dina går tredje året (av sex) på high school och ska i juni 2013 börja fjärde året. Hon bor kvar på barnhemmet och trivs bra där med sina kompisar. Dina är 15 år och har förlorat sin fadder men är i fortsatt behov av fadderhjälpen.

## Bli fadder åt en tonåring!

Vi har många tonåringar som förlorat sin fadder, men som är i fortsatt behov av fadderhjälpen. Vill du bli fadder för en tonåring med 200 kr / månad, kontakta fadderavdelningen på [info@trosgnistan.se](mailto:info@trosgnistan.se) eller 0278-13010!

## Min dröm blir sann!

Yakobo Magaiwa, Kenya, har fått chansen att förändra sin framtid! För över 20 år sedan fick han en fadder genom Trosnistan's Mission, som sedan har följt honom under alla år. Idag går Yakobo andra året på en sjukvårdsutbildning.

I en rapport till sin fadder skriver han:

*Käre fadder,*

*Det är en glädje för mig att skriva till dig och jag hoppas att allt är bra med dig, såsom det är med mig.*

*Jag är glad att vara inne på andra året av min utbildning. Det går bra för mig. Vi har börjat praktisera på några större sjukhus, innan vi får ut och praktisera på fältet. Ibland får vi även hjälpa till när det fattas läkare. Detta ger oss en direktkontakt med patienterna. En del fall är allvarliga och behöver intensivvård men Gud ger oss nåd att behandla sjukdomar och rädda liv.*

*Jag ser min dröm gå i uppfyllelse och det är tack vare dina förböner och bidrag som jag har tagit mig hit, där jag är nu.*

*Tack så mycket för underhållet. Det är tack vare det kan jag betala avgifterna för sjukvårdsutbildningen och resorna till skolan.*

*Må Gud välsigna dig  
Hälsa din familj och vänner*



## Norrbottenskonferensen

**Trognistans Mission höll sin årliga missionskonferens i Vistträsk i mitten av augusti.**

Under lördagen kom många tillresande och EFS-kyrkan var fullsatt. Vistträsk fria församling som arrangerar konferensen tillsammans med Trognistan använder sin egen kyrka, Ebeneser, som serveringslokal under konferensen.

I år var det Birger Skoglund och Göran Duveskog som predikade. Guds kraft var verksam i mötena och särskilt på lördag kväll strömmade folk fram för förbön.

Offer samlades in till missionen och 17 barn fick faddrar.

Bill Nilsson som är ordförande i församlingen, och som även varit kommunalråd i många år i Älvsbyn, hälsade välkommen och uttryckte tro och förväntan inför konferensen. Christer Berggren som är predikant i Älvsbyn har stor ingång i flera församlingar och inte minst bland ungdomar.

Till nästa år planeras att inbjuda fler församlingar i Norrbotten att vara med i konferensen.



Forts från sid 11

### Israel - Gud har sista ordet

*förlåter dem som står i skuld till oss."*

Vi kan alla råka ut för fräcka människor, kanske luras i en affär, skadas i en relation, eller helt enkelt bli bortglömda. Låt inte bitterhet slå rot i dig, den äter dig från insidan liksom cancer. Gör som Josef, välj förlåtelsens väg. Gud kan vända hela din situation. Gud har sista ordet.

**Israel blir allt mer isolerat och Mellanöstern går igenom stora prövningar,** men Gud kommer att visa sin förmåga att bevara sitt folk. Gud har sista ordet. Nu skakar Syrien och Egypten. Båda dessa länder har fört många krig mot Israel i modern tid. Mer än en gång har de sagt att de skulle krossa Israel och kasta judarna i havet. Men hat och förakt mot Guds

egendomsfolk har aldrig haft någon välsignelse med sig. Nu reser sig folk mot folk i dessa länder. Man bävar för vad som sker. Vi ber: *"Gud förbarma dig över dessa länder, låt ondskan upphöra. Låt dessa länder få goda ledare som ger frihet till sitt folk och som lever i en varm fred med Israel. Bevara de kristna som finns i dessa länder"*.

Det finns en stark varning till Syrien och Damaskus. I Jes 17:1 står det att *"Damaskus skall upphöra att vara en stad"*. Är det detta som håller på att ske nu? Det finns också löften om framtida välsignelser i Jes 19:19-25. Det står bl a i sista versen *"Välsignad är Egypten och Assyrien mina händers verk och Israel min arvedel."* Tre länder som haft många konflikter skall stå i broderskap med varandra. Riktigt när det skall ske vet jag inte, men Gud har sista ordet!

## Komotobo 40års Barnhem JUBILEUM

I år är det 40 år sedan barnhemmet i Komotobo startades. I november blir det en stor jubileumshögtid och fest i kyrkan. Förutom de barn som nu bor på barnhemmet, bjuds även alla före detta barnhemsbarn till jubiléet.

I samband med firandet har vi en insamling till de f d barnhemsbarn, som ej fått någon utbildning. Många av dessa har inga föräldrar eller släktingar som kan hjälpa dem. Om de inte har någon utbildning, har de heller ingen framtid!

Många har redan gett en gåva och till er vill vi säga ett stort TACK!

Vill du hjälpa barnen med utbildning, skicka din gåva till Trognistans pg 900271-8 eller bg 900-7378. Märk betalningen: Utbildning till f d barnhemsbarn.



## Missionsresa till Uganda och Tanzania

### Tillsammans för skörden

Missionsresa med Birger Skoglund och Göran Duveskog 21 januari - 3 februari 2014.

Första veckan hålls möteskampanj och pastorskonferens i Lira Uganda. Även Kitgum, där Trognistan byggt ett rehabcenter för krigsdrabbade ungdomar besöks. Under andra veckan hålls en möteskampanj och pastorskonferens i Chato, Tanzania. Vi besöker även Trognistans vänförsamling i Dar es Salaam.

**Vi kan ha ett mindre team (max 10 personer) med på resan som delvis kan bli strapatsrik.** Ett krav är att man ska klara av att vistas i tropiskt klimat. Det blir ett äventyr i Guds rike och vi ber att många ska bli frälsta. Som deltagare är detta en studieresa för dig där du också få vara med i förbönsteam och be för människor.

Är du intresserad av att åka med, kontakta Göran på [goran@trognistan.se](mailto:goran@trognistan.se) eller ring 0278-13010.



## Följ med Göran till Israel

och med Joen Lindkvist som guide



**Göran Duveskog har lett över 100 resor till Israel, och inbjuder dig nu till att följa med på några välplanerade resor.**

25/10 - 3/11 Israel från norr till söder. Tillsammans med Daniel Viklund  
16 - 25 februari Jerusalem - Eilat Tillsammans med Carin samt Mikael Järlestrand med fam.  
21 - 30 mars Stort utflyktsprogram. Tillsammans med Kjell Halvorsen och Trosgnistans, Norge  
26 april - 6 maj Israel från Norr till söder. Tillsammans med Sven Bengtsson, SKövde  
11 - 18 maj. Familjresa till budgetpris, direktflyg från Arlanda, Flyg fr Göteborg  
Göran & Carin Duveskog samt Toni Duveskog. Boka tidig rabatt i september\*. Pris 10.950 kr\*

Församlingar & organisationer  
Välkomna att boka er "egen"  
grupprespa?

Läs på vår hemsida om 30 olika resor



Tel. 0278 - 160 05

Boka online [www.duvres.se](http://www.duvres.se) [info@duvres.se](mailto:info@duvres.se)

Gör som vi.  
Stöd Trosgnistans Mission!



WEBBKONSULTERNA

[www.wk.se](http://www.wk.se)

## Kenya & Tanzania



2-16 februari 2014



Reseledare: David Duveskog och Toni Duveskog

Besök vid Trosgnistans arbete i Nairobi, Migori, Komotobo,  
C-E Sahlbergs hjälparbete på Kilimanjaros sluttning,  
vacker natur, Ngorongoro kratern med rikt djurliv,  
"The big five", Victoriasjön, m.m.



## Julgåva till fadderbarn?

Det är många faddrar som skickar en frivillig  
julgåva till sina fadderbarn.

Om du sänder en julgåva måste betalningen märkas  
"Julgåva till fadderbarn; Nummer, Namn, Område".

För att gåvan ska hinna fram till jul behöver pengarna  
finnas på vårt konto **senast 31 oktober**.

Vid internetbetalning, använd  
Pg 900271-8 el. Bg 900-7378



## "Det lilla företaget med de stora resurserna"

# VÄRNE SKOGSTJÄNST

- Vi förvaltar skogsfastigheter, säljer plantor och utför plantering och röjning.
- Vi köper gallrings- och slut-  
avverkningsuppdrag samt leveransvirke

Värne Skogstjänst AB, Hällarydsvägen 36, Skede 574 93 VETLANDA  
Tel 0383-513 50, [www.varneskogstjanst.se](http://www.varneskogstjanst.se) [info@varneskogstjanst.se](mailto:info@varneskogstjanst.se)



**GLÖM INTE  
ATT MEDDELA  
DIN NYA ADRESS  
TILL OSS!**

0278-13010  
[info@trosgnistans.se](mailto:info@trosgnistans.se)

## BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning, returnera tidningen med ny adress till:  
TROSGNISTAN, Box 1112, 821 13 Bollnäs

# Trosgnistans hjälpteam i dödsrikets förgårdar

Sammanställt av Göran Duveskog

**Marthine Mutamba är en av Trosgnistans socialarbetare i Goma, Kongo. Hon jobbar även med logistik och samordning inom FN i Goma.**

**Tillsammans med sin man John har de byggt upp en församling och därifrån görs många hjälpinsatser. Under sommaren har vi fått fortlöpande rapporter om situationen från henne och här följer en enkel sammanställning.**

Vårt humanitära team har gjort återkommande insatser i flyktinglägren runt Goma och Bukavo, men även vid gränsområdena nära Uganda.

Människorna går igenom ofattbara lidanden, speciellt kvinnor och barn. Många

barn blir föräldralösa, andra kidnappas och tappar kontakten med sina familjer. Kvinnor våldtas och en del får allvarliga skador, vissa med livslångt lidande. Världssamfundet har gjort förvånansvärt lite för att stoppa detta våld.

Konflikten mellan rebellgrupper och regeringsarmén har eskalerat och plötsligt stod rebellrörelsen M23 inne i Goma. Många chockerades och bomber föll på olika ställen mitt inne i staden. Även på gatan där vi bor föll en bomb.

Trots allt detta går fullpackade lastbilar med hjälp till flera olika läger. Våra team jobbar i riskfyllda områden. Där finns både milisgrupper, rebellgrupper och okontroll-

erat våld. För ett par månader sedan fick vi höra att en av våra pastorer chockades svårt, när han kom hem och fick se hur hans fru hade dödats medan han var borta. Nu blev han ensam med barnen och tyvärr är inte det ovanligt.

Vi fann en grupp våldtagna kvinnor som levde lite vid sidan om i ett läger. De fick medicinsk hjälp, mat och kläder.

Vid den sista insamlingen fick vi in drygt 60 000 kr, men ytterligare 50 000 behövdes. Då tog jag kontakt med en grupp affärskvinnor i huvudstaden Kinshasa och de gav den resterande summan.

Flyktingar har strömmat till Goma från minst tio olika områden. De har tagit sin tillflykt till skolor och kyrkor men också till Mugungaläget. Vid ett besök där, såg vi att många inte hade fått mat, vatten eller medicinsk

hjälp. En del bodde bara under plastskynken. Dessa arma människor har flytt sina hus och hem. Vi kunde hjälpa de mest utsatta av dessa. Men sjukdomar sprider sig i lägren, det är djup fattigdom och tyvärr utsätts en del kvinnor för sexuella övergrepp även i lägren.

Sjukhusen i Goma har varit överbelagda med skadade. Överläggningar mellan en av de större rebellgrupperna och regeringssidan förekommer, men än har det inte lett fram till något.

Kom ihåg att be för oss. Vi tackar Gud för att vi genom Trosgnistans hjälp har nått ut till många läger, men behoven är omätbara och det känns som en droppe i havet, det vi hittills gjort...

Vill du hjälpa? Sätt in din gåva på Pg 90 02 71 – 08. Märk talongen: "Nöden i Kongo"

