

Trons *Gnista*

Nr 4- 2013



*Förödelser är enorm!
Trosnistan Mission på
plats i katastrofdrabbade
Filippinerna!
Läs mer på sid 4*

Trosgnistans Mission

Hemsida
www.trosgnistan.se

E-mail
info@trosgnistan.se

Telefon
0278 - 130 10

Fax
0278 - 248 88

Postadress
Box 1112
821 13 Bollnäs

Besöks / Leveransadress
Edelsbergsvägen 5
821 34 Bollnäs

Öppettider:
Månd - onsd 9:00 - 16:00
Torsd 9:30 - 16:00
(Lunchstängt 12:00-13:00)
Fred 9:00 - 13:00

Post / Bankgiro
PG 90 02 71 - 8
PG 90 07 37 - 8 (OCR)
BG 900 - 7378

TG Media
PG 22 77 50 - 7



Trosgnisten Misjon
Postboks 15 Kronstad
N - 5819 Bergen

Tidningen Trons Gnista
Organ för
Trosgnistans Mission
Betelförsamlingen, Runemo

Ansvarig Utgivare
Curt Johansson

Redaktör
Göran Duveskog

Medarbetare
Börje Norlén
Henrik Herza
Siv Sandsgård
Veronika Bodén
David Duveskog

Tidningen utges med 4 nr/år
Prenumerationsavgift: 100 kr.

Tryck
RG-Tryck

Trosgnistans
Förbönstjänst



Torsdagar mellan 7:30-8:30
är det förbön på Trosgnistan.

Har du ett speciellt böneämne
eller önskar en böneduk,
ring eller skriv till oss.

Släck inte ljuset!



Jul är en ljusets högtid. Det första Gud skapade var ljuset. Gud sade: "Varde ljus!" Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott. I Mos 1:3-4. Människan skapades för att leva i Guds ljus och det var gott och hälsosamt för henne. När ljuset tändes i mitt liv fick jag en helt annan tillfredsställelse och mening med hela min tillvaro.

Ljuset, som hade tänts en gång i skapelsens början, slocknade när människan i olydnad åt av kunskapens träd. Inomvärldslig kunskap och visdom kan aldrig tända Guds ljus i en människas liv och ge äkta tillfredsställelse. Endast när jag vänder mig till honom som sa – "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus" – kommer jag att få uppleva att jag får livskvalité och livsriktning. (Joh. 8:12).

Varför älskar vi att tända en massa ljus, speciellt under julhögtiden? Jo, det finns en längtan i varje människas inre efter det värmande ljuset. Världen har blivit så kall och hård på grund av allt mörker. Mörkrets gärningar har blivit alltmer påtagliga i vårt samhälle. Hat, våld, mord, misshandel, dryckenskap, drogmissbruk, tjuveri är numera vardagsmat i massmedians nyhetsflöde. Många är skräckslagna inför framtiden.

Var finns då ljuset som var så gott? Det tändes en gång i ett litet stall i Betlehem.

Redan från början försökte den grymme Herodes att släcka det, men han misslyckades. Hur många har

**"Ljuset
lyser i mörkret,
och mörkret
har inte
övervunnit
det!"**

inte sedan dess försökt att släcka detta ljus, men det har inte lyckats. Johannes säger i Joh. 1:4-5 – *I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.* Jesus är det goda, sanna och livgivande ljuset.

Endast tron på Jesus Kristus kan tända ljuset på nytt, därför upplever vi det mer angeläget än någonsin att förkunna evangelium om Jesus Kristus.

Det var mörkt i kuriastammen i Kenya, när vi kom dit som missionärer 1970. När jag besökte samma plats i september i år, så samlades ca 2000 människor i lovsång och glädje, därför att ljuset har tänts i deras hjärtan.

Låt inget i denna värld släcka det ljus som tänts i ditt inre genom tron på Jesus Kristus. Låt oss alla i stället medverka till att detta ljus skiner allt starkare i vårt eget land och andra länder.

Trosgnistans mission har fått vara med och tända många ljus, och det är vår längtan och bön att få vara ljusbärare i en mörk värld. Tack för att du står med oss!

Slutligen vill jag tillönska alla läsare och understödjare
**En Riktigt God Jul och
Ett Välsignat Nytt År.**

Curt Johansson /
missionsföreståndare

Curt Johanssons möteschema

22 december 11:00
Betel, Runemo

28-31 december
Konferens
Josua, Gamleby

3-5 januari
Konferens
Kristet center, Örebro

19 januari 11:00
Betel, Runemo

20 januari - 9 mars
Missionsresa Kenya

Bed gärna för mötena



Livet är inte rättvist!

För någon dag sedan åkte jag tillsammans med en svensk grupp i Nairobi, Kenya genom ett av stadens slumområden. Vi var på väg till skolan i Kawangware. Vi passerade den smala vägen upp mot skolan och kyrkan. Längs vägen finns de små butikerna och dammet yrde omkring oss.

Just här inträffade det brutala rånet för nästan tio år sedan. Minnesbilderna är fortfarande tydliga från den dag då jag skräckslagen stirrade in i pistolmynningen som riktades mot mitt huvud. Det kändes som ett under att ingen blev skjuten trots skottlossning.

Denna gång hade vi för säkerhets skull poliseskort. Hur kan man leva här? sade någon i gruppen. Mitt i allt detta elände passerar vi ett gäng volontärer med skyddsmasker för mun och näsa. De röjer i slummen. Plockar plast och skräp. Vi känner stanken av avlopp och undrar i vårt stilla sinne hur det kan vara möjligt att ens klara en enda natt i detta elände.

Ägarna till de små husen vill gärna göra sig en inkomst på de fattigas bekostnad och det är inte ovanligt att ett 10-tal

personer trängs i ett rum på 10 kvm. Världen tycks inte bli bättre utan snarare sämre för allt fler människor.

Kan det finnas någon glädje här? Det tog några minuter så var vi inne på missionens område. Som en oas reser sig kyrkan och skolan. Vi tas emot av leende barn. Välklädda och stolta.

Inne i kyrkan dukar de upp ett program av drama, sång och dans som skulle få en svensk skola att bli avundsjuk. Med humor och gester vill de berätta om hur livet kan vara. Orättvisor med tidiga barnäktenskap som de nu sätter sig emot. Myndigheters utövare som är auktoritära och falska. De som säger en sak men som sedan gör något annat. Dramat avslutas med en domstol där rättvisa skall skipas.

Nej, livet är inte rättvist. Men mitt i alla orättvisor så tycks barnen ha funnit en källa som ger dom kraft. Upplysning och utbildning värderas högt. Man är stolt över sin skola, men ändå tycks kraften komma från en annan källa. Jag stavar den kraften med fem bokstäver, JESUS!

David Duveskog

Notiser

Missionsresa till Afrika

I slutet av januari reser Göran Duveskog med ett team till norra Uganda. I staden Lira hålls en utomhuskampanj där även David Prakasam från Indien kommer att predika. 200 ledare från olika delar av Uganda är inbjudna till pastorskonferensen som hålls under dagarna. Från Trosnistan kommer också Jeanett Åsblom att besöka Trosnistans hjälparbete, bl.a. Rehabiliteringscenter i Kitgum.

Resan fortsätter till Tanzania där de besöker Trosnistans systerkyrka i Dar es Salaam. De bedriver arbete i ett muslimskt område. Sedan hålls även en stor möteskampanj och pastorskonferens i Chato. I den konferensen är också Birger Skoglund med.

Bed för dessa möten!

Hjälpinsatser på Filippinerna

Efter att den kraftfulla tyfonen drabbade ön Lejite på Filippinerna och förstördes nästan allt som hamnade i dess väg. Det var också den kraftigaste tyfon som någonsin drabbat Filippinerna. Just nu pågår stora hjälpinsatser och även Trosnistan finns på plats med lokala hjälparbetare. David Duveskog har rest dit och kommer att besöka barnhem, bibelskola men också ön Lejite och planera för fortsatta hjälpinsatser från TG. Du som har tillgång till Facebook kan följa Davids uppdateringar under resan.

Gilla Trosnistan på Facebook

Använder du dig av Facebook? Gå in på vår Facebooksida och gilla oss!

Om du varit med på någon av våra konferenser eller missionsresor, skriv gärna en liten hälsning och kanske skicka någon av dina favoritbilder.



E-mejl adresser

Trosnistan ber alla missionsvänner som önskar nyhetsbrev via mejl, att sända sin adress till oss.

Skicka din e-mejl till info@trosnistan.se Skriv nyhetsbrev i ämnesraden, så skickar vi våra nyhetsbrev till dig.

Ge din gåva via SMS
SMS:a **Gnistan 50**
till **72930** för att ge 50kr.

eller **Gnistan 100**
Gnistan 150
Gnistan 200

ev trafikavgift tillkommer





FÖRÖDELSEN EFTER TYFONEN HAIYAN

Text: Göran Duveskog Foto: CFGM, Filippinerna



Med våldsamt kraft slog tyfonen Haiyan till mot Filippinerna fredagen den 8 november. Det talas om den starkaste tyfon som någonsin dragit fram över vårt jordklot.

På vissa ställen skapades vågor som var 6 meter höga och japanska meteorologer mätte vindhastigheter på upp till 315 km/timme. Tyfonen Haiyan har lämnat en miljon människor hemlösa. De saknar dricksvatten, mat och medicin.

Även Trosgnistans arbete är drabbat. På bara några minuter förstördes många kyrkor. Även många av kyrkans medlemmar drabbades.

Det var en monster tyfon. Men det Filippinska folket är mer vana än andra folk att handskas med tropiska oväder.

Jag besökte Filippinerna strax efter att vulkanen Pinatubo

"Med Guds hjälp ska vi resa oss, också efter denna katastrof"

hade sitt utbrott på 90-talet. Då bidrog vi med en hjälpinsats. Och förra gången jag var på Filippinerna vadade vi genom stora översvämningar.

Genom åren har många tyfoner avlöst varandra. Men denna tyfon lämnade staden Tacloban på ön Leijte i ruiner. Hela ön blev svårt drabbad och närliggande platser blev också skadade, det var som ett apokalyptiskt oväder. Många har beskrivit det som att en bomb skulle slagit ner och slagit allt i spillror.

Pastor William, en av våra medarbetare, som bor på grannön Cebu, säger att de klarat sig ganska bra. Men de 13 kyrkor och församlingar som finns på ön Leijte är för-

stödda och många familjer har förlorat allt de hade.

De starka vindbyarna slet upp tak och plåten for iväg som projektiler i luften. Väggar slogs in, inredning blåste bort och plötsligt stod familjer utan hem, utan mat, utan kläder. Döda kroppar ligger fortfarande på en del av gatorna, skriver William. Sjukdomar sprids och många har ingen mat. Vi finns i områdena Ormac, Biliran Province och delar av Samar.

Vi har redan skickat ut pengar till första hjälpen för mat och förnödenheter till de drabbade i Leijte. Vi vädjar till våra vänner, till företag, enskilda, församlingar, second-hand butiker: hjälp oss hjälpa de nödlidande!

När denna tidning går i tryck befinner sig David Duveskog på plats på de drabbade öarna. Tillsammans med våra medarbetare på Filippinerna ska han planera för de fortsatta akuta insatserna men också för det mera långsiktiga uppbyggnadsarbetet.

De exakta siffrorna vet vi inte än, men det talas om att 12 miljoner människor är drabbade. 1 miljon är på flykt och över 4800 befaras har dött i katastrofen. Den siffran förväntas stiga allteftersom dagarna går.

Trots detta skriver William *"Vi ber om förbön och hjälp. Med Guds hjälp ska vi resa oss, också efter denna katastrof."*

Vi vädjar nu om din hjälp! Sänd din gåva idag till: Trosgnistans Mission Pg 90 02 71-8 Märk betalningen, "Katastrofhjälp Filippinerna"



Oroligheter stoppar inte Lennart!

*- Flera gånger om året reser Lennart Berglund
till Turkanas ökenområde med mat till bl a Trosgnistans förskolor.
Resorna sker ofta under dramatiska förhållanden,
men riskerna uppvägs av att se glädjen hos mottagarna!*



På min höstresa till Turkana, med matutdelning, möttes vi av två bilar efter 12 mils resa. De stoppade oss och berättade att det förekom väghinder på vägen och att det var oroligheter i Lochichar. Då gäller det att stanna upp och fundera lite hur vi ska fortsätta resan. Men först ska vi ha en kopp kaffe i Kainok!

Vi stannade vid ett hotell och gjorde oss hemmastadda. Då fick vi plötsligt se "Victory" och hennes resesällskap! Hon kallas "Victory" i Kenya, men i Sverige känner vi henne som "Sege-Maggan" (läs artikeln på sidan 10). Tillsammans med sin man Kjell jobbar hon med ett projekt för att förmedla vänskap mellan Turkana och ett område som heter Pokot. Där har det under lång tid varit fiendskap och många boskapsstölder. Maggan ömmar också mycket för de barn som bott på Komotobo barnhem. Hon var själv med och startade det för många år sedan.

Maggan och hennes resesällskap kom just från Lochichar men hade inte märkt av några oroligheter. Så vi funderade lite till men bestämde oss för att fortsätta resan.

Vi hade ju en möjlighet att stanna i Kalimoro också, där vi hade den första avlastningen, om det skulle bli mer bråk. Men allt verkade lugnt, så vi fortsatte och kom fram

vid tiotiden på kvällen. Jag fick även leverera en motorcykel till Lochichar. Vi fick nu höra vad som hade hänt. Orsaken till revolten var att man funnit stora oljefyndigheter i området och att det är fullt pådrag. Många arbetare behövs, men alla kommer nerifrån landet och inga lokala arbetare anställs. Missnöjet har grott länge och väl och till sist kulminerade det i upplopp. Följden blev att hela arbetsstyrkan evakuerades från platsen och oljefyndigheten stängdes. Många väntar spánt på fortsättningen.

Jag vill också berätta lite om förhållandena i Turkana. Tidigare när dom flesta var nomader rörde sig folk mera. Jag minns en gång när jag frågade hur långt man kunde förflytta sig under en dag eller en vecka. Svaret jag fick var tjugo mil på en vecka. Men då ska man komma ihåg att det ofta är fyrtio grader varmt i Turkanas ökenområden.

Jesus och lärjungarna gick mellan Jeriko och Jerusalem på en dag. Att Jesus blev trött är inte så konstigt eftersom vägen innebär en stigning på 1000 meter. Själv har jag cyklat där - men då på asfalt.

Annars vill jag påpeka att förr kunde man gå två mil till kyrkan och sedan hem igen efter Gudstjänstens slut - i Sverige alltså! När Guds Ande började verka under 1860-



talet gick man åtta mil på två dagar för att få höra rätt budskap! Jag tror att ingen av de ovan nämnda visste vad fettförbränning var!

Nu är det annorlunda, även i Turkana. Det är skolplikt för alla och även små barn måste inordna sig under de lagarna. Naturligtvis är det en daglig kamp för livet. Man har dock vissa inkomster. Man tillverkar kol, gör mattor och korgarbeten. Många har getter och ibland har man tillgång till mjölk och naturligtvis har man då även kött. Här finns det träd som ger en torr frukt, liknande en större potatis, som man knackar ut till en sorts bröd. Det kan blandas med majs, men det sägs att man blir hård i magen om man äter enbart detta bröd.

Själv anar jag att det finns vilda grönsaker som kokas, men det har jag inte fått bekräftat.

Vattenfrågan har blivit bättre på många platser, då flera handpumpar har installerats. Men fortfarande grävs det djupa gropar i den torra flodfåran och efter två meter

kommer vattnet fram.

Det är naturligtvis en förmån att få komma med majs och underlätta situationen för dessa människor. De har naturligtvis också blivit mina personliga vänner sedan lång tid tillbaka.

Med Trosgnistans hjälp har vi även byggt toaletter, permanenta skolor samt enklare skolor och kök.

Vad som är tacksamt i sig, är väl att dom inte ber om extra mat, utan är glada över det dom får.

En söndag i Lochichar var en extra högtidsdag. Då hade jag en inofficiell invigning av den nya kyrkan i sten. Jag sa bland annat att jag trodde att jag själv hade stor tro, men att församlingen i Lochichar nu överträffat mig.

Mitt budskap var det enkla evangeliet, och de första som fick hälsningen var herdarna på ängen när Jesus var född. Det var inte svårt att tala då jag strax innan möttes av två herdar och 150 getter!

Jag vill också passa på att tacka alla givare, faddrar och understödjare för "Mat för dagen" och Turkana!

Lennart Berglund



Uppdrag Kitgum



Det hade kommit ett förslag om att bygga ett växthus på Rehabcentrat i Kitgum, Uganda. När jag fick en förfrågan om att hjälpa till med projekteringen, var det lätt att svara ja på den frågan!

Jag har ju många gånger varit i Uganda och jag har även varit med och byggt ett växthus på barnbarnshemmet i Kenya, vilket fungerade väldigt bra.

Jag beslöt att nyttja dom gamla vägarna till Uganda. Vi bor ju bara 5 mil från gränsen. Det blev först matatu, sen motorcykel 8 mil och därefter taxibuss till Soroti där den alltid vänlige Emmanuel mötte mig med middag och hotell. Dagen efter fortsatte jag och kom till Martin Ogwal i Lira, där jag stannade en stund för att äta och umgås.

Färden gick vidare mot Kitgum och väl framme mötte jag Noah, en ung volontär som jag träffade för tre år sen.

Vi började med att undersöka om det fanns kompetens på plats. Rehabcentrats manager hade odlat tomater förr. Det var bra. Vi undersökte även om vi kunde köpa växthus i Uganda och vi träffade jordbrukskunniga från kommunen.

Den stora frågan var om vi har tillräckligt med vatten till växthuset... Jag räknade på regnvattnet som kommer från alla tak. Hängrännor höll på att sättas upp på alla byggnader. Beräkningen gav ett överskott. Vi kunde gå vidare.

Under den här tiden då vi gjorde undersökningarna, hyrde vi ett par oxar och

plöjde mark och sådde grönsaker på friland. Flera av ungdomarna hjälpte till med detta.

På kvällarna hade Noah gymträning utomhus.

Det var inspirerande att följa träningen, vilket de skötte själva.

Noah följde sedan med mig till Kenya, där vi granskade olika offerter och lyckades få ett helt paket, med bevattning och olika typer av frön.

Nu kräver myndigheterna att vi ska inhägna tomten, så vi har börjat planera även för detta.

Vi gjorde sedan en samtransport med "Mat för dagen" till Lodwar och

därifrån reste Noah med växthus till Uganda via "rough road" och ingen gränskontroll.

Jag fick även en idé till äventyr i vildmarken! Det finns en nationalpark 8 mil från Kitgum. Kanske kan jag locka några äventyrare att följa med på en resa över bergen på mc, vidare till Kitgum, genom öknen till Lodwar och avsluta med bad i Lake Turkana!

Uppdraget slutfört!

Lennart Berglund

Prisa Herren!

De första tomaterna säljs nu och vi har fått 200 000 Uganda shilling (ca 500 kr) från försäljning av tomater. Vi gör vårt bästa för att förvalta växthuset väl.

Även om tomater från växthuset mognar under den period då det finns gott om tomater på marknaden, föredrar många att köpa tomater från det här växthuset, på grund av den höga kvaliteten.

Nu har vi planer på att plantera tomater i november så att de börjar mogna i januari. Under denna period är det brist på tomater på marknaden. Därför tror jag att vi ska få en större avkastning från försäljningen av tomater samt andra grönsaker under den tiden av året.

Lök och kål har också planterats i växthuset och detta ska hjälpa oss avgöra vilken gröda det kan vara mest lönsamt att plantera.

Vi har delat in växthuset i sex längor och det har planterats i alla. På två av dem tomater, i två andra lök och i de återstående två längorna växer kål. Den dagliga vattenförbrukningen är nästan 600 liter per dag. Detta betyder att bevattningen blir en riktigt stor utmaning under torrperioden.

Med vänlig hälsning
Norman



**Växthus-
rapport
till våra
missionsvänner!**

Nytt

Barnhem invigt



Text och foto av Curt Johansson

Jag hade glädjen att återvända till Kenya under två veckor i september tillsammans med min bror Ove och våra två kusiner Tage och Alf. En av anledningarna till resan var att inviga en nyuppförd barnhemsbyggnad på en plats i närheten av Viktoriasjön, som heter Lwala.

Sedan tidigare har vi haft verksamhet på denna plats med en församling och ett barnhem med ca 25 barn. Nu var barnhemmet i stort behov av upprustning och det fanns även behov av en ny byggnad för spädbarn. Nu har vi byggt en fin och ändamålsenlig byggnad med plats för ytterligare 25 barn.

Första helgen besökte vi Komotobo, där de hade ordnat ett stort möte för oss. Kyrkan var alldeles för liten för att rymma de ca 2000 personer som kom. Vi fick hålla mötet ute i det fria. Det gick bra eftersom klimatet är ganska behagligt vid denna årstid med lagom molnighet, så att det inte blir för hett. Flera körer sjöng under stor hänförelse och inspiration. Mina kusiner hälsade på folket och min bror Ove gav ett budskap. Sedan fick jag ta över. Det var verkligen en öppen himmel över mötet och Guds



härlighet kom ner över oss. Många bad frälsningens bön och sedan ledde jag i bön för sjuka och lidande. Flera tillkännagav att de blivit helade. Ja, det var verkligen en underbar dag på Komotobo missionsstation, där vi en gång började arbetet i Afrika.



Intensiva förberedelser pågick i Lwala inför nästa helgs invigning av barnhemmet. Ove och mina kusiner besökte barnhemmet under veckan och delade ut kläder

och leksaker till barnen. Alla barn fick nya skoluniformer samt nya skor och en ryggsäck. Samtliga går nu i skola.

Då vi anlände på söndagsmorgonen var den stora kyrkan fullsatt med förväntansfulla människor. Flera personer från

de lokala myndigheterna var också närvarande. Efter inledning och härlig sång fick jag dela Guds ord. Det var mycket öppet att predika. Även denna gång fick jag leda många i frälsningens bön och be för de sjuka.

Efter gudstjänsten följde invigningsceremonin. Min kusin Tage fick klippa bandet till den nya byggnaden under folkets jubel. Därefter följde många tal av olika myndighetspersoner. Flera körer sjöng återigen och det drog ut till fram på sena eftermiddagen. Därefter blev vi alla bjudna på mat. Vi återvände sedan till Migori, där vi bodde under besöket. Vi var trötta men glada och välsignade efter en underbar dag.

Flera har redan ansökt om att få lämna in små föräldralösa barn på det nya barnhemmet, och vi tror att det skall bli till stor välsignelse.



Seger- Maggan

-brinner för barnhemsbarnens framtid!



*I år är det fyrtio år sedan
Margaretha Boberg
(då Karlsson) kom till Kenya
första gången.*

*Efter bara några dagar
fick hon, tillsammans med
några andra av Trosgnistans
medarbetare,
vara med om att starta ett
barnhem på Komotobo
missionsstation.*

*Margaretha finns naturligtvis
på plats när fyrtioårsjubileet
firas med stor fest för barnen.*

**"Det är alltid seger
i Jesu namn!"**

-Den hälsningen har blivit Margaretha, "Maggan" Bobergs personliga signatur genom åren. Så också när hon glatt hälsar Trosgnistans medarbetare välkommen till sitt hem i Solna, utanför Stockholm. En del kanske ler och tycker det verkar lite överspant att alltid hälsa med 'seger'! Men Maggan berättar att den hälsningen har en mycket dramatisk bakgrund. – Den har följt mig sedan jag var 17 år och svårt sjuk. När det såg helt hopplöst ut, sa mamma till mig: *'du kommer inte att dö, Margaretha. Jesus har bestämt att du ska bli frisk'*. Efter sex månader av obeskrivlig värk blev jag helad och hörde Jesus säga: *'min seger har gett dig hälsan åter. Därför vill jag att du ska proklamera den resten av ditt liv'*.

Senare har hon lagt till ytterligare två punkter, nämligen *'för Gud är ingenting omöjligt'* och *'ge aldrig upp'*. Hennes uthålliga proklamation har heller inte passerat obemärkt. Går man med Maggan i området runt Komotobo missionsstation, kan man få höra barnen ropa på swahili: *'ushindi kwa Yesu'* (seger genom Jesus), när de får syn på henne.

I höst är det fyrtio år sedan Maggan besökte Kenya första gången.

– Jag hade tagit tjänstledigt fyra månader för att hälsa på min väninna, som hade börjat jobba där med Trosgnistan. På den korta tiden fick jag bland annat vara med om att starta ett provisoriskt barnhem på Komotobo och den verksamheten har nu pågått i fyrtio år.

I början var det otroligt primitivt. Vi hade barnen i ett plåtskjul, vilket var olidligt varmt på dagarna och lite kyligt på nätterna.

Maggan upplevde en kallelse

till missionsarbete redan när hon var liten. Men de första månaderna hon tillbringade i Kenya innehöll även mindre trevliga upplevelser. Så hon hade ingen längtan tillbaka när de fyra månaderna var över.

Flera märkliga händelser ställde henne ändå inför utmaningen att återvända.

– I Sverige fick jag flera profetiska hälsningar om att min uppgift i Kenya inte var slutförd. Så efter åtta månader i Sverige återvände jag till Kenya och ägnade mycket tid åt barnhemsbarnen. De var undernärda och i stort behov av omvårdnad.

Den andliga kampen mot mörker och häxkraft var stor i området. Vi hade dagligen bön i kyrkan och proklamerade Jesu seger.

Efter några månader råkade Maggan ut för ett tropiskt virus och låg döende i en säng på missionsstationen med 42 graders feber. Ingen trodde rent mänskligt att hon skulle överleva, men många bad för henne. När det var som värst vaknade hon mitt i natten och kände att något hänt i hennes kropp.

– Jag förstod att alla böner för mig hade gjort verkan. Jag tog en spegel och såg en stor böld i mitt ansikte. Då sa jag: *'Jesus, nu vill jag se dig göra ett under'*! Och i spegeln såg jag hur bölden bara försvann! Senare fick jag också veta att Gud väckt två personer i Sverige mitt i natten, oberoende av varandra. Båda upplevde starkt att de skulle be för mig och de bad hela natten. Det gjorde också den lokale kenyanske pastorn, och Gud svarade på bön!

Maggan är en god berättare och delar med sig av många dramatiska Gudsingripanden och bönesvar hon sett. Vid ett tillfälle vittnade molnen om ett hotande regn som skulle göra vägarna ofarbara. Då fick



Maggan alla att be om att regnet skulle ge vika, och efter en kort stund försvann regnet, solen kom fram och en stor regnbåge visade sig på himlen!

– Vi fick uppleva ett oförlömligt möte långt där ute i bushen. Ove Johansson predikade som aldrig förr. Många kom fram till förbön och en afrikan profeterade över Ove på perfekt svenska. Han upplevde en svår situation just då och fick stor uppmuntran från Herren. Det är bara ett exempel på alla de gånger då jag fått se Jesus göra det omöjliga möjligt. Vi tjänar en stor Gud, och det är alltid seger i Jesu namn!

I slutet av november, när barnhemmet firar 40-års jubileum, finns Maggan på plats tillsammans med maken Kjell och mångåriga väninnan Ulla. Det är hennes tjugonde resa till Kenya. Maggan har, i samarbete med

den skola hon jobbat på, gjort många fina insatser för barnhemsbarnens utbildning. – En gång hade jag med mig rektorn, och två elever från 'min' skola, till Kenya. De fick se mycket av vad Kenya har att bjuda på, men det var mötet med barnhemsbarnen, och besöken i hyddorna som gjorde starkast intryck. Barnhemsbarnens utbildning är något som verkligen ligger mig varmt om hjärtat. Det är så oerhört viktigt att dessa barn får en chans att utvecklas och inte lämnas i sticket. En jubileumsgåva till detta ändamål skulle därför verkligen göra skillnad.

Intervju: Börje Norlén

Du som vill ge en jubileumsgåva till utbildning för de barn som växt upp på barnhemmet kan skicka den till Trosgnistan:

pg 90 02 71 – 8 eller
bg 900 – 7378

Märk gåvan "Utbildning till fd barnhemsbarn"

Till Sydamerikas Inkaländer



I oktober for jag tillsammans med Karl-Erik Appelfeldt, Bengt Eriksson och Thomas Björk till Peru och Ecuador för möten.

Vi startade vår resa i Peru, ett land som jag läst och hört mycket om. Redan som ung pojke fascinerades jag av Inkaindianernas kultur. Vi hamnade i huvudstaden Lima där vi besökte en församling för några spännande möten. Vi kom till en härlig, relativt nystartad församling i ett av de fattiga områdena i huvudstaden.

Här hade pastorn startat ett nytt arbete som verkligen krönts av stor framgång. Det fanns en underbar längtan bland människor överallt. I taxibilar och på gator och torg mötte vi denna längtan. Mötena var verkligen inga undantag heller. De präglades av mycket sång och musik.

Församlingen hade satt upp en talarstol på ett stort torg där vi hade våra möten. När lördagen kom hade någon annan intagit torget för någon form av fest. Då flyttade man helt enkelt talarstolen ut på gatan framför den enkla kyrkan. Man stängde helt enkelt av

gatan och på kort tid fylldes hela gatan med stolar i mängd och väldigt många människor samlades där för att höra evangelium. Här blev människor frälsta och befriade från orena andar.

Det kändes nästan svårt att lämna Peru och de kära vännerna där. Vår resa skulle dock fortsätta till Ecuador. Vi reste i en modern och bekväm långfärdsbuss under flera timmar tills vi äntligen nådde staden Guayaquil.

Här mötte vi pastorsparet Juan och Juanita Alvarado. De bedriver sedan många år ett arbete där i staden. Vi kom till en stadsdel kallad "De fördömdas Ö". Här har Herren gjort stora ting och många har genom åren blivit frälsta.

Thomas Björk hade samlat in pengar till en matsal där fattiga barn skall kunna få ett mål mat om dan. Det var gripande att få inviga denna lokal. De räknade med att det skulle komma ett 60-tal barn men det kom närmare hundra. De hade handlat in mat för 40 usd (ca 260kr). Varje person fick soppa, ris och kyckling. Dessutom fick de färsk frukt. Det var som om Gud gjorde ett matunder!

Thomas överlämnade ytterligare en gåva till mat som täcker behovet en tid framöver.

Jag vill gärna passa på att vädja om förbön för arbetet i Guayaquil. Det behövs ett verkligt genombrott som bara Gud kan komma med.

Birger Skoglund.

I Paulus fotspår...



Deltagarna framför Celsus biblioteket i Efesus

Återigen samlades Trosgnistans ledare och medarbetare till en Align konferens som denna gång hölls i Turkiet. Temat för veckan var "Leadership in crises" (ledarskap i tider av kris").

Tillsammans med det norska och svenska teamet fanns elva länder representerade. Återseendets glädje var stor bland alla och skratt blandades ofta med glädjetårar.

Seminarier hölls från morgon till lunch med ett kort avbrott för det typiska svenska "fikat" som våra ledare i de olika länderna genom åren, lärt sig är obligatoriskt!

Eftermiddagen fortsatte med seminarier och samtal. Efter en god middag avslutades dagen med ett möte.

På fredagen gjordes ett besök i Efesus ruinstad. Det blev oerhört uppskattat speciellt av de afrikaner som var med. Tänk att få gå där Paulus en gång vandrat! De gamla stenlagda gatorna var välbevarade och det var med andakt vi gick där. Vi hade en fantastiskt kunnig guide, vilket gjorde det hela än mer intressant. Även Filadelfia, Laodikeia, Sardes, Hierapolis, Artemis tempel m. fl. platser besöktes.

Innan vi lämnade Efesus och vårt hotell, hade vi en speciell gudstjänst på fredag kväll. Curt delade Guds ord och smorde alla med olja. Atmosfären fylldes av Guds närvaro och jag tror att alla fick ett möte med Jesus. Många fick även ord av uppmuntran eller en profetisk hälsning.

Siv Sandsgård



Gud sa:

”Stanna i Betlehem”

Nihad Salman, Palestina-arab från Betlehem, besökte Betelförsamlingen 2012. Då kom han tillsammans med sin gode vän, den judiske messianske pastorn Evan Thomas från Netanya. Nihad predikade om att vara trogen Guds kallelse. Framgång mäts inte först och främst i stora mötes-samlingar utan i troheten mot kallelsen, sa Nihad. Han predikade starkt om Guds rike. Nu har det gått över ett år sedan Nihad var i Sverige och vi har fått en ny rapport.

"Immanuel Evangeliska kyrka" grundades 1999 med en kallelse att vara ett vittnesbörd för Jesus Kristus i Betlehem. Visionen är att Betlehem ska vara missionsbas för församlingen.

Under de sista 13 åren har vi sett hur Gud kan resa upp en församling från 10-15 personer i ett område drabbat av politisk, social, ekonomisk och andlig kris. Nu har församlingen växt till 200-250 medlemmar, två nya församlingar har planterats



och nu jobbar vi med att plantera en tredje församling. För fyra år sedan öppnades våra ögon för det faktum att mer än hälften av befolkningen är under 21 år. Då blev det tydligt för oss att vi måste fokusera mer på att nå denna nya generation. Vår vision utvecklas på tre områden.

1. Att vara rotad i Guds ord.
2. Våra grannar.
3. Nästa generation.

När vi ser tanken med Guds rike, så förstår vi att vi inte bara kan fokusera på det inre livet, utan vi måste nå utanför kyrkans väggar. Gud har öppnat olika dörrar där vi nu kan nå vårt folk.

Gud har gett oss nåd att nå skolbarnen med evangelium. Genom ett team som vi kallar "Mr OK Theater" når vi in i skolorna. Detta är ett mirakel! Vi har redan nått 13 000 palestinska skolbarn runt om på Västbanken. Vid slutet av 2013 så räknar vi med att ha nått 25 000 palestinska barn med budskapet om förlåtelse och renhet.

Under de gångna åren har vi frågat oss varför Gud tillåter så stor emigration av "kristna araber" från Mellanöstern. Vi kristna är nu endast 1% av befolkningen (i det som kallas Palestina), och då inkluderar det alla tros-

samfund och kyrkoriktningar.

Jag tror att Gud har en plan mitt i allt detta och Han tröstar våra hjärtan. Jag tror även att Gud kommer att fylla sin kyrka med omvända muslimer i Mellanöstern. Framtidens kyrka i Mellanöstern kommer att bestå av många omvända muslimer.

Vi behöver bedja för den grupp av kristna som finns kvar i vårt land att de fortsätter att dela sitt vittnesbörd. Vi behöver stryka från Gud så vi kan vara salt och ljus i Mellanöstern. Bed också att den Helige Andes kraft blir manifesterad i den andliga kamp som vi upplever.

Nihad Salman, Betlehem

Stöd arbetet i Betlehem

Det som Gud gör genom Nihad och Immanuelförsamlingen är unikt. Tusentals palestinska barn nås av evangeliet och får höra om förlåtelse och renhet. Dessa evangelisationsteam behöver ekonomisk hjälp samt mer utrustning. Ge en kärleksgåva nu till jul, till arbetet i Betlehem.

Göran Duveskog har besökt dem i Betlehem ett flertal tillfällen och kan varmt rekommendera deras oerhört viktiga mission.

Skicka din gåva till Trosgnistans Pg 900271-8. Märk talongen "Betlehem"



Andakter från BIBELNS LAND



Omslaget har en annan bild av Jerusalem

Specialpris till Trosgnistans läsare!
Beställ nu och du får köpa den för
150 kr/st. Vi bjuder på portot!
Vill du ge bort! Köp 5 böcker och du får
alla fem för 600 kr (Portofritt)

Tel. 0278 - 130 10
Email: info@trosgnistan.se

Nyhet!

Andaktsbok

54 andakter från Bibelns land. Det är Carl-Erik Sahlberg, Daniel Viklund, Birger Skoglund och Göran Duveskog som har skrivit boken. Den är utgiven på Semnos bokförlag i samarbete med TG Media.
Ord. pris 169 kr. (hårda pärmar)

Andakterna är korta och har en härlig blandning av inspiration, lite fakta, tro, vardaglig tillämpning. Alla Israelresenärer borde skaffa sig denna bok. En bra förberedelse för resan. Den kan också användas som en andaktsbok, att läsas en gång i veckan under ett år. Den innehåller 54 andakter, (159 sidor).



Julgåva till fadderbarn?

Det är många faddrar som skickar en **frivillig** julgåva till sina fadderbarn.

Om du sänder en julgåva måste betalningen märkas "*Julgåva till fadderbarn; Nummer, Namn, Område*".

Vid internetbetalning, använd Pg 900271-8 el. Bg 900-7378



**GLÖM INTE ATT
MEDDELA
DIN NYA ADRESS!**

**0278-13010
info@trosgnistan.se**

Sökes: Praktikanter till Afrika!

Trosgnistan har sökt praktikantbidrag från SMR-SIDA från hösten 2014. Detta gör det möjligt för ungdomar mellan 20-30 år att under 6 månader göra en insats på missionsfältet.

Praktikantinsatsen gäller främst rehabiliteringscentrat i Kitgum, Uganda eller Komotobo missionsstation, Kenya.

Låter detta intresserant, kontakta David Duveskog på david@trosgnistan.se eller 0278-13012

Skattereduktion

Privatpersoner kan under vissa förutsättningar få skattereduktion för gåvor till Trosgnistan. Din gåva ska vara till sociala projekt (t ex fadderbarn) och uppgå till minst 200kr/betalningstillfälle. Mer info hittar du på www.skatteverket.se/gavogivare

Har du inte redan anmält dig kan du göra det på www.trosgnistan.se eller skicka ett mail med ditt namn, adress och personnummer till info@trosgnistan.se

**Smålands
konferensen** 6-13 juli 2014
smalandskonferensen.se

Följ med Göran till Israel

och med Joen Lindkvist som guide



Välkommen att följa med på några välplanerade resor.

16 - 25 februari Jerusalem - Eilat Tillsammans med Carin Duveskog samt Mikael Järlestrand med fam. Jerusalem 2 dagar, Eilat 1 vecka. Gudstjänster med fokus på Israel och det profetiska ordet. Två sångkonserter med Mikael på kvällarna i hotellets stora lobby.

9 - 18 mars Stor rundresa tillsammans med Thomas Henning & Mats Bengtsson, Falköping

26 april - 6 maj Israel från Norr till söder. Tillsammans med Sven Bengtsson, Skövde

11 - 18 maj. Familjeresa till budgetpris, direktflyg från Arlanda, Flyg fr Göteborg Göran & Carin Duveskog samt Toni Duveskog. **Pris 11.950 kr (4****+hotel)**

14 - 23 mars Rundresa med Birger Skoglund & sångaren Anders Eklund

Läs på vår hemsida om 30 olika resor

Församlingar & organisationer

Välkomna att boka er "egen" gruppresa?



Tel. 0278 - 160 05

Boka online www.duvres.se info@duvres.se

Gör som vi.
Stöd Trosnistan Mission!



WEBBKONSULTERNA

www.wk.se

SOS SOS SOS SOS SOS

KATASTROFHJÄLP till Filippinerna

Ge din gåva till Trosnistan 90-konto

Pg 90 02 71 - 8

Tusentals döda, hundratusentals hemlösa.
Familjer väntar på matpaket och tusentals
måste få hjälp att bygga upp sina hem.

Märk betalningen:
"Katastrofhjälp Filippinerna"

Välsigna Israel

Nya immigranter

Som uppfyllelse av det profetiska ordet kommer fortfarande nya immigranter till Israel. Hjälpa judarna hem till Israel!

Messiansk Församling i Netanya

En judisk församling som sprider budskapet om Jesus!

De driver även hjälparbete bland fattiga immigranter.

Immanuelkyrkan i Betlehem

(läs mer på sid 13)

Sänd din gåva till Trosnistan pg 900271-8.
Märk betalningen med önskat ändamål

"Det lilla företaget
med de stora
resurserna"

**VÄRNE
SKOGSTJÄNST**

- Vi förvaltar skogsfastigheter, säljer plantor och utför plantering och röjning.
- Vi köper gallrings- och slut-
avverkningsuppdrag samt leveransvirke

Värne Skogstjänst AB, Hällarydsvägen 36, Skede 574 93 VETLANDA
Tel 0383-513 50, www.varneskogstjanst.se info@varneskogstjanst.se

Följ med
David Duveskog
till **Kina**

27/3 - 3/4 2014

Sightseeing i Peking,
Möten med kristna kineser.
Tillfälle till shopping.

Boka snarast!

www.duvres.se

0278-16005

Duveskogs ordnar
visumhanteringen!

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning, returnera tidningen med ny adress till:
TROSGNISTAN, Box 1112, 821 13 Bollnäs

Trosgnistans personal
önskar er alla en
En riktig God Jul
och ett
Välsignat Nytt År!



**Hjälp ett barn
FÖRÄNDRA SIN FRAMTID**

Med ditt fadderbidag på 200 kr /månad
hjälper du ett barn med mat, kläder och utbildning.

Du förmedlar omtanke, kärlek och
får barnet att känna sig värdefullt!

Trosgnistans Mission, Box 1112, 821 13 Bollnäs
info@trosgnistan.se 0278-13010 www.trosgnistan.se

Påskkonferens

Betel, Runemo

18 - 20 april
2014



Marcus & Hanna Blom
lördag / söndag



Birger Skoglund
fredag