

# *Trons* *Gnista*

Nr 1- 2014



## Trosgnistans Mission

Hemsida  
www.trosgnistan.se

E-mail  
info@trosgnistan.se

Telefon  
0278 - 130 10

Fax  
0278 - 248 88

Postadress  
Box 1112  
821 13 Bollnäs

Besöks / Leveransadress  
Edelsbergsvägen 5  
821 34 Bollnäs

Öppettider:  
Månd - onsd 9:00 - 16:00  
Torsd 9:30 - 16:00  
(Lunchstängt 12:00-13:00)  
Fred 9:00 - 13:00

Post / Bankgiro  
PG 90 02 71 - 8  
PG 90 07 37 - 8 (OCR)  
BG 900 - 7378

TG Media  
PG 22 77 50 - 7



Trosgnisten Misjon  
Postboks 15 Kronstad  
N - 5819 Bergen

Tidningen Trons Gnista  
Organ för  
Trosgnistans Mission  
Betelförsamlingen, Runemo

Ansvarig Utgivare  
Curt Johansson

Redaktör  
Göran Duveskog

Medarbetare  
Börje Norlén  
Henrik Herza  
Siv Sandsgård  
Veronika Bodén  
David Duveskog

Tidningen utges med 4 nr/år  
Prenumerationsavgift: 100 kr.

Tryck  
RG-Tryck

Trosgnistans  
Förbönstjänst



Torsdagar mellan 7:30-8:30  
är det förbön på Trosgnistan.

Har du ett speciellt böneämne  
eller önskar en böneduk,  
ring eller skriv till oss.

# Väckelse-eld i Sverige!



Jag har haft glädjen och förmånen att börja det nya året med att medverka i tre olika konferenser. Först nyårskonferensen på Josua i Gamleby, där ett flertal förkunnare medverkade. Vi fick uppleva en härlig gudsnärvaro, och vi fick lyssna till stark andesmord förkunnelse. Det nya året togs emot under segerrop, dans och **stor glädje i den helige Ande.**

Därefter följde en bönekonferens på Kristet Center i Örebro. En stor skara samlades för att söka Gud inför det nya året. Förkunnelsen präglades av en betoning på **Andens kraft, frimodighet** och att bygga **starka församlingar** i Sverige. Under lördagen bad vi för olika pastorer och deras församlingar. Vi upplevde gemensamt betydelsen av att stå tillsammans för väckelse och genombrott i landet.

Den 12-13 januari hölls en stark ledarkonferens på Arken i Kungsängen, då även den danske förkunnaren Jens Garnfeldt medverkade. Över 200 hade anmält sig till måndagens ledardag. Kanal 10 stod också med som organisatör. Vi alla fick uppleva **en dag i Herrens gårdar**, då Gud mötte oss både genom förkunnelse, förbön och handpåläggning. **En ny mantel av Guds närvaro och smörjelse** kom över många av deltagarna.

Den genomgående tonen inför 2014 har varit, att **tiden är inne för en väckelsevåg i vårt land.** Läget är desperat, då det gäller missbruk, mord, omoral och kriminalitet och då brukar det var läge för en ny väckelse. Människor börjar förstå att de behöver Guds hjälp. Så var det i England då John Wesley trädde fram och på samma sätt var det i Wales, då 100 000 blev frälsta under ett par månader, och man fick slå igen krogarna. **Det kan ske igen!**

**"Tiden är inne  
för en  
väckelsevåg  
i vårt land!"**

För att kunna bedriva framgångsrik mission i andra länder, så är det oerhört viktigt att vi har ett starkt läge i vårt eget land. **Sverige har legat i framkant**, då det gäller att sända ut missionärer och hjälpa andra länder under tider som ligger bakom. Nu håller vi själva på att bli ett missionsland. **Det måste ske en förändring**, och det är möjligt om vi förenas i bön och frimodig förkunnelse av ett fulltonigt evangelium.

Ingegerd och jag reser ut till Kenya från januari till

början av mars. Möten, pastorsseminarier och uppföljning av viktiga projekt väntar därnere. Vi är så tacksamma för att ni står med oss i förbön.

**Slutligen tillönskar jag alla Trosgnistans läsare och understödjare en välsignad fortsättning på det nya året.**

Curt Johansson /  
Missionsföreståndare

## Curt Johanssons möteschema

30 mars  
Korskyrkan, Gävle

3 - 6 april  
Light of Life,  
Poltava, Ukraina

18 - 20 april  
Påskkonferensen

24 - 27 april  
Kanal 10, Älmhult

2 - 4 maj  
Gavelstad, Norge

17 maj kl. 18:00  
Vetlanda Friförsamling

18 maj kl. 17:00  
Centrumkyrkan,  
Skånes Fagerhult

30 maj - 1 juni  
Missionskonferens,  
Victory Linköping

**Bed gärna för mötena**



## Tiggare och vardagshjältar

”Rasta-David”, blev känd i hela Sverige som en av ”hjältarna”. Nu talar jag om en annan David, nämligen en av våra ungdomar i församlingen. Han skulle växla in mynten från ungdomarnas fikakassa i den närbelägna Ica-butiken. Där utanför, ett stenkast från Trosnistan kontor, satt spelemannen med sin lilla burk framför sig, och väntade att någon vänlig person skulle ge en gåva. Där och då bestämde sig David för att tömma sin burk på de mynt han hade, i spelemannens burk. Detta blev början till att en romsk familj sedan fick hjälp att bygga sitt hus i Rumänien.

Jag har just kommit hem från Svenska Missionsrådets medlemsdagar i Stockholm. Intressanta dagar, som jag sällan missar. Första dagen var temat insamlingar. Föreläsaren denna gång, professor Erik Bennerström, tog just fram exemplet med de många tiggarna, som nu sitter lite överallt i svenska tätorter. Många av dem kommer från ofantligt fattiga miljöer i EU. Deras värld är så långt ifrån ett anständigt liv, man kan komma. Trots EU:s stolta visioner om ett modernt, demokratiskt och rättvist samhälle så underlåter man att vidta åtgärder för att

förändra livet för de mest utsatta inom unionens gränser.

Visst finns det argument som att en slant i tiggarens bössa bara drar hit fler tiggare. Är det inte bättre att förbjuda dom på gatorna, ropar några högljuda politiker. ”Rasta-David” nöjde sig inte med att ge en slant. Utifrån tron på Jesus utvecklades mötet med tiggaren till en vänskap, som ledde till praktiskt handlande. Praktik och teori är tyvärr ofta motsatser. Biståndsakademiker och experter i all ära, men jag undrar om de inte skulle behöva lite mer av praktik ute bland de fattigaste. Då kanske teologiskt svammel, om att man till exempel har svårt att förstå texter som handlar om att vi är kanaler för Guds kärlek, kunde prövas i verkliga livet. För det är väl det som hela det kristna budskapet handlar om? I vår relation till Jesus har vi fått en kraftkälla att ge vidare till världen. Med ena handen i Guds och den andra i vår medmänniska kan kraften kanaliseras vidare.

David Duveskog



## Notiser

### "Restorationcentre"

Ett center för utsatta kvinnor och barn byggs i Kongo. Detta är ett projekt som vänder sig till de mest utsatta grupperna efter det blodiga inbördeskriget i Kongo.

Vår systerkyrka har fått ett stycke mark strax utanför Bukavu och nu planerar man för att bygga ett center.

Under årets första månad firade både Birger Skoglund 70 år, och Carin Duveskog 60 år, sina födelsedagar. I stället för presenter bad de om gåvor till detta projekt.

Kanske flera av Trosnistan vänner kan göra sin födelsedag till en insamling för missionen? Ni väljer själv det ändamål som ni känner för. "Upprättelsecentrat" i Kongo är ett mycket behjärtansvärt projekt och de som önskar får gärna höra av sig till oss, så kan vi bistå med bilder och information. Tack för att ni tänker på missionen vid era högtidsdagar. Kontakta [goran@trosnistan.se](mailto:goran@trosnistan.se)

### Simon - en av deltagarna i missionsteamet

Missions resan till Afrika 2014, tillsammans med Trosnistan, har varit en resa långt utöver det vanliga!

Att få se människor strömma fram till Jesus med sina liv och få bevittna hur han berör, helar och befriar skaror, ger djupa avtryck.

En händelse som grep mig var när en liten pojke, på några år, ville hålla mig i handen. Men sedan när vi hade bestämt oss för att gå så omfamnade pojken mina ben och släppte inte taget om dem. När jag väl kom lös så lade jag märkte till stora smutsiga avtryck på mina vita byxor. Till en början var jag lite irriterad över det, men sedan talade Gud så tydligt till mig:

*"På samma sätt som du tog i handen på pojken, så tog jag din. Och på samma sätt som pojken smutsade ner dina byxor, så tog jag din synd på mig."*

-Jesaja 53: 4-6

/Simon Hallstenson



**GLÖM INTE ATT  
MEDDELA  
DIN NYA ADRESS!**

**0278-13010  
[info@trosnistan.se](mailto:info@trosnistan.se)**

### Göran Duveskogs mötesschema

#### SION, FOTO

tillsammans med Mikael Järlestrand  
8/3 Lörd kl 17  
9/3 Sönd kl 11

#### HESTRA

#### MISSIONSFÖRSSAMLING

29/3 Lörd kl 16:30 och 19  
30/3 Sönd. kl 10

#### FALUN, LUGNET KYRKAN

5/4 Lörd. kl 18

#### KLEVSHULT-HAGSHULT

12/4 Lördag P-kyrkan kl 17 o 19:15  
13/4 Söndag Missionskyrkan

#### KORSKYRKAN ALINGSÅS

18/4 fred kl 15 o 19

**Välkommen!**

# En mäktig våg av Guds kraft

Reportage av Göran Duveskog



**Kväll efter kväll fick vi se Gud räcka ut sin hand till under och tecken.**

## Uganda

Vårt första möte hölls i Lira, norra Uganda, där pastor Martin Ogwal arrangerat en pastorskonferens och möteskampanj. Seminariet var planerat för 200 deltagare men det kom 400. David Prakasam från Indien, och jag undervisade. David talade om vision och strategi för att bygga en stor församling. David som är en humoristisk förkunnare, har själv sett sin församling växa från 400 till ca 6000 medlemmar.

I första kampanjmötet fick jag ett par "kunskapsord". Bland annat till en kvinna som i djup nöd och trött på livet tänkt ta sitt liv. Den andra hade varit med om en olycka och blivit skadad. Båda dessa kom fram tillsammans med ett 20-tal

andra som blev helade första kvällen. Kvinnan som tänkt ta sitt liv, kom senare tillbaka och berättade att Gud gjort ett under. Hennes man som hade fått syndanöd då han övergett henne, kom tillbaka och de bestämde sig att börja om på nytt. Det märktes att kvinnan fått livsglädjen tillbaka.

Två kvinnor med tumörer som var av sådan storlek att de kändes utanpå kroppen vittnade om hur tumörerna försvunnit. De kunde inte kännas längre. En man med tbc vittnade om hur han blivit helad. Det var en stark våg av helande.

Det kom även andra vittnesbörd som berättade om helande från aids och hiv. Men vi är noga med att uppmana personer med den typen av vittnesbörd att gå till läkare och endast efter bekräftade kontroller vittna om helande.

Det var en otrolig glädje i mötena och vilken sång! Kommer sent att glömma den svarta kvinnan som ledde kören i sången "O store Gud". Har nog aldrig hört den sången sjungas som i Lira.

Trosgnistans "DNA" är både väckelsearbete och socialt engagemang. Jeanett Åsblom från Tg, som denna gång var med i teamet, skriver om vårt hjälparbete. (se sid 8)

## Tanzania

Möteskampanjen i Chato blev ännu starkare, även om det var bättre organiserat i Uganda. Sista kvällen i Chato hade publikantalet växt till 4500. Birger Skoglund och jag hjälptes åt att predika och undervisa. Vid varje seminarium trängdes 150-200 personer i den lilla kyrkan. Men utanför fanns 300 som inte kom in. De satt i gräset utanför. Nu bygger

församlingen i Chato, en ny större kyrka med plats för ca 500 personer.

Det är ett väckelseskeende i våra församlingar i Tanzania. Birger och jag fick avtacka tio grundstenar på halv-färdiga kyrkor som just nu byggs runt Victoriasjön. Det är en stark tro på tillväxt. I kyrkan i Dar es-Salaam som vi också besökte får man numera dubblera söndagsgudstjänsten, då man har många nyfrälsta. En kvinna som nyligen blev mirakulöst helad, har nu välsignat vår pastor i Dar es-Salaam med en ny bil. Ganska otroligt! En ung pastor vid namn Josef har startat en församling i Arusha och har redan 4-500 på söndagsgudstjänsterna.

I Tanzania hade man engagerat "helandeteam" som gick bland de sjuka och bad trons bön. Många blev befriade och helade. Mikael



**Bildtext:**

1. 40-50 barn klättrade upp i träden för att se vad som hände under mötena
2. David Prakasam, Indien predikade
3. Händer lyftes upp i lovprisning
- 4-5. Kvinnan blev frälst, helad och fri från trolldom. Hon eldade även upp alla tyger och fetisher hon fått av trolldoktorn
6. Teamet ber för sjuka
7. Mina ben, mina ben har blivit helade, ropade mannen
8. Afrikanerna är hängivna i bön
9. Göran och Birger fick avtäcka minnestavlor vid tio kyrkor. Kyrkbyggnationerna vittnar om ett expanderande arbete i Tanzania
10. Kampanjen i Lira, Uganda samlade ca 3000 människor



i vårt team, bad för en kvinna med ett extremt svullet knä. När han bad la han märke till att svullnaden gick ned. Kvinnan kom upp på plattformen, visade sitt knä och jublade av glädje över miraklet.

Det finns många trolldoktorer i området som vi utmanade att komma och bli frälsta. Vi varnade även folket för dom och uppmanade dem att istället söka Gud. Och de

*Forts sidan 13*



# KATASTROFEN

## som lämnat miljoner hemlösa

*Rapport av David Duveskog*



*Jag har just kommit hem från en resa,  
där synintrycken inte vill lämna mina näthinor.*

*Det är en sak att se och lyssna på nyheter om en katastrof som den på ön Leyte i november. Men det är en helt annan sak att vara på plats och se den enorma förödelsen och känna lukten av ruttna kroppar, av både djur och människor.*

Charismatic Full Gospel Ministry som var värd för mig under mitt besök uttryckte sin tacksamhet till både World Wide Mission i Holland och Trosgnistans Mission. Hittills har det mesta av hjälpen gått till förnödenheter såsom mat, vatten och dagliga nödvändigheter samt en del av de vanligaste medicinerna.

Trosgnistans insamlingskampanj har gett goda resultat och större gåvor har förmedlats via oss från Barn i Nöd och Korskyrkans secondhandbutik i Gävle.

Senare hjälp kommer mer att riktas till hjälp med återbyggnad av hus och kyrkor. En del hjälp planeras också till bönder i form av utsäde. Katastrofen har gjort mer än 2 miljoner människor mer eller mindre hemlösa. Antalet

döda ökar varje dag och vid vårt besök i staden Tacloban fick vi bevittna hur döda kroppar hittas hela tiden.

Pastor Marilou Navarro som är ledare för Charismatic Full Gospel Ministry, var med mig under resan som innehöll flera stopp vid kyrkor där vi kunde lämna mat som senare skulle delas ut till behövande. Bortsett från ett team av pastorer och medarbetare från Surigao City, hade vi också med oss en kvinna från Schweiz, som är gift med en filippinsk man. De hör också till CFGM och bor i Davao City. De hade en liten lastbil fylld med främst matvaror i form av ris men även medicin etc.

När vi kom närmare Tacloban och Ormoc var förödelsen, efter den värsta tyfonen som Filippinerna någonsin upp-

levt, enorm. När vi såg detta blev Uppenbarelse-boken och de scener som beskrivs där, så verkliga för oss. Det vi såg skulle också kunna jämföras med bilder jag har sett efter andra världskriget, där städer helt utplånats av bomber.

De döda kan inte återvända men målet är nu att hjälpa de som överlevt. Många hjälporganisationer har kommit för att hjälpa till och alla behövs. Uppgiften är så stor och utmaningen enorm.

Människorna på Filippinerna är starka och gör det bästa för att hitta en mening med livet igen. Många kommer att behöva själavård och samtal efter traumatiska upplevelser av sökande efter saknade familjemedlemmar och nära vänner. Vad ett fåtal timmar av förstörelse gjort kommer att ta år att återuppbygga. Jag

läste i en tidning när jag var på Filippinerna att någon sagt: "before they can rebuild their lives, they will have to rebuild their hearts" (Innan de kan bygga upp sina liv, kommer de att behöva bygga upp sina hjärtan.)

I övrigt inleddes mitt besök på Filippinerna med att jag besökte Surigao City där Charismatic Full Gospel Ministry har sitt center med bibelskola och barnhem. Jag predikade också i deras kyrka i samtliga fyra gudstjänster under söndagen.

Efter besöket på ön Leyte gick färden med båt från Ormoc till Cebu där jag besökte pastor Williams församling. Efter en natt i Cebu for vi återigen med båt för att denna gång besöka den jordbävningssdrabbade ön Bohol, som i oktober skakades av en jordbävning som uppmättes till 7,2 på richterskalan.

Vi kunde bevittna en ganska omfattande skadegörelse. Även här har Trosgnistans bidragit med pengar till mat och återuppbyggnad.

Efterskalven är många och detta fick jag känna på redan första natten på ön, då sängen plötsligt började skaka och en otäck känsla infann sig.

Filippinerna ligger på andra sidan jordklotet och resan hem tog över 30 timmar så gissa om jag var trött? Men glädjen att få göra en liten insats överglänste alla besvärigheter och mötet med vännerna inom CFGM var överväldigande!





- Sätt ner honom,  
han är ju så smutsig

- Nej, ingen är  
för smutsig!

Resan började i Kitgum, norra Uganda. Vi såg en enorm fattigdom. Vi fick träffa ca 45 ungdomar som är knutna till rehabcentret. Vi pratade med många och fick snart ett intryck av att alla har en traumatisk berättelse om hur rebellerna kom till deras hem. Olika berättelser, men med det gemensamt att det slutar med att en eller flera personer dödas.

#### Denis 19 år:

Denis kom hem en dag för 6 år sedan och fann sina föräldrar döda på golvet i hyddan. Rebellerna hade varit där. Denis har 6 syskon. Farmor och farfar som tog hand om barnen är gamla och hade ingen möjlighet att försörja dem. Denis kom till rehabcentret och utbildades till mekaniker, fick arbete och kan nu försörja sin familj.

#### Patrik 16 år:

Denna kille är mycket skadad. Han tittade hela tiden ner och hade väldigt svårt att få fram orden – det var svårt

att höra vad han sa. Han kidnappades av rebellerna på väg till skolan en morgon när han var 12 år. Han hölls fången av rebellerna i ca 5 månader. Han blev slagen och fick nästan ingen mat. Han tvingades att plåga andra människor och t.o.m. att döda! Ungefär samtidigt dödade rebellerna hans pappa där hemma. Mamma lever än och tar hand om de 6 barnen. Även hon är skadad av allt familjen har fått gå igenom. Patrik har nog sett det mesta. Han har fått plats till mekanikerutbildningen när nästa termin börjar i februari. En mycket trasig familj som vi behöver hjälpa.

#### Pamela 15 år:

En väldigt skör tjej som också har svåra upplevelser bakom sig. Rebellerna kom till deras hem och sköt deras pappa, som föll till marken. Rebellerna tömde sedan magasinet i bröstet på Pamela (5 skott). Hon föll ovanpå sin döda pappa – svårt skadad. Pamela klarade sig med livet i behåll,

# Ingen smu

*Efter att nyss ha kommit hem från en fantastisk resa  
Det är fortfarande*

*För mig var det en otroligt stor upplevelse av  
arbetet som*

*Mest av allt var jag så imponerad av*

*Vi hjälper verkligen ingen i onödan, utan alla*

men är väldigt skadad. Hon har fula ärr över hela bröstet längst upp under halsen och får smärtor när hon jobbar för hårt. Bara några månader senare blev hennes mamma ormbiten och dog hemma på gården. Pamela är äldst av åtta syskon. Hon tar ensam ansvar för sina 6 syskon (en bror har flyttat) och försöker få vardagen att fungera. De har en liten jordlott där de kan odla grönsaker till husbehov. Hon har inga släktingar som kan hjälpa henne. Pamela kom till centret och har fått en plats på frisörsutbildningen. På sikt kan hon försörja sina syskon. Hon sa att en bror kan ta hand om de mindre barnen när hon går till skolan. Pamela och hennes syskon behöver definitivt faddrar som kan göra livet enklare för dem. Det är en mycket skadad tjej som berättar med tårar i ögonen. Göran och jag blev mycket tagna av detta. Endast 15 år och ansvarar för en hel familj. Dess-

utom med alla traumatiska minnen inom sig. Snälla hjälp denna familj!

Vi åt tillsammans med elever och personal och fick ta del av många fler levnadsöden.

Vi behöver fler faddrar för centret i Kitgum! Vi har idag 20 elever som bor på centret, men byggnaderna kan ta emot 80 ungdomar. Flera elever som bor i närheten kommer under dagtid och deltar i undervisningen. De behöver en hel del inventarier till byggnaderna, bl.a. bord och stolar till matsalen. Idag sitter de på golvet och äter.



*Pamela har fula ärr efter hon blev skjuten*



# är för tsig!

*sk resa i Afrika, känner jag mig fylld av upplevelser.  
ade mycket att smälta!*

*att få följa med på denna resa, och verkligen få se  
Trosnistan gör.*

*v att allt arbete vi står i, är så mitt i prick!  
a barn och pastorer vi träffade var verkligen fattiga.*

Det behövs även utrustning till utbildningen till frisör och mekaniker.

Vår resa fortsatte sedan till Lira på dåliga vägar. Vi hade en konferens där och fick se många mirakler. Det var jätteroligt att få träffa fadderbarnen och se att de finns på riktigt och att hjälpen från dig som fadder kommer fram!

## Nästa stopp Tanzania!

I Dar es-Salam fick vi träffa pastor Jeremiah och se hans fantastiska arbete bland muslimer. Vi fick ett glatt mottagande med trumpet, glädjedans och massor med människor! Församlingen driver en förskola med ca 85 barn. Det är mest muslimska barn som varje dag kommer till förskolan där de får mat och undervisning! Jeremiah har verkligen fått en ingång till muslimerna och de är så tacksamma för det arbete han gör i deras område.

Jag satt mitt bland barnen och åt med dem! En sorts varm välling i en kopp som man doppade bröd i och åt! Så kom en liten flicka och sa att hon var törstig. Och jag bad om lite vatten till henne, men

läraren sa: - vi har tyvärr inget vatten... Inget vatten? (Jag gav flickan ur min egen vattenflaska – så klart). De förklarade för mig att det tar ca 45 minuter att gå till brunnen. De ska sedan bära vattnet på huvudet ned för en brant backe! Så de hämtar vatten till maten, men det tar för lång tid att bära även dricksvatten! Detta var så svårt för mig att ta in....

Men vi beslutade att Trosnistan ska hjälpa dem att få vatten till området där kyrkan ligger. För endast 2000 svenska kronor kan förskolebarnen släcka sin törst!

Vi behöver även faddrar för förskolan så de kan ge barnen mat varje dag. De behöver även stöd att driva det här arbetet vidare.

Vi fortsatte sedan vidare mot Chato! Efter en lång resa genom landet, kom vi fram till kampanjplatsen. Även här fick vi ett varmt mottagande. Daniel Skoglund och jag fick möjlighet att följa med på ett hembesök. Efter en dryg timmes körning på vägar som inte fanns, kom vi äntligen fram. Vi gick genom ett majsält och kom fram till en



*Text och foto: Jeanett Åsblom*

liten boplats. Där träffade vi en äldre kvinna, som stod tillsammans med sina barnbarn. Vi fick komma in i hyddan. Familjen sover på bambumattor på golvet. Maten tillagas utomhus över öppen eld. Farmor berättade att det tar ungefär 2 timmar för kvinnorna att hämta och bära hem vattnet på huvudet.

Här bor ett av våra fadderbarn. En tjej på 10 år. Det är verkligen ingen lyx, och åter igen blir jag glad över att vi är mitt i prick! Tjejen och hennes tre syskon bor tillsammans med farmor och farfar, då pappa och mamma är många mil bort för att starta en ny församling. De kan inte ta sina barn till det nya stället än, eftersom de inte har arbete eller inkomst där. Ibland får inte barnen träffa sina föräldrar på månader! Detta är vardag i Afrika.

På området runt kyrkan bor många. Alla är mycket fattiga men barnen är helt underbara! Bara vi klev ur bussen blev vi omringade av massor med

barn, som ville röra vid håret, huden och hålla i kläderna.

Det var en liten kille på ca 3 år, som vi speciellt lade märke till. Varje dag när bussen kom stod han där! Han var mycket smutsig och hade samma långärmade tröja på sig varje dag. Vi märkte att han ville ha närkontakt med oss. Han var inte särskilt blyg, men gick alltid ensam.

Under lördagen kände jag att denna kille ska ha en fadder. Jag visste inte varifrån han kom eller vad han heter. Men jag kunde inte släppa denna tanke! Vi letade men hittade honom inte. Det var säkert över 500 barn och 3000 vuxna på området, så det var inte lätt att hitta någon. Plötsligt såg jag honom nedanför scenen. Jag gick ner från scenen och tog upp honom i famnen. Försökte få någon att reagera på vems barn det är, men ingen reagerade. Jag frågade en lokal tolk, men han hade

*Forts sid 12*

# *Kvinnors situation i Indien*



*Karuna Prakasam,  
(gift med John Prakasam),  
presenterade skrämmande  
fakta om kvinnornas  
situation i Indien.*

*Här ser vi henne med  
deras dotter Deborah.*

*Herren Guds sade: "det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like."*

*Och Herren Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom. Mannen sade: "Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta kvinna, ty av man har hon tagits."*

1 Mos 2:18, 22-23

Karuna Prakasam presenterade skrämmande fakta om kvinnornas situation i Indien, under Align konferensen.

#### Våldtäkt

Antalet anmälda våldtäkter har ökat stadigt de senaste åren och därför blir statistiken så skrämmande hög. Siffror som tagits fram visar att delstaten Madhya Pradesh ligger i topp med 3406 anmälda våldtäkter under 2011. Västra Bengalen och Uttar Pradesh följer närmast.

#### Själv mord

I likhet med antalet våldtäkter så ökar även statistiken för självmord. Indien har det högsta antalet självmord i världen med många ungdomar i riskzonen och det värsta är att det snart kan visa sig vara den största dödsorsaken i landet.

Självorden skördar nu dubbelt så många liv som hiv/aids och hotar även att gå förbi mödradödlighet i statistiken över främsta dödsorsak i landet.

Antalet självmord är högst bland de unga, rika och väl utbildade. 40% bland män och 56 % bland kvinnorna begår självmord i åldrarna mellan 15 – 29 år.

#### Barnamord

Det mest skräckinjagande är dock att flickor dödas, bara för att de är flickor. På 20 år

räknar man med att det har dödat 10 miljoner flickor i Indien. Det har alltid förekommit att nyfödda flickor, som inte är välkomna dödas direkt efter födelsen. Det kan ske på många olika sätt och vi har flickor som tagits om hand på barnhem, sedan man försökt döda dem. En flicka fann man förgiftad på en sophög, men en läkare lyckades rädda hennes liv. En annan liten flicka, lämnades in av en grannkvinna, som var rädd att flickan annars skulle dödas då föräldrarna inte ville ta hand om henne – för att hon var en flicka. Sedan fosterdiagnostik blivit allt vanligare i Indien, har abortering av flickfoster ökat dramatiskt.

#### Syraattacker

Indien är det fjärde mest farliga landet att bo i för en kvinna. Det spelar ingen roll vilket kast, samhällsklass eller religion en kvinna tillhör. Hon kan ändå bli ett offer för ett av de grymmaste och smärtsammaste sätten, att "sätta henne på plats" - vars avsikt är att döda eller skada för livet – nämligen syra kastad i ansiktet.

Den kvinna som vägrar att gifta sig med en man, utvald av föräldrarna eller vågar be om skilsmässa, råkar ofta ut för denna hämndaktion.

Syra är lätt att få tag på, billigt att köpa och den snabbaste vägen att förstöra en kvinnas liv. Antalet syraattacker har också ökat de senaste åren.

#### Våld i hemmet

Hemmet som ska vara en trygg plats för alla familjens medlemmar, är ofta den farligaste, mest våldsamma platsen för en kvinna.

Det vanligaste våldet är att mannen ger henne en örfil. Nästa steg är att han "spöar upp" henne med knytnävorna, drar henne i håret, hotar med kniv eller annat vapen eller går så långt att han

bränner henne eller försöker döda henne.

Men det är lika vanligt med sexuella övergrepp, där mannen tvingar sin fru att utföra vissa sexuella akter mot hennes vilja eller direkt våldtäkt.

#### Prostitution

Runt 10 miljoner kvinnor lever som prostituerade i Indien och omkring 160 000 nepalesiska flickor/kvinnor, hålls som fångar på indiska bordeller.

Av dom prostituerade beräknas 20% vara under 18 år. Varje dag dras 200 flickor/kvinnor in i prostitution, varav 80% tvingas med våld.

#### Vad kan vi göra?

Mänskligt sett känns detta övermägtigt, men vi har Jesus att ropa till. Jesus säger själv i Johannes 10:10 "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja liv i överflöd."

D. L. Moody sa: "tro gör allting möjligt .... kärlek gör allting lätt."

Vi kan be för dessa utsatta flickor och kvinnor och be om en förändring i landet. Och vi kan göra kvinnornas

situation känd, genom att prata om det.

Vi får tacka Gud för de kvinnor i Indien som likt Sara, Rebecka, Debora, Rut och Ester, håller huvudet högt och står fasta för sitt värde som människa och kvinna. Som vågar stå i "skottlinjen" och proklamera flickors rätt att få leva.

Låt oss lyfta dem i bön.....

Man kan då fråga sig vad församlingarna i Indien gör för att hjälpa dessa kvinnor som är eller har blivit utsatta för olika typer av våld.

Vi sände frågan vidare till Karuna och hon svarar att just nu undersöker hon olika vägar att hjälpa de mest utsatta kvinnorna. Men tiden räcker inte riktigt till då Deborah är så liten än. Delhi är känt som Våldtäktens Huvudstad och hiv/aids är utbrett. Något annat som ligger på hennes hjärta är att få ett stopp på barnarbete.

I huvudkyrkan i Coimbatore finns ett omfattande arbete bland kvinnor. Men man har även vänt sig till männen med ett upprop att resa sig mot våldet som förekommer mot kvinnorna i landet.



**Kvinnan skapades av ett revben ur Adams sida. Hon blev inte skapad från hans huvud för att råda över honom. Inte från hans fötter för att bli trampad på. Hon blev skapad från hans sida, för att vara hans jämlike. Under hans arm för att bli beskyddad av honom. Nära hans hjärta för att bli älskad av honom.**

## Komotobo Childrens Home 40-års jubileum

Text och foto: Margaretha Boberg

Söndagen den 24:e november hade vi vår stora fest och jubileumsdag. All personal som arbetat på barnhemmet, före detta och nuvarande barnhemsbarn, inbjudna gäster och församlingen i Komotobo var med. Kyrkan, som var pyntad med ballonger och serpentin, var så fullsatt att en del fick stå utanför. Vi var även ett team på tio personer från Sverige. Mycket tal, sång och dans. John Abisai predikade. Några barn kom in med en fyra-våningstårta, med 40 ljus, som alla fick smaka. Alla gäster blev bjudna på mat. Ja det blev en riktig festdag som vi sent skall glömma.

Under veckan var alla före detta barnhemsbarn inbjudna och i år kom det 102. Alla var glada över att åter få träffas och prata om sina olika upplevelser i livet. Ezekiel Mosati som själv vuxit upp på barnhemmet, samt några andra, undervisade. Vi samtalade med ungdomarna, både i stora och små grupper om vad de hade varit med om. Vi ägnade mycket tid åt att lyssna på dem.

Många av dessa ungdomar blev hämtade av släktingar från barnhemmet i tidig ålder. De flesta lovade att hjälpa dem med utbildning. Led-

samt nog har många inte fått gå i skola. Istället har de vaktat kor, passat barn, hämtat vatten i floden, tvättat, städlat och lagat mat.

När man sitter tillsammans med dem och de berättar om sina liv, finns tårarna där hela tiden. Flera har fått en utbildning och då blir man jätteglad. Under veckan funderade jag flera gånger - hur ska vi kunna ha en riktig jubileumsdag på söndag? Men vi hade mycket bön under veckan. Bön är nyckeln till seger!

Barnhemmet startades 1973 med åtta barn. Två av oss som var med i starten hade möjlighet att vara med under veckan, doktor Obedia och jag. Glädjen var stor när jag fick möta fyra av de åtta barn som var med från början. Idag har de fyllt 40 år, alla har utbildning, tre av dem är gifta och har barn.

En insamling till "före detta barnhemsbarnens utbildning" har gjorts i samband med jubiléet. Hittills har det kommit in 100 000 kronor. Vi tackar alla som gett till detta!

Vill du bidra? Märk din gåva "utbildning till fd barnhemsbarn" pg 90 02 71-8 eller bg 900-7378.



Forts från sid 9

### Ingen är för smutsig

ingen aning och bad mig sätta ner honom - "han är ju så smutsig"! Men ingen är för smutsig! Och ett tilltal om att han ska ha en fadder kunde jag inte komma ifrån. Så han stannade kvar i min famn. Jag gick upp på scenen och tog tag i den lokala pastorn Nickolas. Han kände pojken föräldrar och sa att det finns nog inte någon familj som är fattigare och frågade om jag ville gå dit. Daniel och jag följde efter med barnet i famnen. Vi gick kanske 15 min tills vi kom fram till en liten enkel hydda. Pojkens pappa tittade förskräckt på oss och undrade om något hänt? Ja, svarade jag, vi vill hjälpa er! Den här lilla killen ska få en fadder i Sverige och vi ska hjälpa er så att han kan få gå i skolan. Vi vill även att fadderhjälpen ska hjälpa er i vardagen så barnen kan få mat.

I familjen fanns tre andra barn. De bor i en mycket enkel hydda och de sover i ett hörn på golvet på gamla trasor. Inga möbler, alla var smutsiga och hade trasiga kläder. Pappan blev mycket glad, medan mamman var blyg och skämdes kanske lite för att de hade det så enkelt. Men det är detta vi jobbar med! Det är för dessa människor vi finns.

Jag är så otroligt tacksam att jag följde med på denna resa! Och att jag med mina egna ögon har fått se, att arbetet vi bedriver i Afrika, inte bara finns på papper, utan att barnen finns därute och att vi verkligen träffar RÄTT målgrupp. Som en röd tråd genom hela resan kände jag: **Grattis Trosnistan! Vi är mitt i prick! Helt rätt målgrupp!**

Forts från sid 5

### En mäktig våg av Guds kraft

som behövde medicinsk hjälp hänvisade vi till ett riktigt sjukhus. Många av dessa arma människor som fått "bushmedicin" blev befriade i Jesu namn. En kvinna i 35-års åldern kom med sitt lilla barn. Hon hade varit sjuk och pressats att gå till en trolldoktor. Nu hade hon blivit frälst och helad och tog med sig alla tyger och fetischer. Det var en otrolig segerglädje i sista mötet när detta brändes upp inför folket!

På förmiddagsmötet sköljde Guds ande på nytt över oss och många, kanske 50 st blev döpta i den helige Ande. Många ska nu döpas i vatten också.

Vi hade ett underbart team med oss som tjänade på olika sätt. De var med i förbönstjänsten som ett bärlag. Det var också gripande att se vår egen Jeanett från fadderavdelningen, som var med på sin första missionsresa till Afrika, hur hon tog barnen till sitt hjärta. Gång på gång såg vi henne gråta när hon berättade om sina möten med olika fadderbarn. Jag vet inte hur många barn som fanns i hennes famn på resan.

Ett stort tack till vårt team; Simon Hallstenson, Mikael Sjöberg, Dan Kesti, Birger och Daniel Skoglund, David Prakasam från Indien och Jeanett Åsblom.

Ett stort tack till alla givare som ännu en gång stöttat framgångsrika satsningar i Afrika genom "Tillsammans för skörden".

Utän ert stöd kunde vi inte ha genomfört kampanjerna och seminarierna.



# Birger Skoglund

## 70 år

**B**irger Skoglund besökte påskkonferensen i Betelkyrkan, Runemo 1997. Sedan dess har Trosgnistan haft starka vänskapsband med Birger. I många år jobbade Birger för Ibra radio och outtröttligt reste han runt i vårt avlånga land och samlade in många miljoner kronor för det stora radioarbetet.

Sedan nästan tio år tillbaka har Birger varit anställd på Trosgnistan, numera på halvtid. Den energi och kraft som han har är ovanlig. Efter starka predikningar ber han ofta ut hålligt för människor, ibland

i timmar. Få förkunnare i vårt land kan vittna om så många mirakel som Birger har fått se. Kronisk värk som gett vika, tumörer som försvunnit, hjärtproblem som blivit helade.

På 80-talet var Birger en utarbetad svensk pingstpastor, men han förstod det inte själv. Hans blodtryck var extremt högt och läkarna föreslog förtidspension, annars skulle denna medelålders predikant snart kunna sluta på kyrkogården. En natt då Birger satt ledsn i sin fätölj i vardagsrummet, hände något som dramatiskt skulle påverka

resten av hans liv. Jesus uppenbarade sig i ett ljusken och Birger fick nya krafter. Blodtrycksmedicinen får han fortsätta ta men livskraften och energin kom tillbaka. Under senare år har han besökt nästan samtliga av de länder där Trosgnistan bedriver arbete.

När Birger firade sin 70-års dag, lördagen den 25 januari, i Pingstkyrkan, Örebro så var många av Birgers vänner med. Från Trosgnistan fanns Anna-Britt och David Duveskog på plats. Birger önskade sig inget för egen del men bad

om gåvor till ett upprättelsecenter i Kongo för utsatta kvinnor och barn. Inbördeskriget i Kongo har orsakat hundratusentals tragedier och vår systerkyrka har fått ett stycke mark och planerar att bygga ett upprättelsecenter för dessa utsatta människor.

Vi från Trosgnistan gratulerar den ungdomlige Birger och om någon av Trosgnistans vänner vill ge en gåva till detta, så går det bra att göra det på pg 90 0271-8. Märk betalningen "Birger 70 år".

Göran Duveskog

2-7 september

# Framtiden börjar imorgon!

## Är du rustad?

Trosgnistan inbjuder Dig till en vecka av inspiration och profetisk inriktning inför framtiden.

Undervisning av: Birger Skoglund, Curt Johansson, Göran Duveskog, David Duveskog, Susanne Renkel & Tord Renkel

Plats: Vevlingestrands Camping, Bollnäs

Uppstart sker tisdag 2/9 kl 19:00  
Undervisning dagtid onsdag - lördag samt kvällssamlingar  
Avslutningsmöte: söndag kl 11:00 i Betel, Runemo

**Mat och Logi**

Frukost, lunch och middag finns att köpa på plats.

Boka stuga eller husvagnsplats på [www.vevlingestrand.se](http://www.vevlingestrand.se) eller ring 073-812 9183

**Nälkommen!**

För anmälan eller info, kontakta Tord Renkel på 070-533 6052 eller [tord@betelrunemo.se](mailto:tord@betelrunemo.se)

# ISRAEL

Jerusalem-Galilen-Netanya  
**Boka nu!!**  
Pris 11.950 kr



11 - 18 maj. Direktflyg fr Arlanda, 4 o 5 \*\*\*\*\* hotel  
Följ med Göran & Carin & Toni Duveskog  
Guide Joen Lindkvist se programblad  
Flyg finns även till samma pris fr Göteborg\*

Vill du ha vår resebroschyr?  
Eller våra nyhetsbrev [www.duvres.se](http://www.duvres.se)

**27/3 - 14 Kina-Peking** med David Duveskog  
Kinas mest populära sevärdheter 4pl

**12/4 - 14 Påskresa till Turkiet** med Dan & Lil  
Johansson - "de sju församlingarna", 4pl

**22-25 aug KRAKOW - AUSCHWITZ** (alt. 2  
dgr extra) med Toni Duveskog, sv talande guide  
Resan i juni till Krakow - fullbokad - Ny resa 22/8

**Församlingar & organisationer**  
boka er "egen" gruppresan?

Beställ boken "Andakter från Bibelns land"  
Beställ via vår hemsida, portofritt. Pris 150 kr

Tel. 0278 - 160 05

Boka online [www.duvres.se](http://www.duvres.se) [info@duvres.se](mailto:info@duvres.se)

Det lilla landet med  
de stora platserna

**Boka nu!!**

Vårens resor 2014

9/3 Mats Bengtsson, Göran Duveskog och  
pastor Thomas Henning, Falköping 2 pl

14/3 Birger Skoglund & guiden Joen, 2 pl

19/3 P-O Härsmar, guide Joen 2 pl

"Bönder-böner-Israels Gud"

30/3 Pär Alfredsson & Lennart Åkerlund fullt

4/4 K-G & Gun-Eva Larsson fullt

18/4 K-G & Gun-Eva Larsson fullt

22/4 Rosa & Jorge Moreno, guide Joen 8 pl

27/4 Sven Bengtsson & Göran Duveskog 4pl

2/5 Pastor Lars-Erik & Roland fr Skellefteå

12/5 Hans Marklund & Hans Jansson 4pl

16/5 Dan Johansson, Tor G Gull

18/5 Kyrkoherde Lars Nilsson, guide Joen

24/10 Höstens stora resa med Daniel

Viklund, Göran Duveskog och Lotta Bornö

se program - [www.duvres.se](http://www.duvres.se)



Gör som vi.  
Stöd Trosgnistans Mission!



WEBBKONSULTERNA

[www.wk.se](http://www.wk.se)

## Skattereduktion

Privatpersoner kan under vissa förutsättningar få skatte-  
reduktion för gåvor till Trosgnistan. Din gåva ska vara till  
sociala projekt (t ex fadderbarn) och uppgå till minst  
200kr/betalningstillfälle.

Mer info hittar du på [www.skatteverket.se/gavogivare](http://www.skatteverket.se/gavogivare)

Har du inte redan anmält dig kan du göra det på  
[www.trosgnistan.se](http://www.trosgnistan.se) eller skicka ett mail med ditt namn,  
adress och personnummer till [info@trosgnistan.se](mailto:info@trosgnistan.se)

**NYHET!**

## Andaktsbok



54 andakter från Bibelns land skrivna  
av Carl-Erik Sahlberg, Daniel Viklund,  
Birger Skoglund och Göran Duveskog.

Andakterna har en härlig blandning  
av inspiration, faktaglimtar, tro och  
vardaglig tillämpning.

Specialpris till Trosgnistans läsare!  
1 st för 150:-, 5 st för 600:-  
Vi bjuder på porto.

Beställ ditt ex på [www.trosgnistan.se](http://www.trosgnistan.se)  
eller [henrik@trosgnistan.se](mailto:henrik@trosgnistan.se) eller ring 0278-13010

## Sökes: Praktikanter till Afrika!

Trosgnistan har sökt praktikantbidrag från SMR-SIDA från  
hösten 2014. Detta gör det möjligt för ungdomar mellan  
20-30 år att under 6 månader göra en insats på missions-  
fältet.

Praktikantinsatsen gäller främst rehabiliteringscentrat i  
Kitgum, Uganda eller Komotobo missionsstation, Kenya.

Låter detta intresserant, kontakta David Duveskog på  
[david@trosgnistan.se](mailto:david@trosgnistan.se) eller 0278-13012

# Påskkonferens

Betel, Runemo

18 - 20 april  
2014



Marcus & Hanna Blom  
lördag / söndag



Birger Skoglund  
fredag

# Smålands konferensen

6-13 juli 2014  
smalandskonferensen.se

## Trosnistan sommarkonferens på Ralingsåsgården, Aneby 6-13 juli 2014



Ralingsåsgården ligger 3 km utanför Aneby och 3-5 mil från Jönköping, Nässjö, Eksjö och Tranås.



I servicebyggnaden finns kök för självhushåll. Det finns även matsal, där du kan köpa frukost, lunch, kvällsmat och nattfika. Behöver inte förbeställas.



### Bli en del av konferensen!

Utan alla våra underbara frivilligarbetare skulle inte konferensen fungera.

Var med du också och gör konferensen!

En viss kompensation på matpriserna ges till dig som hjälper till.

Kontakta Jeanett



#### Husvagnsförmedling:

Boka i god tid.  
Olika prisnivåer.

#### Campingpriser / natt:

Husvagn utan el: 120:-  
Husvagn med el: 160:-  
(el endast i mån av plats)

Du kan även att boka rum / stuga i närheten av Ralingsås genom  
**Aneby Turistbyrå 0380-462 40**

#### Matpriser:

Frukost	40:-
Lunch	75:-
Kvällsmat	55:-
Nattfika*	30:-
(*ingår ej i dag / veckokort)	

#### Dagkort:

Barn 0-6 år	gratis
Barn 7-12 år	80:-
Skolungdom	120:-
Vuxna	160:-

#### Veckokort:

Barn 0-6 år	gratis
Barn 7-12 år	550:-
Skolungdom	825:-
Vuxna	1100:-



Vill du boka eller har du frågor?

Kontakta Jeanett på [jeanett@trosnistan.se](mailto:jeanett@trosnistan.se) eller 0278-130 10

[www.smalandskonferensen.se](http://www.smalandskonferensen.se)

**BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING**

Vid definitiv eftersändning, returnera tidningen med ny adress till:  
TROSGNISTAN, Box 1112, 821 13 Bollnäs

# Smålands konferensen

6-13 juli  
2014  
smalandskonferensen.se

6 - 13 juli på Ralingsåsgården, Aneby

## Dagligen i kyrkan

Morgonbön  
Tre Konferensmöten  
(11:00, 15:00, 19:00)

Medverkar:

**Carl-Gustav Severin**  
**Carolina Torebring**  
**Lennart Torebring**  
**Carl-Erik Sahlberg**  
**Göran Duveskog**  
**Birger Skoglund**  
**Curt Johansson**  
**Peter Prakasam**  
**Daniel Viklund**  
**Jens Garnfeldt**

Tord Renkel

GertOve Liw

Kjell Halvorsen

Per-Åke Eliasson

David Duveskog

Göran Oscarsson

Mikael Järlestrand

Betels Lovsångsteam

Hans och Eva Marklund

Anders Ekstedt & Anders Spetz

- Sagt om Konferensen
- \* En vecka då man alltid får något från Gud
  - \* Konferensen är en kraftkälla som ger inspiration
  - \* Redan efter första dagen känner man att man inte vill hem
  - \* Det förkunnas ett tydligt evangelium där Jesus är i centrum
  - \* Stark gudsnärvaro, underbar lovsång och härlig gemenskap
  - \* Massor av välsignelse samt mycket av gemenskap och glädje

## Barnkonferens

Familjegudstjänst

Ralle Kidz

Kidz kväll

Filmtajm

Max Mix

## Tg Ung

Nattcafé

Nattmöten

Seminarium

Workshop

[www.smalandskonferensen.se](http://www.smalandskonferensen.se)